

er is geschreven (3)



***de Tenach -de Hebreeuwse Bijbel***

7 november 2024  
Nunspeet

<sup>1</sup> Wat is dan het voorrecht van de Jood,  
of wat is het nut van de besnijdenis?

ΤΙ ΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΣΣΟΝ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΟΥ

wat? dan het voorrecht van-de Jood

Wat is dan het voorrecht van de Jood

Η ΤΙΣ Η ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ

of wat? de baat van-de besnijdenis

of wat is het nut van de besnijdenis

<sup>2</sup> Velerlei in elk opzicht.

In de eerste plaats toch dit,  
dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd.

*heel de Hebreeuwse (evenals de Griekse Bijbel!) is geschreven door Joden!*

ΠΟΛΥ	ΚΑΤΑ		ΠΑΝΤΑ	ΤΡΟΠΟΝ	ΠΡΩΤΟΝ		ΜΕΝ
veel	in-overeenstemming-met	elke	wijze	eerst			inderdaad
Velerlei	in	elk	opzicht	In de eerste plaats			dit

[ ΓΑΡ ]	ΟΤΙ	ΕΠΙΣΤΕΥΘΗΣΑΝ		ΤΑ	ΛΟΓΙΑ	ΤΟΥ	<u>ΘΕΟΥ</u>
want	dat	-zij-werden-toevertrouwd	de	gezegden	van-de		God
toch	dat	hun... ..zijn toevertrouwd	de	woorden	_		Gods

# waarom geen 'Oude Testament'?

- de Schrift spreekt van een 'verbond' (= tweezijdig contract), niet van een 'testament' (= eenzijdige wilsbeschikking);
- de term is ook niet accuraat omdat 'het oude verbond' pas aanving in 2500 AH:
  - de periode van Adam tot Mozes (vergl. Rom.5:14) valt daar dus buiten

het woord TeNaCH...

een Hebreeuws acroniem voor:

1. Torah = de Wet/onderwijzing  
= de vijf boeken van Mozes
2. Neviim = de Profeten
3. Chetoeviem = de Geschriften

de afkorting komt niet in de Bijbel voor,  
wel de indeling waar het voor staat >

44 Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak,  
 toen Ik nog bij u was,  
 dat alles wat over Mij geschreven staat  
 (1) in **de wet** van Mozes  
 en (2) **de profeten**  
 en (3) **de psalmen** moet vervuld worden.

*de Psalmen representeren de Geschriften  
 (Chetoeviem) als eerste boek*

ΟΤΙ ΔΕΙ	ΠΛΗΡΩΘΗΝΑΙ	ΠΑΝΤΑ ΤΑ	ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ	ΕΝ ΤΩ ΝΟΜΩ
dat <sup>het-is-bindend</sup>	vervuld-te-words	alle	de-dingen	geschreven-zijnde~
dat moet	vervuld worden	alles	wat	geschreven staat

ΜΩΥΣΕΩΣ	ΚΑΙ	ΤΟΙΣ	ΠΡΟΦΗΤΑΙΣ	ΚΑΙ	ΨΑΛΜΟΙΣ	ΠΕΡΙ	ΕΜΟΥ
van-Mozes	en	in-de	profeten	en	in-psalmen	aangaande	mij
van Mozes	en	de	profeten	en	de psalmen	over	Mij

<sup>4</sup> ... het bloed van al de profeten, dat vergoten is sinds de nederwerping der wereld, van **het bloed van Abel tot het bloed van Zacharias**, die omgebracht is tussen het altaar en het tempelhuis.

*de moord op Zacharias (2Kron.24:20,21) in de dagen koning Joas (800 v. Chr.) is de laatste godsdienstige moord vermeld in de Hebreeuwse Bijbel (=Kronieken)  
Jezus volgt de indeling van de Tenach!*

# 1. de Wet (Torah)

of de Pentateuch = de vijf boeken van Mozes

## 1. Genesis

Beresjiet (> in den beginne) בְּרֵאשִׁית

samengesteld door Mozes op basis  
van de TOLEDOTH (= documenten  
van de aartsvaders)



# 1. de Wet (Torah)

of de Pentateuch = de vijf boeken van Mozes

## 1. Genesis

Beresjiet (> in den beginne) בְּרֵאשִׁית

## 2. Exodus

Sjemot (> namen) שְׁמוֹת

# 1. de Wet (Torah)

of de Pentateuch = de vijf boeken van Mozes

## 1. Genesis

Beresjiet (> in den beginne) בְּרֵאשִׁית

## 2. Exodus

Sjemot (> namen) שְׁמוֹת

## 3. Leviticus

Wajikra (> en Hij riep) וַיִּקְרָא

# 1. de Wet (Torah)

of de Pentateuch = de vijf boeken van Mozes

## 1. Genesis

Beresjiet (> in den beginne) בְּרֵאשִׁית

## 2. Exodus

Sjemot (> namen) שְׁמוֹת

## 3. Leviticus

Wajikra (> en Hij riep) וַיִּקְרָא

## 4. Numeri

Bemidbar (> in de woestijn) בְּמִדְבָּר

# 1. de Wet (Torah)

of de Pentateuch = de vijf boeken van Mozes

1. Genesis

Beresjiet (> in den beginne) בְּרֵאשִׁית

2. Exodus

Sjemot (> namen) שְׁמוֹת

3. Leviticus

Wajikra (> en Hij riep) וַיִּקְרָא

4. Numeri

Bemidbar (> in de woestijn) בְּמִדְבָּר

5. Deuteronomium

HaDvariem (> de woorden) הַדְּבָרִים



## II. de Profeten (Neviim)

### 1. Jozua/Richteren

- gerekend als één boek
- één opeenvolgend historisch verslag
- geschreven/geredigeerd door Samuël, de eerste profeet:  
Hand.3:24  
"En al de profeten, van Samuel af en vervolgens, zovelen er hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd."
- geschreven in de tijd dat er inmiddels een koning was (Richt. 17:6; 18:1; 19:1; 21:25)  
"Nu gebeurde het in die dagen, toen er geen koning in Israel was...."

## II. de Profeten (Neviim)

1. Jozua/Richteren

2. Samuël (1/2) & Koningen (1/2)

- in de LXX vier boeken, maar in de Tenach gerekend als één boek
- historisch ook opéénvolgend
- het eerste deel geschreven door Samuël >

<sup>29</sup> De geschiedenis van koning David, uit vroeger en later tijd, zie, deze staat beschreven in de geschiedenis van **de ziener Samuel**, van **de profeet Natan** en van **de ziener Gad**...

*m.a.w. Kronieken verwijst naar het eerdere boek van Samuël/Koningen*



## II. de Profeten (Neviim)

1. Jozua/Richteren

2. Samuël (1/2) & Koningen (1/2)

- in de LXX vier boeken, maar in de Tenach één boek
- historisch ook opéénvolgend
- het eerste deel geschreven door Samuël
- verder geschreven/geredigeerd door (vooral) Jesaja >

<sup>22</sup> Het overige van de geschiedenissen van Uzzia,  
 uit vroeger en later tijd, heeft **de profeet**  
**Jesaja**, de zoon van Amoz, **beschreven**.

*in het boek 'Koningen'*

יְשַׁעְיָהוּ	כָּתַב	וְהָאֲחֵרֹנִים	הָרֵאשִׁימִים	עֲזִיָּהוּ	דְּבָרֵי	וְיֵתֵר
Jesaja	hij-schrijft	ende-laatste	de-eerste	Uzzia	zaken-van	en-rest-van
Jesaja	heeft-beschreven	en-later-tijd	uit-vroeger	van-Uzzia	van-de-geschiedenissen	het-overige

הַנְּבִיא	אֶמּוּז	בֶּן
de-profeet	Amoz	zoon-van
de-profeet	van-Amoz	de-zoon

<sup>32</sup> Het overige van de geschiedenis van Hizkia, en zijn vrome daden, zie, zij zijn **beschreven in het Gezicht van DE PROFEET JESAJA**, de zoon van Amoz, in **HET BOEK DER KONINGEN van Juda en van Israel.**

*m.a.w. Jesaja schreef het boek der Koningen*

הַנְּבִיא	הַנְּבִיא	עַל-	אֲמוֹץ	בֶּן	יִשְׁעַיָּהוּ	בְּחִזּוֹן	כְּתוּבִים	הֵנָּה
op de-profeet	de-profeet	in de-profeet	Amoz	zoon-van	Jesaja	invisioen-van	geschreven-zijnden	aanschouwwhen!
in de-profeet	de-profeet	in de-profeet	van-Amoz	de-zoon	van-Jesaja	in-het-Gezicht	zijn-beschreven	zie-zij

סֵפֶר	מְלִכֵי	יְהוּדָה	וְיִשְׂרָאֵל
boekrol-van	koningen-van	Juda	en-Israel
het-boek	der-koningen	van-Juda	en-van-Israel

## II. de Profeten (Neviim)

1. Jozua/Richteren
2. Samuël (1/2) & Koningen (1/2)
3. Jesaja

=> twee opeenvolgende boeken (nl. Koningen en Jesaja) van dezelfde schrijver

## II. de Profeten (Neviim)

1. Jozua/Richteren
2. Samuël (1/2) & Koningen (1/2)
3. Jesaja
4. Jeremia

## II. de Profeten (Neviim)

1. Jozua/Richteren
2. Samuël (1/2) & Koningen (1/2)
3. Jesaja
4. Jeremia
5. Ezechiël

## II. de Profeten (Neviim)

1. Jozua/Richteren
2. Samuël (1/2) & Koningen (1/2)
3. Jesaja
4. Jeremia
5. Ezechiël
6. de Twaalf ('kleine' profeten):

1. Hosea
2. Joël
3. Amos
4. Obadja
5. Jona
6. Micha
7. Nahum
8. Habakuk
9. Zefanja
10. Haggai
11. Zachari
12. Maleachi

### III. de Geschriften (Chetoeviem)

- de indeling van Wet, Profeten en Geschriften is niet chronologisch maar hiërarchisch. Niet volgorde is bepalend maar rangorde.
- deze indeling dateert vanaf Ezra
- de profeten roepen op tot terugkeer naar Mozes => Mozes en Elia (Mal.4:4,5)
- de Geschriften zijn allen koninklijk van oorsprong of aard



### III. de Geschriften (Chetoeviem)

1. Psalmen
2. Spreuken
3. Job

} wijsheidsboeken

# III. de Geschriften (Chetoeviem)

1. Psalmen
  2. Spreuken
  3. Job
  4. Hooglied
  5. Ruth
  6. Klaagliederen
  7. Prediker
  8. Esther
- } wijsheidsboeken
- } 5 feestrollen  
Megillot

### III. de Geschriften (Chetoeviem)

1. Psalmen
  2. Spreuken
  3. Job
  4. Hooglied
  5. Ruth
  6. Klaagliederen
  7. Prediker
  8. Esther
  9. Daniël
  10. Ezra/Nehemia >
- wijsheidsboeken
- 5 feestrollen  
Megillot

<sup>6</sup> deze **Ezra** trok op uit Babel.

Hij was een schriftgeleerde,  
bekwaam in de wet van Mozes, welke JAHWEH,  
de God van Israel, gegeven had...

*uit het hogepriesterlijk geslacht (Ezra 10:10)*

וְזֶה	פְּרָשָׁן	הַנְּשִׂטָּן	אֲשֶׁר	נָתַן	הַמֶּלֶךְ	אֶרְתַּחְשֶׁטָּא	לְעֹזְרָא	הַכֹּהֵן
end-dit	afschrift-van	het-officiële-bericht	dat	hij-geeft	de-koning	Artachsasta	tot-Ezra	de-priester
nu-dit-is	het-afschrift	van-de-brief	die	meegaf	koning	Arthahsasta	aan-Ezra	de-priester-

הַסֵּפֶר	סֹפֵר	דְּבָרַי	מִצְוֹת	יְהוָה
deschrijver	schrijver-van	zaken-van	instructies-van	Jahwe
-schriftgeleerde	die-was-geleerd	in-de-woorden	van-de-geboden	des-HEREN

<sup>6</sup> deze **Ezra** trok op uit Babel.

Hij was een schriftgeleerde,  
bekwaam in de wet van Mozes, welke JAHWEH,  
de God van Israel, gegeven had...

*Hebr. SOPHER = SCHRIJVER > het ww. 'tellen'*

- *het (her)schrijven/ kopiëren van Bijbeltekst werd letter-voor-letter (na)geteld*
- *Ezra is de eerste in de Bijbel die 'schriftgeleerde' (lett. schrijver) wordt genoemd*
- *volgens Talmoed heeft Ezra de orde van 'schriftgeleerden' opgericht waaruit ook het 'kwadraatschrift' onstond > later de Masoreten*

<sup>11</sup> Dit nu is het afschrift van de brief, die koning Artachsasta meegaf aan de **priester-schriftgeleerde Ezra**, die **geleerd was in de woorden** van de geboden en voorschriften van JAHWEH voor Israel:

וְזֶה	פְּרָשָׁן	הַנְּשִׂטָּון	אֲשֶׁר	נָתַן	הַמֶּלֶךְ	אַרְתַּחְשַׁסְתָּא	לְעֶזְרָא	הַכֹּהֵן
end-dit	afschrift-van	het-officiële-bericht	dat	hij-geeft	de-koning	Artachsasta	tot-Ezra	de-priester
nu-dit-is	het-afschrift	van-de-brief	die	meegaf	koning	Arthahsasta	aan-Ezra	de-priester-

הַסֵּפֶר	סֵפֶר	דְּבָרֵי	מִצְוֹת	יְהוָה
des-schrijver	schrijver-van	zaken-van	instructies-van	Jahwe
-schriftgeleerde	die-was-geleerd	in-de-woorden	van-de-geboden	des-HEREN

### III. de Geschriften (Chetoeviem)

1. Psalmen
2. Spreuken
3. Job
4. Hooglied
5. Ruth
6. Klaagliederen
7. Prediker
8. Esther
9. Daniël
10. Ezra/Nehemia
11. Kronieken (1/2)

het laatste boek van de Tenach  
(vergl. Luc.11:50,51)

# **symmetrische indeling van de Bijbel**



# betekenis van 22 boeken

- overeenkomend met de letters van het Hebreeuwse alfabeth
- Alfabetische passages (acrostichon)
- Jakob = de 22e patriarch die model staat voor het volk waaraan God zijn woorden heeft toevertrouwd (Ps.147:19)
- de telling van 22 boeken in de Tenach vinden we terug bij...
  - 'Jubileën' (ca. 220 v. Chr.)
  - Flavius Josephus
  - Origenes
  - Hieronymus

# de symmetrie van de Bijbel



de 5 centrale historische boeken

1. Matteüs
2. Marcus
3. Lucas
4. Johannes
5. Handelingen

# *de symmetrie van de Bijbel*



*5 centrale historische boeken*

22

5

22

$$22 + 5 + 22 = 49$$
$$= 7 \times 7!!!$$