

één in de Naam...
(*bewerkt naar Efeze 4*)

op de melodie van
Joh. de Heer 837 'één in de naam...'

weekendlied juni 2024

Wij zijn tesaam verbonden
gees-te-lijk is de band
geen mens kan dit ooit breken
want God bracht het tot stand.
Zijn geest doopt tot één Lichaam
geroepen naar omhoog
als wij Hem tegemoet gaan
daarop richt Hij ons oog.



Eenheid in Christus' Lichaam
één Geest en ene hoop
waarin wij zijn geroepen
één Heer en slechts één doop
één in 't geloof der waarheid
als een geheim onthuld
één God en Vader boven
Die al in al vervult.

Wij hebben elke zegen
geest'lijk in onze Heer;
niet aards maar in de hemel
tot Vaders lof en eer.
In Christus uitverkoren
voor aanvang van de tijd
'om niet' aan ons gegeven
wacht ons slechts heerlijkheid!



Eenheid in Christus' Lichaam
één Geest en ene hoop
waarin wij zijn geroepen
één Heer en slechts één doop
één in 't geloof der waarheid
als een geheim onthuld
één God en Vader boven
Die al in al vervult.

Aan Paulus werd geschonken
gevang'ne in de Heer
de waarheid van één Lichaam
van de gezonde leer.
Eén God slechts boven allen
Eén die het al beschikt
bij Hem kan nooit iets misgaan
dat is wat ons verkwikt.



Eenheid in Christus' Lichaam
één Geest en ene hoop
waarin wij zijn geroepen
één Heer en slechts één doop
één in 't geloof der waarheid
als een geheim onthuld
één God en Vader boven
Die al in al vervult.