

An aerial photograph of Jerusalem, Israel, showing the city's dense urban landscape and the Dome of the Rock in the foreground. The text "een sabbatsreis daarvandaan" is overlaid on the image in a large, white, bold font with a blue outline.

**"een sabbatsreis  
daarvandaan"**

<sup>9</sup> En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

*Handelingen 1*

(...)

<sup>12</sup> Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg, genaamd de Olijfberg, die dicht bij Jeruzalem is, een **sabbatsreis** daarvandaan.

*Handelingen 1*

# Olijfberg

hemelvaart



# Jeruzalem

"stad van de  
grote Koning"



sabbatsreis

2000 el

## 2Petrus 3

*dit ene mag u niet ontgaan*

<sup>3</sup> Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen (...) en zeggen: **Waar blijft de belofte van zijn komst?**

*2Petrus 3*

=> de wederkomst zou veel langer duren dan mén aanvankelijk dacht...

<sup>8</sup> Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat **één dag** bij de Here is als **duizend jaar** en **duizend jaar** als **één dag**.

*2Petrus 3*

2 x "één dag"

2x "duizend jaar"



## **Hosea 6<sup>1-3</sup>**

Israël zal "**na twee dagen**" herleven";

"**ten derde dage**" zal de HERE hen oprichten;

***dán** zal Hij tot hen komen!*



# Jozua 3

*Israël volgt de ark door de Jordaan*

<sup>1</sup> Toen stond Jozua des morgens vroeg op...

*Jozua 3*

opstanding...

Hebr. Jozua; Grieks: Jezus

vroeg in de morgen...

<sup>1</sup> ... en hij en al de Israëlieten braken op van Sittim en kwamen tot aan **de Jordaan**, waar zij **overnachtten**, voordat zij overtrokken.

*Jozua 3*

Jordaan => dood

<sup>2</sup> Na verloop van **drie dagen** gingen de opzieners de legerplaats door...

*Jozua 3*

drie dagen > opstanding

<sup>3</sup> en zij gaven het volk dit bevel: Zodra gij **de ark des verbonds** van de HERE, uw God ziet...

*Jozua 3*





**ARK => de opgewekte Christus**

houten kist overtrokken met goud

"in het binnenst heiligdom"

verzoendeksel > bloed

stenen tafelen

gouden kruik met manna

bloeiende staf van Aaron

} het levende  
Woord van God

<sup>3</sup> Zodra gij de ark des verbonds van de HERE, uw God ziet en de levitische priesters, die haar dragen, dan zult gij ook van uw plaats opbreken en **achter haar aan trekken.**

*Jozua 3*

Israël zou de ark volgen...

<sup>4</sup> Er zij echter tussen u en haar een afstand van **ongeveer tweeduizend ellen** lengte...

*Jozua 3*





...

<sup>16</sup> .... het water, dat van boven afkwam, bleef staan; **het rees op als een dam, zeer ver weg bij Adam** de stad, die bezijden Saretan ligt...

*Jozua 3*

=> er wordt een weg gebaand door de (doods-)Jordaan vanaf Adam!\*

# Numeri 35

*de weidegrond van de Leviëten*

<sup>5</sup> Gij zult **buiten de stad** afmeten aan de oostzijde **tweeduizend ellen** en aan de zuidzijde **tweeduizend ellen** en aan de westzijde **tweeduizend ellen** en aan de noordzijde **tweeduizend ellen**, met de stad in het midden: dit zullen voor hen (*=de Levieten*) de weidegronden der steden zijn.

*Numeri 35*



## **2000 el > de tegenwoordige tijd**

Levi had geen aards erfdeel...

MAAR... "buiten de legerplaats" weidegrond!\*

*samenfattend...*

## **sabbatsreis (2000 el) verwijst naar...**

- ... afstand tussen de Olijfberg en Jeruzalem;
- ... afstand tussen de ark en Israël bij de doortocht door de Jordaan;
- ... de weidegrond van de Levieten "buiten de legerplaats";
- ... het intermezzo tussen de 1-ste en 2-de komst van Christus.