



Paulus' prediking aan Israëel (II)



Handelingen 22

17 En het overkwam mij, toen ik te Jeruzalem was teruggekeerd* en in de tempel aanbad, dat ik in zinsverrukking (*lett. extase*) geraakte...

Handelingen 22 (1/6)

* Hand.9:26

**¹⁸ en dat ik Hem zag, die tot mij zeide:
HAAST U en VERTREK SPOEDIG uit
Jeruzalem, want zij ZULLEN van u
GEEN getuigenis over Mij aannemen.**

Handelingen 22 (2/6)



¹⁹ En ik zeide: Here, zij weten zelf, dat ik het was, die hen, die in U geloofden, liet gevangen zetten en in de synagogen geselen;

Handelingen 22 (3/6)



²⁰ **en toen het bloed van uw getuige
Stefanus vergoten werd, werkte ik
daaraan met volle instemming mede
en bewaarde de kleren van hen, die
hem doodden.**

Handelingen 22 (4/6)

21 En Hij zeide tot mij: Ga heen, want Ik zal u uitzenden, ver weg, naar de heidenen.

Handelingen 22 (5/6)



²² **Zij** (=het volk in Jeruzalem) **hoorden hem aan tot dit woord toe; maar toen verhieven zij hun stem en riepen: Weg van de aarde met zo iemand: want hij behoort niet te blijven leven!**

Handelingen 22 (6/6)

reden vijandschap tegen Paulus:

God heeft GEEN goed bericht voor Israël
maar voor de heidenen!



hoezo 'de tekenen' bij Paulus?

²¹ In de wet staat geschreven: Door lieden van een andere taal en door lippen van vreemden zal Ik tot DIT VOLK (=Israël) spreken...

1Korinthe 14 (1/3)

**21 ... en toch zullen zij NAAR MIJ NIET
LUISTEREN, zegt de Here.**

1Korinthe 14 (2/3)



²² Derhalve zijn de tongen (=talen) een teken niet voor hen, die geloven, maar voor de ongelovigen...

1Korinthe 14 (3/3)





Handelingen 28

23 En nadat zij een dag met hem hadden afgesproken, kwamen verscheidenen tot hem in zijn verblijf, wie hij met nadruk het Koninkrijk Gods voorstelde...

Handelingen 28



²³ ... pogende hen te overtuigen ten opzichte van Jezus, uit de wet van Mozes en de profeten, van de vroege morgen tot de avond toe.

Handelingen 28



²⁴ En sommigen gaven wel gehoor aan hetgeen gezegd werd, maar anderen bleven ongelovig...

Handelingen 28



**25 en zonder het eens geworden te zijn,
gingen zij uiteen, nadat Paulus dit ene
woord gesproken had: Terecht heeft de
heilige Geest door de profeet Jesaja tot
uw vadersen gesproken,**

Handelingen 28

²⁶ zeggende:

Ga heen tot dit volk en zeg:

Met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken;

Handelingen 28



**27 want het hart van dit volk is vet
geworden, en hun oren zijn
hardhorend geworden, en hun ogen
hebben zij toegesloten,
opdat zij niet zien met hun ogen ...**

Handelingen 28

b.v. de wondertekenen

27 ... en met hun oren niet horen en met hun hart niet verstaan en zij zich bekeren, en Ik hen zou genezen.

Handelingen 28



²⁸ **Het zij u dan bekend, dat dit heil
Gods aan de heidenen gezonden is...**

Handelingen 28

FOUT!!!

“gezonden WERD” – verleden tijd!*

zie Lucas 1:26

²⁸ ... **die** (=de heidenen) **en zij zullen**
HOREN!

Handelingen 28

NIET: zien



de schipbreuk - Hand.27



graanschip schip uit Alexandrië

=> Israël, vanuit Egypte geroepen, kreeg de woorden Gods toevertrouwd



Tijd van behouden vaart verstreken.

=> Israëls 'deadline' bij Paulus' aantreden verstreken. 'Jom kippoer' voorbij.



Paulus voorzegt dat het schip en de lading grote averij zal oplopen.

=> Paulus voorzegt dat Israël en haar bagage (=voorrechten) ten onder zouden gaan in de volkenzee



Paulus goede bericht is: allen komen behouden aan

=> Israëls verwerping, de verzoening der wereld!

