



**wie stelde(n)
het Nieuwe Testament
samen?**

concilies in de tweede helft van de 4-de eeuw?





waarom hebben de
apostelen als
gevolmachtigden
van Christus, niet de
eindredactie gevoerd
over 'het Nieuwe
Testament'?

1 apostelen vormen het
fundament, niet de gemeente

- 1 apostelen vormen het fundament, niet de gemeente
- 2 NT geschreven vóór 70 AD

- 1 apostelen vormen het fundament, niet de gemeente
- 2 NT geschreven vóór 70 AD
- 3 Petrus actief als redacteur NT

- ① apostelen vormen het fundament, niet de gemeente
- ② NT geschreven vóór 70 AD
- ③ Petrus actief als redacteur NT
- ④ Paulus eindredacteur NT

- 1
- 2
- 3
- 4

apostelen vormen het fundament,
niet de gemeente

Efeze 2

20 ... gebouwd **OP** het
fundament van de
apostelen en profeten,
terwijl Christus Jezus zelf de
hoeksteen is.



gemeente

apostelen & profeten

1

2

3

4

NT geschreven vóór 70 AD

John. A. T. Robinson *



* liberaal (!) theoloog; † 1983

...
Redating the
NEW TESTAMENT

“

Alle geschriften van het
Nieuwe Testament zijn
geschreven vóór 70 AD.

”

John A.T. Robinson



reden #1
nergens in NT wordt
melding gemaakt van
verwoesting Jeruzalem

The Gospel According to
JOHN

óók het Johannes-evangelie
vóór 70 AD geschreven...

Johannes 5

² Nu **IS*** er te Jeruzalem bij de Schaapspoort een bad, dat in het Hebreeuws de bijnaam Betesda draagt, met vijf zuilengangen...

* ΕCΤΙΝ ΔΕ ΕΝ ΤΟΙC ΙΕΡΟCΟΛΥΜΟΙC
there-is yet in the Jerusalem

- 1
- 2
- 3
- 4

Petrus actief als redacteur NT

2Petrus 1

¹⁵ Maar ik **zal** mij **beijveren**, dat
gij ook na mijn heengaan telkens
weer aan deze dingen kunt
denken....

2Petrus 1

¹⁵ Want **wij** zijn geen vernuftig gevonden verdichtfels nagevolgd, toen **wij** u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar **wij** zijn **ooggetuigen** geweest van zijn majesteit...

2Petrus 1

...

19 En WIJ (=ooggetuigen)
hebben het profetische woord
[daarom] des te vaster, en ***gij***
(=*lezers*) doet wel er acht op te
geven als op een lamp, die
schijnt in een duistere plaats...



twee hoofdstukken later...

2Petrus 3

15 ... en houdt de lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook **onze geliefde broeder Paulus** naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft...

2Petrus 3

¹⁵ evenals in **alle brieven**,
wanneer hij over deze dingen
spreekt....

2Petrus 3

¹⁶ ... Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens **de overige schriften...**

- 1
- 2
- 3
- 4

Paulus eindredacteur NT

Kolosse 1

25 Waarvan ik (= *Paulus*) dienaar werd, volgens het bekeer van God, dat **mij** gegeven is om onder u (= *heidenen*) het Woord van God **te vervullen*** ...

* ΠΛΗΡΩΣΑΙ

TO-FILL
to-complete



vervullen...

Kolosse 1

²⁶ (nl. :) het Geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard aan zijn heiligen...



**2Timotheüs:
Paulus' geestelijk testament**

2Timotheüs 4

⁶ Want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd en **het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur...**

2Timotheüs 4

...

¹¹ Alleen Lucas is nog bij mij.
Haal **Marcus*** af en breng hem
mede, want hij is mij van veel
nut voor de dienst...

* Petrus: “mijn zoon **Marcus**”; 1Petr.5¹³

2Timotheüs 4

¹¹ Als gij (=Timotheüs) komt,
breng dan de **mantel*** (=omslag)
mede, die ik te Troas bij Karpus
liet liggen...



2Timotheüs 4

11 ... en ook **de boeken***, vooral
de perkamenten.

* ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
THE SCROLLS
the scrollets



Q: vanwaar Paulus' zorg voor een bibliotheek, als hij bijna zal sterven?



A: Paulus completeerde
het Woord van God!



een hoofdstuk eerder...

2Timotheüs 3

¹⁵ ... dat gij (= *Timotheus*) van kindsbeen af **de heilige schriften** kent, die u wijs kunnen maken tot redding door het geloof in Christus Jezus....

2Timotheüs 3

16 Elke Schrift* van God ingegeven, is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid...

*** inclusief** de Griekse geschriften!

2Timotheüs 3

¹⁷ ... opdat de mens Gods
volkomen zij, tot alle goed werk
volkomen toegerust.



Paulus' hand herkenbaar?

Galaten 2

⁹ ... en toen zij de genade, die mij geschonken was, opmerkten, reikten ¹ **Jakobus**, ² **Kefas (=Petrus)** en ³ **Johannes***, die voor steunpilaren golden, mij en Barnabas de broederhand...

* volgorde in het NT

Galaten 2

⁹ ... wij (> *Paulus*) zouden naar de heidenen, **zij** (= *Jakobus, Petrus en Johannes*) **naar de besnijdenis gaan.**



de volgorde van de
boeken in de oude
manuscripten...

“eerst de Jood”

brieven van

Jakobus, Petrus

Johannes*

7 brieven

“ook de Griek”

brieven van

Paulus

2 x 7 brieven

* + Judas



ten slotte...
het Woord van God
compleet!

TeNaCh (OT)
22* boeken

* volgens de oorspronkelijke
indeling en telling



het Woord van God
aangevuld met
27 boeken





7 x 7 dagen = 49 dagen

7 x 7 jaren = 49 jaren

7 x 7 decennia = 490 jaren





**“De woorden des HEREN
zijn zuivere woorden,
gedegen zilver, in een
smeltoven in de aarde
ZEVENVOUDIG gelouterd.”**

Psalm 12:7