



het geluk van
een misgeboorte...?

Prediker 6



¹ Er is een kwaad dat ik waargenomen heb onder de zon, en dat zwaar drukt op de mens:



² een man, aan wie *God rijkdom en schatten en vermogen geeft, zodat hem niets ontbreekt, dat hij begeert, maar *God stelt hem niet in staat daarvan te genieten, (*lett. te eten*) doch een vreemde verteert (*lett. eet*) het.



2 Dit is ijdelheid en een bitter lijden.

elders:

*Abel
nietigheid
tevergeefs
ademtocht
een nevel
nietswaardig*



³ Indien iemand honderd kinderen verwekte *en de dagen zijner jaren veel waren*¹, maar hij niet verzadigd werd van het goede en ook geen graf² had...

= situatie in het Millennium!



¹ Staten Vertaling

² Concordant Version

³ ik zeg: een misgeboorte is er beter aan toe dan hij, ⁴ want in ijdelheid komt ze en in duisternis gaat ze en met duisternis wordt de naam ervan bedekt; ook heeft ze de zon aanschouwd noch gekend. ⁵ Deze (= *de misgeboorte*) heeft rust, maar hij niet.



Paulus in 1Korinthe 15

⁸ maar het allerlaatst is Hij ook aan mij verschenen, als aan **een ontijdig geborene** (= *een misgeboorte*).

⁹ Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb.

¹⁰ Maar door **de genade Gods** ben ik, wat ik ben...

⁶ Al leefde hij ook tweemaal duizend jaar,
maar genoot (*lett. zag*) het goede niet,
gaat niet alles naar een plaats?

> het Millennium!



7 Al het zwoegen van de mens is voor zijn mond, en toch wordt de begeerte niet vervuld.

> ('belegde') boterham



⁸ Want wat heeft de wijze voor boven de dwaas, wat de arme, die zich onder de levenden weet te bewegen?



⁹ Beter is het **zien** der ogen dan het **jagen** der begeerte (*lett. ziel*). Ook dit is ijdelheid en **najagen van wind**.



¹⁰ Wat hij ook is, voorlang is zijn naam genoemd en het is bekend, dat hij *mens* is...

adam > *adamah*
= uit (moeder) aarde



¹⁰ ... hij (= *de mens*) kan niet rechte met Hem, die sterker is dan hij.

adam > adamah
= uit (moeder) aarde



11 Laten er vele woorden zijn, zij vermeerderen slechts de ijdelheid. Welk voordeel heeft de mens daarvan?



¹² Want wie weet, wat goed voor de mens is in het leven gedurende de weinige dagen van zijn ijdel leven, die hij als een schaduw doorbrengt?



¹² Wie toch zal de mens te kennen
geven wat er na hem onder de zon
geschieden zal?

