



de hogepriester & de lampen

Leviticus 24¹⁻⁴

Exodus 27²⁰⁻²¹

- 1* De HERE sprak tot Mozes:
- 2* Gebied de Israëlieten, dat zij tot u brengen **zuivere olie**, uit gestoten **olijven...**



² ... voor **de kandelaar**, om voortdurend een lamp te laten branden.



³¹ Gij zult een kandelaar van louter goud maken (...) ³² **Zes armen** nu zullen uit zijn zijden uitsteken (...) ³³ Drie bloemkelken in de vorm van **amandelbloesem** aan de ene arm...



¹¹ En het woord des Heren kwam tot mij: Wat ziet gij, Jeremia? Toen zeide ik: Ik zie een **AMANDEL**twijg.

¹² Daarop zeide de HERE tot mij: Gij hebt goed gezien, **want Ik WAAK over mijn woord** om dat te doen.



³ Buiten het voorhangsel der getuigenis in de tent der samenkomst zal Aaron die voortdurend **verzorgen**, van de avond tot de morgen...



³ Buiten het voorhangsel der getuigenis in de tent der samenkomst zal Aaron die voortdurend verzorgen, **van de avond tot de morgen...**



³³ En gij zult op zijn (= *van de hogepriester*) zomen granaatappels in *hemelsblauw, purper* en scharlaken, rondom op zijn zomen, zetten, en **gouden belletjes overal daartussen (...)** >>



³⁵ Aaron nu zal dit aanhebben, als hij dienst doet, en **het geluid ervan zal GEHOORD worden**, wanneer hij in het heiligdom komt voor het aangezicht des HEREN...

