

ONDERGEDOKEN IN DE TEMPEL

2Koningen 11: 1-15

2Kronieken 22/23



plaats: Jeruzalem

tijd: ruim 800 voor Chr.



¹ Toen Atalja, de moeder van Achazja, zag, dat haar zoon dood was...



Achab



Izebel



Atalja



Joram



Achazja



¹ ... maakte zij zich op en bracht het gehele koninklijke geslacht om.

“de vervallen hut van David”

Handelingen 15:16

“de afgehouden tronk van Isai”

Jesaja 11:1



**Eenmaal heb Ik bij mijn
heiligheid GEZWOREN: Hoe
zou Ik tegenover David
liegen! Zijn nakroost zal
voor altoos bestaan, zijn
troon zal als de zon voor
mij zijn...**

Psalm 89:35,36



**...dat mijn knecht David
ALTIJD een lamp voor mijn
aangezicht hebbe in
Jeruzalem, de stad die Ik
Mij verkoren heb om mijn
naam daar te vestigen...**

1 Koningen 11:36

² Maar Jehoseba, de dochter van koning Joram, de zuster van Achazja...

Jehoseba =

יהושבע

de HERE **zweert een eed**



² ... nam Joas, de zoon van Achazja en bracht hem met zijn voedster heimelijk weg uit de kring der *prinsen* (*lett. zonen van de koning*) die gedood werden ...



² ... naar de bergplaats (*lett. kamer*) voor de bedden; en zij verborgen hem voor Atalja, zodat hij niet ter dood gebracht werd.



³ Hij bleef zes jaar bij haar verborgen in het huis des HEREN, terwijl Atalja over het land regeerde.



⁴ Maar in het zevende jaar ontbood Jojada...



Jojada (hogepriester)



Jehoseba

4 ... de oversten over honderd van de lijfwacht en van de garde; hij liet hen bij zich komen in het huis des HEREN...



4 ... sloot met hen een verbond en nam hun een eed af in het huis des HEREN. Daarop toonde hij hun de zoon des konings.



vers 5 t/m 11:

Jojada geeft instructies aan Levieten en strijdbare mannen om het koningshuis van David in ere te herstellen.



12 Toen bracht hij de zoon des konings naar buiten, zette hem de kroon op en gaf hem de Getuigenis.



¹² ... Zo maakten zij hem koning; zij zalfden hem, klaptten in de handen en riepen: Leve de koning!

= de koning leeft!!



***13* Toen Atalja het geroep van de garde (en) van het volk hoorde, ging zij naar het volk in het huis des HEREN,**



¹⁴ **en zag, zie, daar stond de koning bij
de zuil, volgens het gebruik...**

Boaz/ Jachin



14 ... terwijl de oversten met de trompetten bij de koning waren en al het volk des lands verheugde zich en blies op trompetten.



14 ... Toen verscheurde Atalja haar klederen en riep: Verraad, verraad!



vers 15 t/m 20:

- koningin Atalia wordt gedood
- een nieuw verbond wordt gesloten
- de afgodendienst wordt afgeschaft
- het volk verheugt zich - rust in de stad



samenvatting:

- dynastie van David ten einde
- slechts één zoon van David **overleeft** -

**TOP
SECRET**

- wordt **verborgen in het heiligdom**
- houdt verblijf in de **rustplaats**

samenvatting:

- in het 7-de jaar, op een sabbat wordt de prins openbaar en gekroond:
de koning leeft!
 - groot **gejuich** en **bazuingeschal**
 - het **einde** van een **vreselijke jaarweek**
 - de **wetteloze** wordt **gedood**
 - een **nieuw verbond** gesloten
 - blijdschap en vrede in Israël en Jeruzalem
- 

Daar juicht een toon,
daar klinkt een stem
die galmt door gans Jeruzalem
een heerlijk morgenlicht breekt aan
de Zoon van God is opgestaan.

**Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.**

Hij steeg uit 't graf door 's Vaders kracht,
want Hij is God bekleed met macht.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan.

Die in 't geloof op Jezus ziet,
dankt God de Vader in zijn lied.

Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan.
Een leven door Zijn dood bereid,
een leven in Zijn heerlijkheid.

