

de setting van de Hebreeën-brief



DEEL 2

wanneer geschreven?

³... een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze **ons is overgeleverd**,

Hebreeën 2

tweede generatie

¹² Want hoewel gij, **naar de tijd gerekend**, leraars behoordet te zijn, hebt gij weer nodig, dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert, en gij hebt nog melk nodig (en) geen vaste spijs.

Hebreeën 5

³² Herinnert u **de dagen van weleer**, toen gij, na verlicht te zijn, zo menigmaal lijden doorworsteld hebt...

Hebreeën 10

²³ Weet, dat onze broeder **Timoteüs in vrijheid gesteld** is; als hij spoedig komt, zal ik met hem u bezoeken.

²⁴ (....) De broeders **uit Italië** laten u groeten.

Hebreeën 10

> 60-er jaren 1-ste eeuw,
vanuit Italië

⁷ Daarom, gelijk de heilige Geest zegt:
Heden, indien gij zijn stem hoort,
⁸ verhardt uw harten niet, zoals bij de
verbittering,
ten dage van de verzoeking in de woestijn,
⁹ waar uw vaders Mij verzochten door Mij
op de proef te stellen, hoewel zij mijn
werken zagen, **veertig jaren lang**;
¹⁰ daarom heb Ik een afkeer gekregen van
dit geslacht ...

vergl. 30 - 70 AD!

Hebreeën 3

wat is het doel van de brief?

¹³ Als Hij spreekt van een nieuw (verbond), heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat verouderd en verjaart, is **niet ver van verdwijning**.

Hebreeën 8



²⁶ Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, **blijft er geen offer voor de zonden meer over...** > >

Hebreeën 10

*het Offer afgewezen
en de offerdienst zou gauw verdwijnen*

²⁷ ... maar een **vreselijk uitzicht op het oordeel** en **de felheid van een vuur**, dat de wederspanningen zal verteren. >>

Hebreeën 10



³⁰ Want wij weten, wie gezegd heeft: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden!
En wederom: **De Here zal zijn volk oordelen.**

³¹ Vreselijk is het, te vallen in de handen van de levende God!

Hebreeën 10

¹³ Laten wij derhalve tot Hem uitgaan
buiten de legerplaats en zijn smaad
dragen.

Hebreeën 13

> Jeruzalem verlaten vanwege
a.s. verwoesting.

²⁰ Zodra gij nu **Jeruzalem door legerkampen omsingeld** ziet, weet dan, dat zijn verwoesting nabij is.

²¹ Laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen, en **die binnen de stad zijn, de wijk nemen...**

Lucas 21





Hoewel Titus de tempel ongeschonden in handen wilde krijgen, ging deze eveneens in vlammen op. Naar schatting 100.000 verdedigers en inwoners kwamen om het leven. Het totale aantal slachtoffers van deze oorlog wordt geschat op 600.000 tot 1.300.000 doden. De Romeinen slachtten hele families af, waaronder iedereen die ze ervan verdachten een afstammeling te zijn van het huis van David. >>

4. doel van de brief



De overlevenden werden verkocht op de slavenmarkten van het Midden-Oosten, waarbij de prijs door de grote aanvoer enorm kelderde. De laatste verzetshaarden, waaronder het fort **Massada** aan de Dode Zee, werden opgeruimd in 73.



4. doel van de brief



De Boog (ter ere) van Titus in Rome. Titus, de veldheer in de strijd tegen Jeruzalem (70 AD).

4. doel van de brief



Voorwerpen uit de tempel worden
als krijgsbuit meegevoerd.

wat doet het er toe?

misverstane Schriftgedeelten in
nieuw perspectief!

⁴ Want **het is onmogelijk**, degenen, die eens **verlicht** zijn geweest, van de **hemelse gave genoten** hebben en **deel gekregen hebben aan de heilige Geest,**

⁵ en **het goede woord Gods** en **de krachten** der toekomstende eeuw **gesmaakt** hebben,

Hebreeën 6

beschrijving van de Handelingen-periode

⁶ en **daarna afgevallen** zijn, weder **opnieuw tot bekering te brengen...**

Hebreeën 6

Hoe??? Het Evangelie hoefde men hen niet te prediken want dat had men verworpen.

⁶ ... daar zij wat hen betreft **de Zoon van God opnieuw kruisigen** en tot een bespotting maken.

Hebreeën 6

Men keerde terug naar de godsdienst die Gods Zoon eerder kruisigde. Zo kruisigde men Hem opnieuw...

⁷ **Want** de grond, die de regen, welke er telkens op valt, indrinkt en gewas voortbrengt, geschikt voor hen, ter wille van wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt **zegen van God...**

Hebreeën 6

> De zegen die *geloof* (in Gods belofte) bewerkt.

⁸ doch als hij doornen en distelen draagt, is hij ondeugdelijk en **niet ver van de vervloeking, die uitloopt op verbranding.**

Hebreeën 6

De totale verwoesting, ondergang en verbranding van Jeruzalem in 70 AD.

de boodschap aan de Hebreëën & wij

¹³ In (dat) GELOOF zijn deze allen gestorven, **zonder de beloften verkregen te hebben**; slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij hebben beleden, dat zij **vreemdelingen en bijwoners** waren op aarde.

Hebreeën 6

geen zichtbare Messias, geen Messiaans rijk, geen tempeldienst - geloof alleen!*

* "...ziende de Onzienlijke" (11:27)
"... thans zien wij nog niet" (2:8)

¹ De **hoofdzaak van ons onderwerp** is, dat wij **zulk een hogepriester hebben**, die **gezeten** is ter rechterzijde van de troon der majesteit **in de hemelen**...

Hebreeën 8

geen **zichtbare** Koning maar
een **verborgen** Hogepriester!