

"gestorven voor onze zonden"

HOEZO?



<sup>3</sup> Want **voor alle dingen** heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: **Christus is gestorven voor onze zonden**, naar de Schriften.

<sup>4</sup> en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften...

*1Korinthe 15*

**“gestorven voor onze zonden”**



Christus stierf om ons te verlossen **van de straf op** de zonden



**“gestorven voor onze zonden”**



Christus stierf om ons te verlossen **van de zonden**



<sup>21</sup> Zij (=Maria) zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus (=YAHWEH is Redder) geven. Want Hij is het, die zijn volk zal **redden van hun zonden.**

*Matteüs 1*

<sup>26</sup> God heeft in de eerste plaats voor u  
(=*Israël*) zijn Knecht doen opstaan en Hem  
tot u gezonden, om u te zegenen, door een  
ieder uwer **af te brengen van zijn  
boosheden.**

*Handelingen 3*

<sup>14</sup> ... in wie wij de verlossing (= **vrijkoping**) hebben...

*Kolosse 1*



<sup>14</sup> ... in wie wij de verlossing (= **vrijkoping**) hebben, de **vergeving der zonden**...

*Kolosse 1*





<sup>14</sup> ... in wie wij de verlossing (=vrijkoping) hebben, de **vergeving** der zonden...

*Kolosse 1*



Grieks: ***aphesis***

> VANAF-LATEN

<sup>18</sup> De Geest des Heren is op Mij, daarom  
(...) <sup>19</sup> ... om aan gevangenen **loslating** te  
verkondigen en aan blinden het gezicht, om  
verbrokenen (> *trauma*) heen te zenden in  
**vrijheid...**

*Lucas 4*

<sup>14</sup> ... in wie wij de **VRIJKOPING** hebben, de **LOSLATING** der zonden...

*Kolosse 1*



<sup>9</sup> ... wij weten, dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood voert geen heerschappij meer over Hem.

*Romeinen 6*



<sup>10</sup> Want wat zijn dood betreft, is Hij **voor de zonde eens voor altijd gestorven**; wat zijn leven betreft, leeft Hij voor God.

*Romeinen 6*



<sup>11</sup> Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel **dood zijt voor de zonde**, maar levend voor God in Christus Jezus.

*Romeinen 6*

<sup>11</sup> Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel **dood zijt voor de zonde**, maar levend voor God in Christus Jezus.

*Romeinen 6*

<sup>8</sup> God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, **toen wij nog zondaren WAREN**, voor ons gestorven is...

*Romeinen 5*

<sup>14</sup> Want de liefde van Christus dringt ons  
<sup>15</sup> daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat  
een **voor allen gestorven** is. **DUS zijn zij  
allen gestorven.**

*2Korinthe 5*





*15* ... En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, **niet meer voor zichzelf zouden leven**, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt.

*2Korinthe 5*

“gestorven voor onze zonden”

**zonde  
& dood**



**LEVEN**

**& gerechtigheid**

## lied 23

*De Heer is mijn licht  
en Zijn liefde is mijn steun...*

*'t zijn eeuwige armen,  
waar ik veilig op leun.*

***Hij trok me uit het duister,  
Zijn bloed kocht mij vrij.***

*Mijn ziel rust in Jezus,  
mijn redder is Hij!*