



**"OOK ONS PASCHA
IS *GESLACHT*"**

⁴⁶ Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?

אֱלֹהֵי אֱלֹהֵי לְמָה עֲזַבְתָּנִי



⁴⁷ En sommige van de omstanders, dit horende, zeiden: Hij roept Elia.



48 En terstond liep een van hen toe en nam een spons, drenkte die met zure wijn, stak ze op een riet en gaf Hem te drinken.



⁴⁹ Maar de anderen zeiden: Stil, laat ons zien, of Elia komt om Hem te redden.



⁴⁹ ...Een ander nu, nam een speer,
doorstak zijn zijde en er kwam water en
bloed uit.*

* aldus de meerderheid van de vroegste
handschriften (Sinaiticus & Vaticanus)

ΑΛΛΟΣ ΔΕ ΛΑΒΩΝ ΛΟΓΧΗΝ ΕΝΥΞΕΝ ΑΥΤΟΥ
ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑΝ ΚΑΙ ΕΞΗΛΘΕΝ ΥΔΩΡ ΚΑΙ ΑΙΜΑ

⁵⁰ Jezus riep wederom met luider stem en gaf de geest.



Volgens Matteüs stierf Jezus omdat Hij werd doorstoken en zijn bloed werd vergoten.

Johannes



³⁰ Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.



³¹ De Joden dan, daar het Voorbereiding was en de lichamen niet op sabbat aan het kruis mochten blijven (want de dag van die sabbat was groot) vroegen Pilatus, dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden worden.



³² De soldaten dan kwamen en -braken de benen van de eerste en van de andere, die met Hem gekruisigd waren;



³³ maar toen zij bij Jezus gekomen waren en zagen, dat Hij reeds gestorven was, -braken zij zijn benen niet,



³⁴ maar een van de soldaten -stak met een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit.

aorist = tijdloos!

Dit vers vertelt niet *wanneer* maar *dat* Jezus werd doorstoken.



³⁵ En die het gezien heeft, heeft ervan getuigd en zijn getuigenis is waarachtig en hij weet, dat hij de waarheid spreekt, opdat ook gij gelooft.



³⁶ Want dit is geschied, opdat het schriftwoord* zou vervuld worden: Geen been van Hem zal verbrijzeld worden.



⁴⁶ In een huis zal het gegeten worden; gij zult van het vlees niets uit het huis naar buiten brengen; geen been zult gij ervan breken.

Exodus 12

⁵ Een gaaf, mannelijk, eenjarig stuk kleinvee moet gij nemen; gij kunt dit nemen van de schapen of van de geiten.

⁶ En gij zult het bewaren tot **de veertiende dag van deze maand**; dan zal de gehele vergadering der gemeente van Israel het **slachten in de avondschemering**.

Exodus 12

7 Vervolgens zal men van het bloed nemen en dit strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel, aan die huizen, waarin men het eet.

Exodus 12

het bloed wordt een
deur... der hoop!



³⁷ En weder zegt een ander schriftwoord:
Zij zullen zien op Hem, die zij doorstoken
hebben.



¹⁰ Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem MIJ aanschouwen, **die zij doorstoken hebben**, en over hem een rouwklacht aanheffen ...

Zacharia 12

⁷ Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; **als een lam dat ter slachting** geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.

Jesaja 53

¹² Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn ~~leven~~ **ziel heeft uitgegoten in de dood**, en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft.

Jesaja 53