

A horizontal oval-shaped image showing a sunset over the ocean. The sun is low on the horizon, creating a bright glow and reflecting on the water. The sky is filled with soft, golden clouds. The text 'ÉÉN GOD & ÉÉN MIDDELAAR' is overlaid in the center of the image in a bold, blue, outlined font.

**ÉÉN GOD &  
ÉÉN MIDDELAAR**

**4 Hoor, Israel: de HERE is onze God;  
de HERE is één!**

**שמע ישראל יהוה  
אלהינו יהוה אחד**

<sup>5</sup> Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.

<sup>6</sup> Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn,

<sup>7</sup> gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat.

<sup>8</sup> Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn,



<sup>9</sup> en gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten.



<sup>28</sup> En een der schriftgeleerden, tot Hem komende, hoorde, dat zij met elkander redetwistten, en overtuigd, dat Hij hun goed geantwoord had, vroeg hij Hem: **Welk gebod is het eerste van alle?**

<sup>29</sup> Jezus antwoordde: <sup>30</sup> **Het EERSTE is:  
Hoor, Israel, de Here, onze God, de  
Here is één...**



<sup>5</sup> Ik ben de **HEERE**, **en niemand meer**,  
**buiten Mij is er geen God**; Ik zal u  
gorden, hoewel gij Mij niet kent.



<sup>6</sup> Opdat men wete, van den opgang der zon en van den ondergang, dat er buiten Mij niets is, **Ik ben de HEERE, en niemand meer.**



<sup>7</sup> Ik formeer het licht, en schep de duisternis; **Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen.**



<sup>17</sup> De Koning der eeuwen, de onvergankelijke, de onzienlijke, **de enige God**, zij eer en heerlijkheid *tot in de eeuwen der eeuwen!* Amen.

Gr. mono theo > mono-theïsme

MONΘ ΘΕΩ

<sup>5</sup> Want al zijn er zogenaamde goden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde (en werkelijk zijn er goden in menigte en heren in menigte)

<sup>6</sup> **voor ons nochtans is er maar ÉÉN GOD, DE VADER, UIT** wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn...



<sup>6</sup> ... en één Here, Jezus Christus, **DOOR**  
wie alle dingen zijn, en wij door Hem.

<sup>16</sup> Hij is het **BEELD** van de onzichtbare God, de eerstgeborene *van elk schepsel...*

Gr. *eikoon* > ikoon

**EIKOON**





de koningin?

## **BEELDSPRAAK**

een *beeld* van  
de koningin

<sup>3</sup> ... God, onze *Redder*, <sup>4</sup> die wil, dat alle mensen *gered* worden en tot erkenning der waarheid komen.



<sup>5</sup> **WANT** er is **ÉÉN GOD** ...



<sup>5</sup> ... en ook **ÉÉN MIDDELAAR** van God en mensen, de mens Christus Jezus,



<sup>6</sup> die Zich gegeven heeft tot een losprijs **voor allen**; en daarvan wordt getuigd te juister tijd.



<sup>7</sup> En ik ben **DAARTOE** als een **HERAUT** en apostel gesteld (ik spreek waarheid en geen leugen) als een leermeester der heidenen in geloof en waarheid.



# één GOD

**integer = Hij doet wat Hij belooft!**

**Hij beschikt alles, goed én kwaad**

**Hij wil dat alle mensen gered worden!**