

Waarom blind geboren?

Johannes 9

**¹ En voorbijgaande zag Hij een man,
die sedert zijn geboorte blind was.**



2 En zijn discipelen vroegen Hem en zeiden: Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is?

³ Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd noch zijn ouders, maar DE WERKEN GODS MOESTEN IN HEM OPENBAAR WORDEN.

**de man werd niet genezen omdat hij
blind was - *hij was blind OPDAT hij
genezen zou worden!***

Niet: waarom?

Maar: waartoe?

**⁴ Toen Jezus het hoorde (*over Lazarus*),
zeide Hij: Deze ziekte is niet ten dode,
maar ter ere Gods, opdat de Zoon van
God erdoor verheerlijkt worde.**

Johannes 11

¹⁰ Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen...

Jesaja 46

¹⁸ **Want ik ben er zeker van, dat het LIJDEN van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de HEERLIJKHEID, die over ons geopenbaard zal worden.**

Romeinen 8

ΠΑΘΗΜΑΤΑ

> PATHOS

lijden + hartstocht = PASSIE

lijden maakt liefde zichtbaar!

²⁰ **Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, NIET VRIJWILLIG, maar om Hem, die haar daaraan onderworpen heeft...**

Romeinen 8

**21 in HOPE echter, omdat ook de
schepping zelf van de dienstbaarheid
aan de vergankelijkheid zal bevrijd
worden...**

Romeinen 8

² Ik weet, dat Gij ALLES vermoogt, en dat GEEN uwer plannen wordt verijdeld.

Job 42



***11* ...het evangelie der heerlijkheid van de GELUKKIGE GOD, dat mij (=Paulus) is toevertrouwd.**

1 Timothëus 1

