

"alle Schrift"



2Timotheüs 3 & 4

14 Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wel bewust van wie gij het hebt geleerd,

¹⁵ en dat gij van kindsbeen af **de heilige**
schriften kent, die u wijs kunnen maken
tot zaligheid door het geloof in Christus
Jezus.

= de Tenach (>Oude Testament)

¹⁶ Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten...

ALLE SCHRIFT is van God geïnspireerd en...

= INCLUSIEF de geschriften van "de apostelen en profeten"

¹⁸ Immers, **de Schrift** zegt: Gij zult een dorsende os niet muilbanden, en: De arbeider is zijn loon waard.*

1Timotheüs 5

* Deuteronomium 25⁴
& **Lucas 10⁷**

¹⁵ ... zoals ook **onze geliefde broeder Paulus** naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft,

¹⁶ evenals **in alle brieven**, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens **de overige schriften.**

2Petrus 3

¹⁶ **Alle Schrift** is van God geïnspireerd en nuttig tot onderrichting, tot weerlegging, tot correctie en tot opvoeding in de gerechtigheid,

¹⁷ opdat de mens Gods **volkomen** zij, tot alle goed werk **volkomen toegerust**.
(...)

³ Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen,

⁴ dat zij **hun oor van de waarheid zullen afkeren** en zich naar de verdichtsels keren.

⁵ Blijf gij echter nuchter onder alles,
aanvaard het lijden, doe het werk van een
evangelist, verricht uw dienst ten volle.
(...)

⁹ Doe uw best spoedig tot mij te komen.

10 Want Demas heeft mij uit liefde voor de tegenwoordige wereld verlaten. Hij is naar Tessalonica vertrokken, Crescens naar Galatie, Titus naar Dalmatie.

¹¹ Alleen Lucas is nog bij mij. Haal **Marcus** af en breng hem mede, want hij is mij van veel nut voor de dienst.

¹³ U laat de medeuitverkorene te Babylon groeten, en **mijn zoon Marcus**.

1 Petrus 5

¹² Tychikus heb ik naar Efeze gezonden.

¹³ Als gij komt, breng dan **de mantel** mede, die ik te Troas bij Karpus liet liggen...

Gr. *phelones* , lett. omslag



¹³ ... en ook de boeken, vooral de perkamenten.

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

²⁵ naar het *beheer* van God, dat mij
gegeven is aan u, om **te vervullen**
(=*completeren*) **het Woord Gods...**

Kolosse 1