

# David in Adullam



**1 Samuël 22<sup>1,2</sup>**



in Bethlehem gezalfd tot koning (1Sam.16)



vermorzelt kop Goliath (1 Sam.17)



door Saul vervolgd en op de vlucht (1 Sam.18/19)



David verbergt zich tot de derde dag (1Sam.20)



David eet van de toonbroden (1Sam.21)

<sup>1</sup> David ging vandaar weg ...

1Samuël 21<sup>10-15</sup>

David is waanzinnig  
in de ogen van de  
Filistijnen



<sup>1</sup> ... en ontkwam naar de spelonk van Adullam...

Adullam > *olam*  
= **verborgenheid**



# 1Samuël 22

<sup>1</sup> ... en ontkwam naar de spelonk van Adullam...

= bij het **Eikendal**  
> Goliat verslagen



<sup>1</sup> ... Toen zijn broeders en zijn gehele familie dit hoorden, kwamen zij daar bij hem.



<sup>2</sup> Ook voegde zich bij hem ieder die in moeilijkheden verkeerde...

SV: "die benauwd was"



2 ... ieder die een schuldeiser had...





<sup>2</sup> ... ieder die verbitterd was...

lett. "bitter van ziel"

<sup>6</sup> Geeft ... wijn aan wie *bitter van ziel* zijn;  
<sup>7</sup> opdat hij drinke en zijn **armoede vergete**, en aan zijn **moeite niet meer denke**.

*Spreuken 31*



<sup>26</sup> **Ziet slechts, broeders, wat gij waart, toen gij geroepen werd:** niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken. <sup>27</sup> Integendeel... <sup>28</sup> **wat voor de wereld ONAANZIENLIJK en VERACHT is, heeft God uitverkoren,** dat, wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen, <sup>29</sup> **opdat geen vlees zou roemen voor God.**

*1Korinthe 1*

<sup>2</sup> ... en hij werd hun aanvoerder...



<sup>2</sup> ... Zij bleven bij hem, ongeveer vierhonderd man.

400 man