



*Ha André,*

*(...) verrassend en vooral hoopgevend.*

*Kortom, na een periode van grote aarzeling spreekt deze benadering me erg aan.*

*Waar ik echter ook graag eens duidelijkheid over wil is het feit dat (ook) Paulus regelmatig spreekt over "hen die verloren gaan" i.t.t. "hen die worden gered".*

*Hieronder enkele voorbeelden daarvan.*

*Hoe moet ik dit begrijpen in het licht van  
jouw visie/artikelen?*

*Heeft dit te maken met een onjuiste  
vertaling uit de grondtekst?*

*Moet je dit zien tegen een bepaalde achtergrond?*

*Het brengt je al weer gauw aan het twijfelen ....*

*Ik, en nog een aantal bekenden van mij, zijn zeer benieuwd naar jouw reactie, waarvoor bij voorbaat dank!*

*Hartelijke groet,  
.....*

# "verloren gaan" – *apollumi*

*Matteus 2:13*

"... Herodes zal alles in het werk stellen om het kind **om te brengen.**"

## "verloren gaan" – *apollumi*

*Handelingen 5:37*

"Na hem stond Judas de Galileeer op (...) maar ook deze is **omgekomen** en zijn gehele aanhang is uiteengeslagen."

# "verloren gaan" – *apollumi*

*2Petrus 3:6*

"... waardoor de toenmalige wereld is **vergaan**, verzwolgen door het water."

## "verloren gaan" – *apollumi*

*Matteus 26:8*

"Toen de discipelen dit zagen (= *uitgieten van de mirre*), waren zij verontwaardigd en zeiden: Waartoe die **verkwisting**?"



<sup>3</sup> Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen, **die verloren gaan**,  
<sup>4</sup> ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.

*2Korinthe 4*

<sup>18</sup> Want het woord des kruises is wel voor hen, **die verloren gaan**, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.

*1Korinthe 1*

<sup>15</sup> want wij zijn voor God een geur van Christus onder hen, die gered worden, en onder hen, **die verloren gaan;**

*2Korinthe 2*

<sup>9</sup> Daarentegen is diens komst (= *de mens van de wetteloosheid*) naar de werking van satan met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen,  
<sup>10</sup> en met allerlei verlokken-  
de ongerechtigheid, voor hen, **die verloren gaan**, omdat zij de liefde ~~tot~~ *van* de waarheid niet ~~aanvaard~~ *ontvangen* hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.

*2Thessalonika 2*

<sup>11</sup> Dan **gaat** er immers iemand, die zwak is, ten gevolge van uw kennis **verloren**, een broeder, om wiens wil Christus gestorven is.

*1Korinthe 8*

A landscape photograph of a mountain valley. In the foreground, there are dark, dense evergreen forests. The middle ground shows a valley with green fields and a small cluster of buildings. In the background, there are more mountains under a cloudy sky. A vibrant rainbow arches across the sky, its colors clearly visible. The text is overlaid in white, sans-serif font.

GOD zoekt het  
verlorene, totdat Hij  
het gevonden heeft...