



"het licht dat  
elk mens verlicht..."

eind december...



sinds duizenden jaren...

## ***midwinterzonnewende***



## <sup>1</sup> In den beginne was het woord...

Gr. *logos*

logo, -logie, logika

expressie van een idee  
uitdrukking



<sup>1</sup> ...en het woord was bij God ...

lett. "het woord was naar de God toe"



GOD

*1* ... en het woord was God.

lett. "God was het woord"

2 Dit was in den beginne bij God.

lett. "naar de God toe"



<sup>3</sup> Alle dingen zijn door het woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.

Door **het woord des HEREN** zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond al hun heer.

*Psalm 33:6*

## 4 In het woord was leven ...

Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten...

*Hebr. 4:12*



4 ... en het leven was het licht der mensen...



<sup>5</sup> en het licht schijnt in de duisternis...



(....)

<sup>9</sup> Het waarachtige licht, dat **ieder mens verlicht**, was komende in de wereld.



*14* Doet alles zonder morren of  
bedenkingen...



*15* opdat gij onberispelijk en onbesmet  
moogt zijn, onbesproken kinderen Gods ...



*15* ... te midden van een ontaard en  
verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als  
lichtende sterren in de wereld...



lett. op-houden

<sup>16</sup> het woord des levens vasthoudende, mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos mijn wedloop gelopen, noch vruchteloos mij ingespannen heb.

lett. leeg

