

wat is dood



Ongeveer 27.900.000 resultaten (0,57 seconden)

dood

Webdefinities

De dood is een toestand waarbij een voorheen levend organisme niet meer groeit, geen sprake meer is van metabolisme en geen actieve levensfuncties meer plaatsvinden.

<http://nl.wikipedia.org/wiki/Dood>

► **Wat gebeurt er na de dood?**

www.theosofie.net/onlineliteratuur/wgendd/inhoud.html ▾

Dit online boek bespreekt de processen die na de dood plaatsvinden en voordat we opnieuw worden geboren.

Wetenschappers vinden bewijs voor 'leven na de dood ...

www.ninefornews.nl > [Bewustzijn](#) ▾

7 okt. 2014 - Hoewel de 57-jarige man uit Southampton drie minuten lang buiten bewustzijn en 'dood' was, kon hij tot in detail beschrijven wat de zusters ...

Wat gebeurt er na de dood met de ziel? - NineForNews.nl

www.ninefornews.nl > [Bewustzijn](#) ▾

27 aug. 2014 - Het was nooit de bedoeling vanuit het Hierbuiten dat wij mensen wisten wat er gebeurt na de dood. Als ziel ben je volledig bekend met sterven ...

[Web](#)[Nieuws](#)[Afbeeldingen](#)[Video's](#)[Shopping](#)[Meer ▾](#)[Zoekhulpmiddelen](#)

Ongeveer 40.200 resultaten (0,36 seconden)

Heeft u een onsterfelijke ziel?

www.home.zonnet.nl/gemeente.van.god/onsterfelijkeziel.html ▾

Hetzelfde artikel vervolgt: "Het geloof in de onsterfelijkheid van de ziel kwam tot ... Aldus wordt de ziel aangetoond onsterfelijk te zijn, en daar zij onsterfelijk is, ...

Is mijn ziel onsterfelijk? - Er staat geschreven

www.erstaatgeschreven.nl/dood/is-mijn-ziel-onsterfelijk/ ▾

De Bijbel leert, dat de mens sterfelijk is. Maar door "met volharding het goede te doen", door de kracht en de genade van Jezus Christus, moeten we naar ...

Is de menselijke ziel sterfelijk of onsterfelijk?

www.gotquestions.org/Nederlands/zielen-onsterfelijk.html ▾

Is de menselijke ziel sterfelijk of onsterfelijk? Heeft ieder mens een onsterfelijke ziel? Of ontvangen we onsterfelijke zielen wanneer God ons redt?

Is de ziel onsterfelijk? - Bible-Science.info

www.bible-science.info/vragen/bijbelse-vragen/9-is-de-ziel-onsterfelijk ▾

Sommigen menen dat ook onze ziel na het sterven ophoudt te bestaan. Zij baseren hun mening op teksten als Ezechiël 18 vers 14: "de ziel, die zondigt, die zal ...

Een kleine geschiedenis van de ziel - Filosofie.nl

www.filosofie.nl/nl/artikel/.../een-kleine-geschiedenis-van-de-ziel.html ▾

De ziel is onsterfelijk en vormt de brug tussen het aardse leven en de eeuwige Ideeën, de bron van alle kennis. Zo vervangt Plato de sensuele lyriek die bij ...



Is de menselijke ziel sterfelijk of onsterfelijk?



Vraag: "Is de menselijke ziel sterfelijk of onsterfelijk?"

Antwoord: De menselijke ziel is zonder twijfel onsterfelijk. Dit is duidelijk te lezen in vele Schriftgedeelten in zowel het Oude als het Nieuwe Testament: [Psalm 22:26](#); [23:6](#); [49:7-9](#); [Prediker 12:7](#); [Daniël 12:2-3](#); [Matteüs 25:46](#); en [1 Korintiërs 15:12-19](#). [Daniël 12:2](#) zegt: "Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd". Jezus zelf zei ook dat de goddelozen "een eeuwige bestraffing staat te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven" ([Matteüs 25:46](#)). Het feit dat hetzelfde Griekse woord wordt gebruikt om te verwijzen naar zowel "bestrafing" als "leven" maakt duidelijk dat zowel de goddelozen als de rechtvaardigen een eeuwige/onsterfelijke ziel hebben.

De onmiskenbare leer van de Bijbel is dat alle mensen, of ze nu gered of verloren zijn, voor eeuwig zullen bestaan, in de hemel of in de hel. Het ware leven of spirituele leven stopt niet als onze vleeselijke lichamen in de dood vergaan. Onze zielen zullen voor eeuwig leven; in de aanwezigheid van God in de hemel als we gered zijn, of in de hel om gestraft te worden als we Gods geschenk van verlossing afwijzen. De Bijbel belooft zelfs dat niet alleen onze zielen eeuwig zullen leven, maar ook dat onze lichamen zullen opstaan. Deze hoop op een

[HOME PAGE](#)[STUUR ONS JE
BIJBELVRAGEN](#)[OVER ONS](#)[ONZE
GELOOFSBELIJDENIS](#)[COPYRIGHT
VOORWAARDEN](#)[ZOEK](#)



wat is dood

wetenschap:

geen groei, geen metabolisme, geen actieve levensfuncties

Stephen Hawking:

“Ik zie het brein als een computer die stopt met werken als de onderdelen kapotgaan. Er is geen hemel of hiernamaals voor kapotte computers: het is een sprookje voor mensen die bang zijn voor de dood.”

wat is dood

wetenschap:

geen groei, geen metabolisme, geen actieve levensfuncties

kortom: dooie boel, die dood

wat is dood

religie:

het lichaam sterft, de ziel leeft door

Billy Graham:

“Ik ben niet bang voor de dood. Sterker nog, ik kijk er naar uit – want wanneer ik sterf zal ik voor altijd in Gods aanwezigheid zijn.”

wat is dood

religie:

het lichaam sterft, de ziel leeft door

kortom: van alles te beleven in de dood

wat is dood

“er wordt gezegd”

VIDEO OUWENEEL

wat is dood

~~“er wordt gezegd”~~ -> “er staat geschreven”

- eerste vermelding
- woordgebruik
- bij-woorden
- tegenover
- ...

ABC

Algemeen Beleden Christendom:

- de dood is lichamelijk – de ziel is onsterfelijk
- na de dood gaat de ziel naar het dodenrijk
- (het dodenrijk bestaat uit twee gedeelten)
- Jezus heeft de sleutels van het dodenrijk
- de rechtvaardige doden zijn in de hemel
- de overige doden zijn in het dodenrijk
- ...oordeel...hemel/hel...vrederijk...nieuwe
schepping/Nieuw Jeruzalem...paradijs...

wat gebeurt er als je sterft?

“God heeft tot zich genomen ...”

“De Here heeft in het Vaderhuis opgenomen ...”

“... bevorderd tot heerlijkheid”

“... opgenomen in Gods vergevende liefde”

“... de Here heeft thuisgehaald ...”

is de dood dan niet meer dan een verhuizing?
en wat verhuist er dan?

wat is de ziel eigenlijk?

“En God zeide: De aarde brenge levende zielen voort, naar haar aard, vee, en kruipend, en wild gedierte der aarde, naar zijn aard! En het was alzo. – Gen. 1:24 SV”

-> een ziel is ook voor dieren

wat is de ziel eigenlijk?

“En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel. – Gen. 2:7 SV”

-> de mens WERD een ziel

wat is de ziel eigenlijk?

“En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel. – Gen. 2:7 SV”

-> aarde + adem = ziel

wat is de ziel eigenlijk?

“... benauwdheid der ziele ...”. – Gen. 42:21 SV

“... uw ziel lust heeft vlees te eten ... naar allen lust uwer ziel.” – Deut. 12:20b SV

“... Mijn ziel is verdrietig ... spreken in bitterheid mijner ziel.” – Job 10:1 SV

“... Een verzadigde ziel ... een hongerige ziel...”
Spr. 27:7 SV

wat is de ziel eigenlijk?

“... Is het dan niet goed voor den mens, dat hij ete en drinke, en dat hij zijn ziel het goede doe genieten in zijn arbeid?” – Pred. 2:24 SV

“...Zijt niet bezorgd voor uw leven [ziel], wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven [ziel] niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding?” – Mat. 11:13 SV

wat is de ziel eigenlijk?

“... Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; ... en gij zult rust vinden voor uw zielen;” – Mat 11:28,29

-> de ziel heeft te maken met gevoel:
benauwdheid, verdriet, bitterheid, genieten,
honger, bezorgdheid, vermoeidheid, last, rust, ...

is de ziel onsterfelijk?

“Wie zal het stof van Jakob tellen, en het getal, ja, het vierde deel van Israël? Mijn ziel sterve den dood der oprechten, en mijn uiterste zij gelijk het zijne!” – Num. 23:10 SV

“Toen spraken die mannen tot haar: Onze ziel zij voor ulieden om te sterven [...]” – Joz. 2:14a SV

*“Want Gij hebt mijn ziel gered van den dood”;
Ps. 56:14a*

is de ziel onsterfelijk?

“Zie, alle zielen zijn van Mij, zowel de ziel van de vader als die van de zoon zijn van Mij; de ziel die zondigt, die zal sterven.” – Ez. 18:4

-> nee, de ziel is niet onsterfelijk

...maar wat bedoelde Jezus dan toen Hij zei:

“Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.” – Luk. 23:43

wat is het dodenrijk?

- ...en heeft het dodenrijk echt twee gedeelten?
- gebaseerd op de rijke man en de arme Lazarus
 - voor de toehoorders geen nieuwe openbaring over het dodenrijk maar bekende traditie: de schoot van Abraham, verschillende vertrekken in het dodenrijk, kwelling voor de kwaden / goeds voor de goeden, door engelen gedragen, de kloof, de druppel op de tong, ...

wat is het dodenrijk?

Hebreeuws: *sheol*

grondbetekenis: sh'l -> "vragen"

Grieks: *hades*

grondbetekenis: a(i)des -> "niet-zien"

wat is het dodenrijk?

Dodenrijk komt uit griekse mythologie. Hades is de god van de onderwereld. Later werden de godheid en de onderwereld beide *hades* genoemd.

De Statenvertaling spreekt steevast van de 'hel'. Hel komt van helen (verbergen, beschutten). De godin Hel (of Holda – “de verbergende”) was de godin van de zielen van de gestorvenen.

-> zoek de overeenkomsten

wat is het dodenrijk?

“En gij, Kafarnaüm, zult gij tot de hemel verheven worden? Tot het dodenrijk zult gij nederdalen; want indien in Sodom de krachten waren geschied, die in u geschied zijn, het zou gebleven zijn tot de dag van heden.”

Mat. 11:23 (zie ook Luk. 10:15)

-> dodenrijk tegenover blijven?
(ongezien tegenover blijven)

wat is het dodenrijk?

Sodom -> verdwenen in de tijd van Jezus

Kapernaüm -> van de 8^e tot de 20^e eeuw
verdwenen (Wikipedia)

-> hele steden naar de hel (of het dodenrijk),
of zijn ze gewoon van de kaart verdwenen?

wat is dood?

“in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.” – Gen. 3:19

“en het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft.” – Pred. 12:7

wat is dood?

“De goddelozen zullen **terugkeren**, naar de hel toe, alle godvergetende heidenen.” – Ps. 9:18 SV

“De goddelozen keren om naar het dodenrijk”
(NBG)

“Laat de goddelozen weggaan naar het dodenrijk”
(NBV)

-> kun je vóór je leven al in het dodenrijk zijn?

wat is dood?

“... alzo werd de mens tot een levende ziel.”

Gen. 2:7 SV

-> aarde + adem = ziel
(rood + blauw = paars)

waar was de ziel vóór deze samenvoeging?
(waar was de kleur paars voor de samenvoeging?)

-> de ziel was er niet, ongezien, hades!

wat is dood?

“De goddelozen zullen **terugkeren**, naar de hel toe, alle godvergetende heidenen.” – Ps. 9:18 SV

- > de (zielen van de) goddelozen waren er niet
- > ongezien, *hades*
- > de (zielen van de) goddelozen zullen daar weer uitkomen, terugkeren naar *hades*

wat is dood?

“Want ik word nu tot een drankoffer geofferd, en de tijd mijner ontbinding is aanstaande.”

2 Tim. 4:7

- > niet de ontbinding ná het sterven maar de ontbinding VAN het sterven
- > het lichaam terug naar de aarde, de geest terug naar God en de ziel terug naar *hades*
- > dood is een **terugkeer**

en de hemel dan?

...maar wat bedoelde Jezus dan toen Hij zei:

“Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.” – Luk. 23:43

“Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij...”

“Voorwaar, Ik zeg u heden, gij zult...”

de komma is bepalend, en grieks heeft geen komma's -> interpretatie, theologie

en de hemel dan?

...maar wat bedoelde Jezus dan toen Hij zei:
*“Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij
in het paradijs zijn.”* – Luk. 23:43

de moordenaar vroeg om het koninkrijk,
maar Jezus beloofde hem het paradijs...

-> geen toezegging, maar een ontzegging!
(het paradijs komt pas ná het 1000-jarig rijk)

en de hemel dan?

Had Jezus de goede doden dan niet verhuisd?

Jezus zegt ná zijn opstanding: “*ik ben nog niet opgevaren*” – Joh. 20:17

(volgens het ABC komt Hij er net vandaan)

Petrus zegt in Handelingen “*David is niet opgevaren naar de hemelen*” – Hand. 2:34

(volgens het ABC zou David met de goede doden mee naar de hemel zijn genomen)

geestelijk dood?

- theologische term, vreemd aan de bijbel
- gebaseerd op Genesis 2:17
“maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven”
- > Adam en Eva leefden nog na het eten, dus moet God wel een geestelijke dood bedoelen (los van God geraakt, ...)

geestelijk dood?

“voorzeker sterven” -> “stervende sterven”

Na het eten zal het stervensproces intrede doen.

Hoe?

“Zie, de mens is geworden als Onzer een, door de kennis van goed en kwaad; nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven.” – Gen. 3:22

sterveling?

VRAAG:

Werden Adam en Eva stervelingen

bij het vertrek uit de Hof?

wat is dood?

De dood is de uitkomst van onze sterfelijkheid.

Deze hebben we geërfd van Adam, die sterfelijk geschapen is.

De dood is een terugkeer – we zijn er niet meer!
(we zijn er geweest)

hopeloos?

Niet: “waar ga jij heen als je sterft” maar:

“Maar wanneer een man sterft, dan ligt hij krachteloos neer; geeft een mens de geest, waar is hij gebleven?” – Job 14:10

Onze hoop is niet IN de dood gelegen!

hopeloos?

“Als een mens sterft, zou hij herleven? Dan zou ik hoop hebben al de dagen van mijn zware dienst, totdat mijn aflossing zou komen. Gij zoudt roepen en ik zou U antwoorden, naar het maaksel uwer handen zoudt Gij verlangen.”

Job 14:14,15

-> onze hoop is NA de dood, in de opstanding!

marchanderen

Door de ontkenning van de dood heeft religie schaamteloos gemarchandeerd met het leven in het hiernamaals.

De hemel werd koopwaar en de hel een gesel.

De dood wordt verheerlijkt, en de Heer had evengoed dood kunnen blijven!

-> wie zou hier nou achter zitten

listig

*“De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult
geenszins sterven, ...” - Gen. 3:4*

Ontkennen van de dood komt uit de mond de slang. En alle wereldreligies spreken hem na!

...Is Jezus dan wel echt gestorven?

hoop op leven!

“Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.”

1 Kor. 15:20-22

hoop op leven!

“En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijke aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwoegen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel?” – 1 Kor. 15:54,55