

de achtste dag



## 1-ste maand



- 14-de Pascha
- 15-de ongezuurde broden
- eerste-ling-schoof

## 3-de maand



- weken-feest

## 7-de maand



- 1-ste bazuin-geschal
- 10-de verzoen-dag
- 15-de loofhutten

<sup>39</sup> Doch op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer gij de opbrengst van uw land inzamelt, zult gij zeven dagen het feest des HEREN vieren; op de eerste dag zal er rust zijn **en op DE ACHTSTE DAG zal er rust zijn.**



<sup>27</sup> Wanneer een rund of schaap of geit geboren wordt, dan zal dat zeven dagen bij zijn moeder blijven, maar van **DE ACHTSTE DAG** af en daarna zal het als een gave de HERE ten vuuroffer welgevallig zijn.



<sup>37</sup> En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke!



= de achtste dag!

<sup>38</sup> Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen **uit zijn binnenste vloeien.**



<sup>39</sup> Dit zeide Hij van **DE GEEST**, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden...



שֶׁמֶן  
שְׁמֹנֶה



<sup>39</sup> ... want **de Geest** was er nog niet,  
omdat **Jezus nog niet verheerlijkt** was.



"daags na de sabbat"



<sup>21</sup> En toen **acht dagen** vervuld waren, zodat zij Hem moesten **BESNIJDEN**, ontving Hij ook de naam Jezus, die door de engel genoemd was, eer Hij in de moederschoot was ontvangen.



leven  
uit de  
dood!

<sup>21</sup> En toen **acht dagen** vervuld waren, zodat zij Hem moesten **besnijden**, ontving Hij ook de naam Jezus, die door de engel genoemd was, eer Hij in de moederschoot was ontvangen.

En toen Hij twaalf jaar ~~was geworden~~ **WERD** en zij, zoals dit bij het feest gebruikelijk was, optrokken...

*Lucas 2:42*

<sup>21</sup> En toen **acht dagen** vervuld waren, zodat zij Hem moesten **besnijden**, ontving Hij ook de naam Jezus, die door de engel genoemd was, eer Hij in de moederschoot was ontvangen.

