

2012

wat hebben we
te vrezen?

Psalm 27 ¹⁻⁷

¹ Van David. De HERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen?



¹ De HERE is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn?



² Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten (mijn tegenstanders en mijn vijanden) zijn zij zelf gestruikeld en gevallen.



³ Al legerd zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen.



4 Een ding heb ik van de HERE gevraagd,
dit zoek ik...



4 ... te verblijven in het huis des HEREN al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des HEREN te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel.



⁵ Want Hij bergt mij in zijn hut ten dage des kwaads, Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent...



5 ... Hij plaatst mij hoog op een rots.



⁶ En nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden rondom mij; daarom wil ik in zijn tent offeren offers met geschal, ik wil zingen, ja psalmzingen de HERE.

