



# Bijbelse tijdlijn in vogelvlucht (6)

*de zeventig jaarweken*

29 april 2018  
Zoetermeer



## Daniël 9

<sup>19</sup> O, mijn Heer, o mijn Heer, vergeef,  
o mijn Heer, merk op en doe het!  
Toef niet om uwzelfswil mijn God!  
Want uw naam is uitgeroepen  
over uw stad en over uw volk.

*= wacht niet langer - de termijn is vervuld!*

## Daniël 9

<sup>20</sup> En terwijl ik nog sprak en bad  
en mijn zonde beleed  
en de zonde van mijn volk Israëel,  
en mijn smeekbede neerwierp  
voor het aangezicht van JAHWEH mijn God,  
om de heilige berg van mijn God,

## Daniël 9

<sup>21</sup> en terwijl ik nog sprak in het gebed,  
raakte de man Gabriël  
(die ik had gezien  
in het visioen in de aanvang),  
in ijzende vlucht mij aan,  
op de tijd van het avondoffer.

## Daniël 9

<sup>22</sup> En hij legde uit  
en sprak tot mij, zeggende:  
nu Daniël ben ik uit gegaan  
om jou inzicht en begrip te geven.

## Daniël 9

<sup>23</sup> Bij de aanvang van jouw smeekbeden  
is [het] woord uitgegaan  
en ik ben gekomen  
om dat jou te vertellen,  
want jij bent gewaardeerd.  
Begrijp dan wat in het woord is  
en begrijp wat in het visioen is.

*nl. om de tempel en Jeruzalem te herbouwen  
- vergl. Jes.44:28*

## Daniël 9

<sup>23</sup> Bij de aanvang van jouw smeekbeden is [het] woord uitgegaan en ik ben gekomen om dat jou te vertellen, want jij bent gewaardeerd. Begrijp dan wat in het woord is en begrijp wat in het visioen is.



## Daniël 9

<sup>24</sup> Zeventig weken wordt afgegrensd voor jouw volk en jouw heilige stad om de overtreding te sluiten en om de zonde te beëindigen...

*geen weken van dagen, maar 'jaarweken'*

*7 jaarweken = 49 jaar + 1 jubeljaar = 50 jaar*

*70 jaarweken = 490 jaar + 10 jubeljaren  
= 500 jaar*

## Daniël 9

<sup>24</sup> Zeventig weken wordt afgegrensd voor jouw volk en jouw heilige stad om de overtreding te sluiten en om de zonde te beëindigen...

*enkelvoud - niet: worden  
de 70 jaarweken worden als éénheid  
gepresenteerd - ononderbroken*

## Daniël 9

<sup>24</sup> Zeventig weken wordt afgegrensd voor jouw volk en jouw heilige stad om de overtreding te sluiten en om de zonde te beëindigen...

*een periode van 500 jaar  
m.b.t. Israël en Jeruzalem*

## Daniël 9

<sup>24</sup> Zeventig weken wordt afgegrensd voor jouw volk en jouw heilige stad om (1) de overtreding te sluiten en (2) om de zonde te beëindigen en (3) om een beschutting te maken voor de verdorvenheid...

*drie omschrijvingen van wat de Messias zou doen door de dood van het kruis:*

- *het tekent het einde van de overtreding en zonde (Hebr.9:15,26)*
- *en het dient als 'beschutting' voor de verdorvenheid (1Joh.2:2)*

## Daniël 9

24 ...en om een beschutting te maken voor de verdorvenheid en (4) om te brengen rechtvaardigheid van aeonen, (5) te verzegelen visioen en profeet en (6) om te zalven de heiligheid van heiligheden.

*... opgewekt tot onze rechtvaardiging!  
-Rom.3:21; 4:25-*

## Daniël 9

24 ...en om een beschutting te maken voor de verdorvenheid en (4) om te brengen rechtvaardigheid van aeonen, (5) te verzegelen visioen en profeet en (6) om te zalven de heiligheid van heiligheden.

*de zeventig jaarweken zou er toe leiden dat voor het "volk en de heilige stad" de visioen en profeet zouden worden toegesloten...  
Jes.8:16*

## Daniël 9

24 ...en om een beschutting te maken voor de verdorvenheid en om te brengen rechtvaardigheid van aeonen, te bezegelen visioen en profeet en (6) om te zalven de heiligheid van heiligheden.

= de definitieve zalving van de Messias door opstanding gemaakt tot Christus - overgoten met Gods geest  
Hand.2:36

## Daniël 9

<sup>25</sup> Weet dan en versta:  
vanaf het uitgaan van het woord  
om te doen terugkeren  
en Jeruzalem te [her]bouwen  
tot aan [de] Messias vorst,  
zijn zeven weken en tweeënzestig weken.  
Het zal terugkeren en worden [her]bouwd:  
plein en wal, ook in druk van de tijden.

*= met het einde van de 70 jaar  
verwoesting van Jeruzalem, begint de  
periode van 70 jaarweken*



## Daniël 9

<sup>25</sup> Weet dan en versta:  
vanaf het uitgaan van het woord  
om te doen terugkeren  
en Jeruzalem te [her]bouwen  
tot aan [de] Messias vorst,  
zijn zeven weken en tweeënzestig weken.  
Het zal terugkeren en worden [her]bouwd:  
plein en wal, ook in druk van de tijden.

*vanaf Kores' woord tot aan de Messias  
zijn 7 en 62 (= 69) jaarweken*

## Daniël 9

<sup>25</sup> Weet dan en versta:  
vanaf het uitgaan van het woord  
om te doen terugkeren  
en Jeruzalem te [her]bouwen  
tot aan [de] Messias vorst,  
zijn zeven weken en tweeënzestig weken.  
Het zal terugkeren en worden [her]bouwd:  
plein en wal, ook in druk van de tijden.

*een beschrijving van de eerste 7  
jaarweken (49/50 jaar)  
de tijd van Ezra en Nehemia*

## Daniël 9

<sup>26</sup> En na de tweeënzestig weken zal [de] Messias worden afgesneden en hij zal niet hebben...

*andere vertalingen: uitgeroeid*

het woord gaat uit  
om Jeruzalem te  
herbouwen

Messias,  
vorst



## Daniël 9

<sup>26</sup> En na de tweeënzestig weken zal [de] Messias worden afgesneden en hij zal niet hebben...

*nl. wat hem als "Messias vorst" toekomt: de heerschappij*

## Daniël 9

<sup>26</sup> ... En de stad en het heiligdom  
zal worden geruïneerd  
(door het volk van een vorst die komen zal)  
en zijn einde zal zijn in de overstroming  
en tot het einde toe zal er oorlog zijn,  
vastbesloten verwoestingen.

*na de (7+) 62 jaarweken wordt de  
Messias afgesneden (30 AD)  
en (x-tijd) later zou de stad en het  
heiligdom worden geruïneerd (70 AD)*

## Daniël 9

<sup>26</sup> ... En de stad en het heiligdom zal worden geruïneerd (door het volk van een vorst die komen zal) en zijn einde zal zijn in de overstroming en tot het einde toe zal er oorlog zijn, vastbesloten verwoestingen.

*nl. van het heiligdom*

## Daniël 9

26 ... En de stad en het heiligdom zal worden geruïneerd (door het volk van een vorst die komen zal) **en zijn einde zal zijn in de overstroming** en tot het einde toe zal er oorlog zijn, vastbesloten verwoestingen.

*beeldspraak voor oprukkende legers; vergl. 11:10*



## Daniël 9

<sup>26</sup> ... En de stad en het heiligdom zal worden geruïneerd (door het volk van een vorst die komen zal) en zijn einde zal zijn in de overstroming en tot het einde toe zal er oorlog zijn, vastbesloten verwoestingen.

*= de eindtijd; Dan.12:4*

## Daniël 9

<sup>27</sup> En hij zal [het] verbond bevestigen  
voor de velen, één week,  
in de helft van de week  
zal hij slachtoffer en spijsoffer  
doen ophouden...

= de Messias die na 7 + 62 jaarweken zou  
komen - nog één jaarweek te gaan  
vers 27 is een nadere toelichting op vers 26

## Daniël 9

<sup>27</sup> En hij zal [het] verbond bevestigen  
voor de velen, één week,  
in de helft van de week  
zal hij slachtoffer en spijsoffer  
doen ophouden...

*door woord en werken  
nl. voor het het volk en de heilige stad*

## Daniël 9

<sup>27</sup> En hij zal [het] verbond bevestigen  
voor de velen, één week,  
**in de helft van de week**  
zal hij slachtoffer en spijsoffer  
doen ophouden...

= na 3,5 jaar  
de tijd vanaf Jezus' doop in de  
Jordaan tot aan zijn kruisdood

## Daniël 9

27 En hij zal [het] verbond bevestigen voor de velen, één week, in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden...

*bij Jezus' dood werd de offerdienst van Godswege gestaakt - het scheuren van het voorhangsel van boven naar beneden*

## Daniël 9

<sup>27</sup> En hij zal [het] verbond bevestigen  
voor de velen, één week,  
in de helft van de week  
zal hij slachtoffer en spijsoffer  
doen ophouden...

*ook na Golgotha heeft de Messias (maar nu als de  
opgestane!) nog een halve jaarweek het verbond  
bevestigd voor het volk en de heilige stad  
zijn woord klonk en werd bevestigd met  
wondertekenen  
tot aan de steniging van Stefanus...*

## Daniël 9

<sup>27</sup> ... En op een vleugel van gruwelen zal een verwoester zijn en tot aan het einde die vastbesloten is zal zij worden uitgestort op het verwoeste.

*na de steniging van Stefanus (33/34 AD)  
eindigde de bevestiging van het verbond  
Jeruzalem werd verwoest  
tot aan de eindtijd zal dat zo blijven*





70e jaarweek  
week v.d. Messias- verbond bekrachtigd

3,5 jaar  
Jezus' dienst op aarde

3,5 jaar verbond  
bevestigd in Jeruzalem



helpt van de jaarweek:  
de Messias 'afgesneden'  
slachtoffer en spijsoffer gestaakt  
zonde beeindigd,  
beschutting gemaakt  
rechtvaardigheid van aeonen aangegebracht  
het allerheiligste gezalfd

70e jaarweek  
week v.d. Messias

7 en 62 weken

Jeruzalem  
verwoest  
en tot de eindtijd  
is dat vastbesloten

