

reken maar! (11)

**de overgangsjaren
naar het Millennium**

6 millennia = 60 eeuwen
120 jubeljaren



1 AH

creatie Adam





2000 AH

† Noach

* geboorte Abram



2500 AH
uittocht Egypte

3x 2000 jaar



3000 AH Jeruzalem
koninklijk & priesterlijk gereed

3x 2000 jaar



3500 AH Jeruzalem herbouwd
begin 70 jaarweken



4000 AH

Jeruzalem terzijde
einde 70 jaarweken

6000 AH ("na twee dagen")

Jeruzalem, stad van de grote Koning!



tijd, tijden en een halve tijd
Daniël 7

Daniël 7

- ❑ visioen van vier grote dieren die opstijgen uit de zee (7:3)
 - = vier koninkrijken die (vanuit Babel) over de aarde zullen heersen (7:13,23)
- ❑ het vierde koninkrijk zal vreselijk zijn en heel het land vertreden en vermorzelen (7:23)

Daniël 7

²³ Hij sprak aldus:
Dat vierde dier is het vierde koninkrijk,
dat op aarde zal zijn,
dat verschillen zal
van alle andere koninkrijken,
en dat de gehele aarde
zal verslinden en
haar zal vertreden en vermorzelen.

of: het gehele land...

Daniël 7

²⁴ En de tien horens;
uit dat koninkrijk
zullen tien koningen opstaan,
en na hen zal een ander opstaan;
die zal van de vorige verschillen
en drie koningen ten val brengen.

Daniël 7

²⁵ Hij zal woorden spreken
tegen de Allerhoogste,
en de heiligen des Allerhoogsten
te gronde richten;
hij zal er op uit zijn
tijden en wet te veranderen,
en zij zullen in zijn macht gegeven worden
voor **een tijd en tijden en een halve tijd;**

aan Nebukadnezar werd "zeven tijden" een
dierenhart gegeven (Dan.4:16,23,25,32)

Daniël 7

²⁶ dan zal de vierschaar zich nederzetten,
en men zal hem de heerschappij ontnemen
en hem verdelgen
en vernietigen tot het einde.

= de berechting

Daniël 7

²⁶ dan zal de vierschaar zich nederzetten,
en men zal hem de heerschappij ontnemen
en hem verdelgen
en vernietigen tot het einde.

= de elfde hoorn/koning

Daniël 7

²⁷ En het koningschap,
de macht en de grootheid
der koninkrijken onder de ganse hemel
zal gegeven worden
aan het volk
van de heiligen des Allerhoogsten:
zijn koningschap is een eeuwig koningschap,
en alle machten zullen het dienen
en gehoorzamen.

SV: van de hoge plaatsen

tijd, tijden en een halve tijd
Daniël 12

Daniël 12

⁷ Toen hoorde ik de man
die met linnen klederen bekleed was (...):
Een tijd, tijden en een halve tijd;
en wanneer er een einde komt
aan het verbrijzelen
van de macht van het heilige volk,
dan zullen al deze dingen voleindigd zijn.

Daniël 12

⁸ Ik nu hoorde het wel,
maar begreep het niet en zeide:
Mijn heer,
waarop zullen deze dingen uitlopen?

Daniël 12

⁹ Doch hij zeide: Ga heen, Daniel, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd.

tijd, tijden en een halve tijd
Openbaring 12

Openbaring 12

¹³ En toen de draak zag,
dat hij op de aarde was geworpen,
vervolgde hij de vrouw,
die het mannelijke kind gebaard had.

⁹ En de grote draak
werd op de aarde geworpen,
de oude slang, die genaamd wordt
duivel en de satan,
die de gehele wereld verleidt;
hij werd op de aarde geworpen
en zijn engelen met hem.

Openbaring 12

¹³ En toen de draak zag,
dat hij op de aarde was geworpen,
vervolgde hij de vrouw,
die het mannelijke kind gebaard had.

= Israëel

Openbaring 12

¹³ En toen de draak zag,
dat hij op de aarde was geworpen,
vervolgde hij de vrouw,
die het mannelijke kind geboort had.

= de Messias

"die alle naties zou hoeden met
een ijzeren staf" (12:5)

Openbaring 12

¹⁴ En aan de vrouw
werden de twee vleugels
van de grote arend gegeven
om naar de woestijn te vliegen,
naar haar plaats,
waar zij onderhouden wordt
buiten het gezicht van de slang,
een tijd en tijden en een halve tijd.

evenals in Dan.7:25 en 12:7

1260 dagen
Openbaring 12

Openbaring 12

¹ En er werd een groot teken
in de hemel gezien:
een vrouw, met de zon bekleed,
met de maan onder haar voeten en
een krans van twaalf sterren op haar hoofd;

vergl. de droom van Jozef:
de twaalf zonen van Jakob
Gen.37:9,10

Openbaring 12

² en zij was zwanger
en schreeuwde in haar weenen
en in haar pijn om te baren.

Openbaring 12

³ En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen.

Openbaring 12

⁴ En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaar had, dit te verslinden.

Openbaring 12

⁵ En zij baarde een zoon,
een mannelijk wezen,
dat alle heidenen zal hoeden
met een ijzeren staf;
en haar kind werd plotseling weggevoerd
naar God en zijn troon.

hetzelfde woord als in 1Thes.4:17
"weggevoerd in een oogwenk"

de vrouw is een volk...
de mannelijke zoon ook!
hoofd & lichaam!

Openbaring 12

⁶ En de vrouw vluchtte naar de woestijn,
waar zij een plaats heeft,
door God bereid,
opdat zij daar
twaalfhonderd zestig dagen
onderhouden zou worden.

= Bozra; Micha 2:12; Jes.63:1
nabij Petra/Selah

Openbaring 12

⁶ En de vrouw vluchtte naar de woestijn,
waar zij een plaats heeft,
door God bereid,
opdat zij daar
twaalfhonderd zestig dagen
onderhouden zou worden.

12:14:

tijd, tijden, halve tijd

12:6:

1260 dagen

= 3,5 jaar

Openbaring 12

⁶ En de vrouw vluchtte naar de woestijn,
waar zij een plaats heeft,
door God bereid,
opdat zij daar
twaalfhonderd zestig dagen
onderhouden zou worden.

lett. opdat **ZIJ** haar daar zullen voeden
> (het volk van) de mannelijke zoon!

INA	EKEI	ΤΡΕΦΩC IN	ΑΥΤΗΝ
opdat	daar	dat-zij-zullen-voeden	haar
opdat	daar	zou worden onderhouden	zij

1260 dagen & 42 maanden
Openbaring 11

Openbaring 11

¹ En mij werd een riet gegeven,
een staf gelijk, met de woorden:
Sta op en meet de tempel Gods
en het altaar en hen,
die daarin aanbidden.

Openbaring 11

² Maar laat de voorhof,
die buiten de tempel is, erbuiten,
en meet die niet;
want hij is aan de heidenen gegeven;
en zij zullen de heilige stad vertreden,
tweeenveertig maanden lang.

= 1260 dagen
> 42 volle maanden

Openbaring 11

³ En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, **twaaalfhonderd zestig dagen lang.**

Gods activiteiten worden gemeten in dagen
> de **zon**

de activiteiten van de tegenstander in maanden
> de **maan** > vorst van de duisternis

42 maanden
Openbaring 13

Openbaring 13

¹ en *ik stond* op het zand der zee.

En ik zag uit de zee

een beest opkomen met tien horens

en zeven koppen;

en op zijn horens tien kronen

en op zijn koppen namen van godslastering.

Openbaring 13

² En het beest, dat ik zag,
was een **luipaard** gelijk,
en zijn poten als van een **beer**
en zijn muil als de muil van een **leeuw**.
En de draak gaf hem zijn kracht
en zijn troon en grote macht.

Openbaring 13

³ En ik zag een van zijn koppen
als ten dode gewond,
en zijn dodelijke wond genas;
en de gehele aarde
ging het beest met verbazing achterna,

Openbaring 13

⁴ en zij aanbaden de draak,
omdat hij aan het beest
de macht gegeven had,
en zij aanbaden het beest, zeggende:
Wie is aan het beest gelijk?
en: Wie kan er oorlog tegen voeren?

Openbaring 13

⁵ En hem werd een mond gegeven,
die grote woorden en
godslasteringen spreekt;
en hem werd macht gegeven
dit **tweeenveertig maanden lang** te doen.

de gruwel van de verwoesting

Matteüs 24

¹⁵ Wanneer *jullie* dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan (wie het leest, geve er acht op) laten dan wie in Judea zijn,
¹⁶ vluchten naar de bergen.

Daniel 12:11!

1290 & 1335 dagen

Daniel 12

¹¹ En van de tijd af
dat het dagelijks offer wordt gestaakt
en een gruwel wordt opgericht,
die verwoesting brengt, zijn het
duizend tweehonderd en negentig dagen;

= 1260 + 30 dagen

Daniel 12

¹² welzalig hij die blijft verwachten en **duizend driehonderd vijfendertig dagen** bereikt.

= 1260 + 30 dagen + **45 dagen**

Daniel 12

¹² welzalig hij die blijft verwachten en **duizend driehonderd vijfendertig dagen** bereikt.

¹³ Maar gij, ga het einde tegen, en gij zult rusten en **opstaan** tot uw bestemming **aan het einde der dagen.**

= aan het einde van de 1335 dagen

2300 avonden en morgens
Daniël 8

Daniel 8

¹³ Toen hoorde ik een heilige spreken (...):
Hoelang zal dit gezicht gelden;
het dagelijks offer
en de ontzettende overtreding,
het prijsgeven van het heiligdom
en het vertrappen van het heer?

Daniel 8

¹⁴ En hij zeide tot mij:

Tweeduizend driehonderd

avonden en morgens;

dan zal het heiligdom

in rechten hersteld worden.

1260 dagen

- 42 maanden, tijd, tijden & een halve tijd
- de twee getuigen profeteren in Jeruzalem
- gelovig overblijfsel van Israël bewaard in de woestijn

1290 dagen (+ 30 dagen)

- offerdienst hervat? Begin herbouw Jeruzalem?

1335 dagen (+ 45 dagen)

- opstanding van de rechtvaardigen

2300 dagen (+ 965 dagen)

- heiligdom in rechten hersteld

