

naar de mens gesproken...



25 november 2018
Zoetermeer

betekenis van 'naar de mens gesproken'

- ~ menselijkerwijze gesproken;
- 1. als alles gaat zoals normaal, zonder goddelijk ingrijpen;
- 2. gedacht op een manier zoals een mens denkt.

Ook Paulus gebruikt de frase diverse keren >

Romeinen 3

⁵ Indien echter onze onrechtvaardigheid,
Gods rechtvaardigheid staaft,
wat zullen wij dan uitspreken?

Toch niet dat God die boosheid opbrengt,
onrechtvaardig is?

(Ik spreek naar de mens.)

⁶ Volstrekt niet!

Hoe anders zou God de wereld oordelen?

zie ook 1Kor.9:8

en Gal.1:11: "niet naar de mens"

- We zouden "de Schrift" zichzelf laten uitleggen
"geen profetie der Schrift heeft een eigen uitleg"
2Petrus 1:20
- Letterlijk: de Schrift bedoelt wat ze zegt.
de profetie wordt letterlijk vervuld!

- We zouden "de Schrift" zichzelf laten uitleggen
"geen profetie der Schrift heeft een eigen uitleg"
2Petrus 1:20
- Letterlijk: de Schrift bedoelt wat ze zegt.
de profetie wordt letterlijk vervuld!
- maar... met inachtneming van stijlfiguren!



WIKIPEDIA
De vrije encyclopedie

"Een stijlfiguur is het doelbewuste gebruik van één of meer woorden die afwijken van de gebruikelijke betekenis. Dit wordt (met name in de literatuur en de retorica) veel gebruikt om een bepaald effect bij de lezer te bereiken."

= de gebruikelijke of normale betekenis is de letterlijke betekenis.

Johannes 11

11 ... daarna zei hij tegen hen:

Lazarus, onze vriend is ingeslapen,
maar ik ga om hem uit de slaap te halen.

12 De leerlingen dan zeiden tot hem:

Heer, als hij is ingeslapen,
zal hij worden hersteld.

13 Jezus nu had het gesproken
omtrent zijn dood,
maar zij meenden

dat hij het omtrent de rust van de slaap zei.

14 Toen dan zei Jezus ronduit tot hen:

Lazarus stierf.

*enkele belangrijke stijffiguren
(= niet-letterlijk bedoeld)*



enkele belangrijke stijffiguren
(= niet-letterlijk bedoeld)



*De koning woont in een
aardig optrekje.*

*Miss World heeft een leuk
smoeltje.*

enkele belangrijke stijffiguren
(= niet-letterlijk bedoeld)



Ik wacht al eeuwen op je!

*Er kwam geen einde aan de
zomer.*

enkele belangrijke stijffiguren
(= niet-letterlijk bedoeld)



Niemand is nog beleefd.

Brood is overal te koop.

enkele belangrijke stijffiguren (= niet-letterlijk bedoeld)



*Kort en bondig legde hij het
in vier uur uit.*

*De populist drukte zich
weer zeer genuanceerd uit.*

enkele belangrijke stijffiguren (= niet-letterlijk bedoeld)



*De bokser is een boom van
een vent.*

*Henk is een ongeleid
projectiel.*

enkele belangrijke stijffiguren (= niet-letterlijk bedoeld)



*De schrijver heeft een
vaardige pen.*

*De bodem smacht
momenteel om regen.*

enkele belangrijke stijffiguren
(= niet-letterlijk bedoeld)



Hij doet niets en toch alles.

Ik weet één ding en dat is dat ik niets weet.

E.W. Bullinger (1898) behandelt meer dan 200 stijlfiguren in zijn 'figures of speech'



een ander Bijbels stijlfiguur:

mensvormigheid van God
(> antropomorfisme)

FIGUURLIJK

naar de mens gesproken
relatief

LETTERLIJK

niet naar de mens gesproken
absoluut

FIGUURLIJK

naar de mens gesproken
relatief

LETTERLIJK

niet naar de mens gesproken
absoluut

• God heeft:

- ogen,
- oren,
- neus,
- armen,
- handen,
- vingers,
- ingewanden,
- achterste
- etc.

FIGUURLIJK

naar de mens gesproken
relatief

LETTERLIJK

niet naar de mens gesproken
absoluut

- GOD is geest & de Onzienlijke

Johannes 4:14

God is geest, en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.

FIGUURLIJK

naar de mens gesproken
relatief

LETTERLIJK

niet naar de mens gesproken
absoluut

- GOD is geest & de Onzienlijke

Kolosse 1:15

Hij (=de Zoon) is
beeld van God, de
onzichtbare... >>

FIGUURLIJK

naar de mens gesproken
relatief

LETTERLIJK

niet naar de mens gesproken
absoluut

- GOD is geest & de Onzienlijke

1Timotheüs 1:17

De Koning van de
aeonen nu, de
onvergankelijke,
onzienlijke, enige God
zij eer en heerlijkheid
tot in de aeonen van
de aeonen, amen!

FIGUURLIJK

naar de mens gesproken
relatief

- God slaapt en
ontwaakt

Psalm 44:23

Waak op! Waarom
slaapt U JAHWEH?
Ontwaak!

LETTERLIJK

niet naar de mens gesproken
absoluut

FIGUURLIJK

naar de mens gesproken
relatief

LETTERLIJK

niet naar de mens gesproken
absoluut

- GOD slaapt nooit

Psalm 121:4

... de Bewaarder van
Israël sluimert noch
slaapt... >>

FIGUURLIJK

naar de mens gesproken
relatief

LETTERLIJK

niet naar de mens gesproken
absoluut

- GOD slaapt nooit

Jesaja 40:28

Weet je het niet of
hoor je het niet? Een
aeonische God is
JAHWEH, Schepper
van de einden van de
aarde. Hij bezwijmt
niet en wordt niet
moe en zijn verstand
is zonder peil.

FIGUURLIJK

naar de mens gesproken
relatief

LETTERLIJK

niet naar de mens gesproken
absoluut

- God heeft berouw

Genesis 6:7

Ik zal de mensen, die
Ik geschapen heb, van
de aardbodem
uitroeien (...) want
het berouwt Mij, dat
Ik hen gemaakt heb.

zie ook o.a.

Jeremia 42:10

FIGUURLIJK

naar de mens gesproken
relatief

LETTERLIJK

niet naar de mens gesproken
absoluut

- GOD heeft geen berouw

Numeri 23:19

God is GEEN man,
dat Hij liegen zou;
of een mensenkind,
dat Hij berouw zou
hebben. Zou Hij
zeggen en niet doen,
of spreken en niet
volbrengen?

FIGUURLIJK

naar de mens gesproken
relatief

LETTERLIJK

niet naar de mens gesproken
absoluut

- God heeft berouw

1Samuël 15:35

... Samuel droeg leed
over Saul. En
JAHWEH had
berouw, dat Hij Saul
tot koning over Israel
had aangesteld.

FIGUURLIJK

naar de mens gesproken
relatief

- God heeft berouw

1Samuël 15:35 ←
... Samuel droeg leed
over Saul. En
JAHWEH had
berouw, dat Hij Saul
tot koning over Israel
had aangesteld.

LETTERLIJK

niet naar de mens gesproken
absoluut

- **GOD** heeft geen
berouw

→ 1Samuël 15:29
Ook liegt de
Onveranderlijke
Israels niet en Hij
kent **GEEN** berouw;
want **HIJ IS GEEN**
MENS, dat Hij
berouw zou hebben.

FIGUURLIJK

naar de mens gesproken
relatief

- God woont in de tempel te Jeruzalem

1Koningen 5:5

En zie, ik verklaar voor de naam van JAHWEH mijn God, een huis te bouwen, zoals JAHWEH mijn vader David toegezegd heeft...

LETTERLIJK

niet naar de mens gesproken
absoluut

FIGUURLIJK

naar de mens gesproken
relatief

LETTERLIJK

niet naar de mens gesproken
absoluut

- GOD woont niet in een tempel

1Koningen 8:27

Zie, de hemel, zelfs de hemel der hemelen, kan U niet bevatten, hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. >>

FIGUURLIJK

naar de mens gesproken
relatief

LETTERLIJK

niet naar de mens gesproken
absoluut

- GOD woont niet in een tempel

Handelingen 17

²⁴ De God, die de wereld maakte en alles wat daarin is, deze, die Heer van hemel en aarde is, woont niet in met handen gemaakte tempels >>>

FIGUURLIJK

naar de mens gesproken
relatief

LETTERLIJK

niet naar de mens gesproken
absoluut

- GOD woont niet in een tempel

Handelingen 17

²⁵ en wordt ook niet onder menselijke handen behandeld, alsof Hij iets behoevend is. Hijzelf geeft aan allen leven en adem en het al.