

Judaiseren?



3 december 2017
Rotterdam

Paulus tegen Kefas (=Petrus):

¹⁴ ... in het bijzijn van allen:
indien jij een jood,
zoals de natiën
en niet als een Jood leeft,
hoe kun je dan de natiën dwingen
te verjoodsen?

-Galaten 2-

*door aanvankelijk samen
met de natiën te eten*

Paulus tegen Kefas (=Petrus):

¹⁴ ... in het bijzijn van allen:
indien jij een jood,
zoals de natiën
en niet als een Jood leeft,
hoe kun je dan de natiën dwingen
te **verjoodsen**?

-Galaten 2-

lett. Judaïseren

*nl. door alleen op Joodse wijze
samen met anderen te eten*

de situatie...

- Paulus had in de streken van Galatië het woord van genade gepredikt (Hand.13/14); >



de situatie...

- Paulus had in de streken van Galatië het woord van genade gepredikt (Hand.13/14);
- vergadering in Jeruzalem over de vraag of de natiën "naar het gebruik van Mozes" moesten leven om gered te worden (Hand.15)
 - het unanieme antwoord: nee!

de situatie...

- Paulus had in de streken van Galatië het woord van genade gepredikt (Hand.13/14);
- vergadering in Jeruzalem over de vraag of de natiën "naar het gebruik van Mozes" moesten leven om gered te worden (Hand.15)
 - het unanieme antwoord: nee!
- een subtielere aanval op het Evangelie volgde:
 - om rechtvaardig te zijn kan men niet buiten de wet van Mozes om;
 - in de Galaten-brief gaat het niet om redding maar om rechtvaardigheid.

judaisering...

¹⁰ Jullie observeren
dagen en maanden
en bestemde tijden en jaargangen.

-Galaten 4-

¹² Allen, die zich goed willen voordoen in het vlees, dézen dwingen jullie besneden te worden, alleen opdat zij niet voor het kruis van Christus Jezus vervolgd zullen worden.

-Galaten 6-

vergl. de leer 'in plaats van de besnijdenis is de doop gekomen'...

¹⁷ Zij zijn jullie hartstochtelijk toegewijd,
maar niet deugdelijk.

Zij willen jullie isoleren [van mij]
opdat jullie hartstochtelijk
aan hen toegewijd zouden zijn.

-Galaten 4-

*Paulus was slechts een tweederangs
apostel...*

vandaar Paulus' relaas in hfst. 1 & 2

Paulus' verbijstering...

⁶ Ik **verwonder** mij
dat jullie **zo vlug worden afgebracht**
van degene die jullie roept
in genade van Christus,
tot een **andersoortig evangelie...**

-Galaten 1-

¹ **O dwaze Galaten!** Wie **betover** jullie?

(...)

³ Zijn jullie zo dwaas?

Jullie zijn begonnen in geest,
worden jullie nu in vlees
compleet gemaakt?

-Galaten 3-

¹⁵ Waar is dan jullie gelukzaligheid?

-Galaten 4-

wat stond er op het spel?

⁴ Christus werd teniet gedaan
bij jullie die in de wet worden gerechtvaardigd.

Vervallen uit de genade.

⁵ Want wij verwachtten vanuit geloof,
in geest,
hoop van rechtvaardigheid.

-Galaten 5-

²¹ Ik wijs de genade van God niet af,
want indien **door [de] wet**
rechtvaardigheid is,
dan stierf Christus tevergeefs.

-Galaten 2-

Paulus' verantwoording

⁶ Zoals Abraham God geloofde
en het werd hem gerekend
tot rechtvaardigheid.

-Galaten 3-



430 jaar voordat de wet werd gegeven (3:17)