



**Psalm 19:  
kostbaarder  
dan goud!**

13 september 2020  
Zoetermeer

1 Voor de koorleider. Een Davidische psalm.  
2 De **hemelen** vertellen Gods heerlijkheid,  
het **uitspansel** verkondigt het werk van zijn handen.  
3 Van dag tot dag doet zij sprake toestromen  
en van nacht tot nacht onthult ze kennis.  
4 Het is geen spraak en het zijn geen woorden  
en hun stem wordt niet gehoord.  
5 Hun richtsnoer gaat uit over heel de aarde en hun uitspraken aan  
het einde van de wereld.  
Voor de zon heeft Hij in hen een tent geplaatst,  
6 die is als een bruidegom die uitgaat uit zijn bruidsvertrek,  
jubelend als een held om het pad te rennen.  
7 Van het einde van de hemelen is zijn uitgang en zijn rondgang over  
de einden daarvan. Niets is verborgen voor zijn warmte.

het uitspansel

8 De Torah van JAHWEH is onberispelijk, het doet terugkeren de ziel.  
Het getuigenis van JAHWEH is betrouwbaar, wijsheid gevend aan de  
eenvoudige.  
9 De voorschriften van JAHWEH zijn recht, verheugend het hart. De  
instructie van JAHWEH is zuiver, verlichtend de ogen.  
10 De vrees van JAHWEH is rein, bestendig voor de toekomst. De  
verordeningen van JAHWEH zijn waarheid, tezamen zijn zij  
rechtvaardig.  
11 Zij zijn begeerlijker dan goud, ja meer dan veel glitterend goud en  
zoeter dan honing, ja dan honingsiroop uit de raat.  
12 Ook wordt uw knecht gewaarschuwd in hen,  
in het bewaren van hen ligt veel resultaat.  
13 Fouten, wie bemerkt ze? Doe mij van de verborgen vrij uitgaan.  
14 Verduister ook uw knecht voor overmoedigen en laten zij mij niet  
beheersen, dan ben ik onberispelijk en vrij van veel overtreding.  
15 Laat welgevallig zijn de uitspraken van mijn mond en het prevelen  
van mijn hart voor uw aangezicht,  
JAHWEH, mijn Rots en mijn Verlosser.  
Een Davidische psalm.

1 Voor de koorleider. Een Davidische psalm.  
2 De hemelen vertellen Gods heerlijkheid,  
het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen.  
3 Van dag tot dag doet zij sprake toestromen  
en van nacht tot nacht onthult ze kennis.  
4 Het is geen spraak en het zijn geen woorden  
en hun stem wordt niet gehoord.  
5 Hun richtsnoer gaat uit over heel de aarde en hun uitspraken aan  
het einde van de wereld.  
Voor de zon heeft Hij in hen een tent geplaatst,  
6 die is als een bruidegom die uitgaat uit zijn bruidsvertrek,  
jubelend als een held om het pad te rennen.  
7 Van het einde van de hemelen is zijn uitgang en zijn rondgang over  
de einden daarvan. Niets is verborgen voor zijn warmte.

het uitspansel

8 **De torah** van JAHWEH is onberispelijk, het doet terugkeren de ziel.  
**Het getuigenis** van JAHWEH is betrouwbaar, wijsheid gevend aan de  
eenvoudige.  
9 **De voorschriften** van JAHWEH zijn recht, verheugend het hart.  
**De instructie** van JAHWEH is zuiver, verlichtend de ogen.  
10 **De vrees** van JAHWEH is rein, bestendig voor de toekomst. **De**  
**verordeningen** van JAHWEH zijn waarheid, tezamen zijn zij  
rechtvaardig.  
11 Zij zijn begeerlijker dan goud, ja meer dan veel glitterend goud en  
zoeter dan honing, ja dan honingsiroop uit de raat.  
12 Ook wordt uw knecht gewaarschuwd in hen,  
in het bewaren van hen ligt veel resultaat.  
13 Fouten, wie bemerkt ze? Doe mij van de verborgen vrij uitgaan.  
14 Verduister ook uw knecht voor overmoedigen en laten zij mij niet  
beheersen, dan ben ik onberispelijk en vrij van veel overtreding.  
15 Laat welgevallig zijn de uitspraken van mijn mond en het prevelen  
van mijn hart voor uw aangezicht,  
JAHWEH, mijn Rots en mijn Verlosser.  
Een Davidische psalm.

de Schrift

1 Voor de koorleider. Een Davidische psalm.  
2 De hemelen vertellen Gods heerlijkheid,  
het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen.  
3 Van dag tot dag doet zij sprake toestromen  
en van nacht tot nacht onthult ze kennis.  
4 Het is geen spraak en het zijn geen woorden  
en hun stem wordt niet gehoord.  
5 Hun richtsnoer gaat uit over heel de aarde en hun uitspraken aan  
het einde van de wereld.  
Voor de zon heeft Hij in hen een tent geplaatst,  
6 die is als een bruidegom die uitgaat uit zijn bruidsvertrek,  
jubelend als een held om het pad te rennen.  
7 Van het einde van de hemelen is zijn uitgang en zijn rondgang over  
de einden daarvan. Niets is verborgen voor zijn warmte.

8 De torah van **JAHWEH** is onberispelijk, het doet terugkeren de ziel.  
Het getuigenis van **JAHWEH** is betrouwbaar, wijsheid gevend aan de  
eenvoudige.  
9 De voorschriften van **JAHWEH** zijn recht, verheugend het hart. De  
instructie van **JAHWEH** is zuiver, verlichtend de ogen.  
10 De vrees van **JAHWEH** is rein, bestendig voor de toekomst. De  
verordeningen van **JAHWEH** zijn waarheid, tezamen zijn zij  
rechtvaardig.  
11 Zij zijn begeerlijker dan goud, ja meer dan veel glitterend goud en  
zoeter dan honing, ja dan honingsiroop uit de raat.  
12 Ook wordt uw knecht gewaarschuwd in hen,  
in het bewaren van hen ligt veel resultaat.  
13 Fouten, wie bemerkt ze? Doe mij van de verborgen vrij uitgaan.  
14 Verduister ook uw knecht voor overmoedigen en laten zij mij niet  
beheersen, dan ben ik onberispelijk en vrij van veel overtreding.  
15 Laat welgevallig zijn de uitspraken van mijn mond en het prevelen  
van mijn hart voor uw aangezicht,  
**JAHWEH**, mijn Rots en mijn Verlosser.  
Een Davidische psalm.

7x de naam  
van GOD:  
JAHWEH

# twee parallelle helften van Psalm 19

1-4a

de **HEMELEN**

het woord daarin geschreven

4b-7

in hen: **DE ZON**

8-11

de **TORAH**

het woord daarin geschreven

12-15

in hen: **UW KNECHT**

# twee parallelle helften van Psalm 19

1-4a

de HEMELEN

het woord daarin geschreven

4b-7

in hen: DE ZON

8-11

de TORAH

het woord daarin geschreven

12-15

in hen: UW KNECHT

# twee parallelle helften van Psalm 19 (1)

<sup>1</sup> Voor de koorleider. Een Davidische psalm.

<sup>2</sup> **DE HEMELEN** vertellen Gods heerlijkheid (1)

het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen (2)

<sup>3</sup> Van dag tot dag doet zij sprake toestromen (3)

en van nacht tot nacht onthult ze kennis. (4)

<sup>4</sup> Het is geen spraak en het zijn geen woorden (5)

en hun stem wordt niet gehoord. (6)

<sup>5</sup> Hun richtsnoer gaat uit over heel de aarde (7)

en hun uitspraken aan het einde van de wereld. (8)

8 regels

Voor **DE ZON** heeft Hij **IN HEN** een tent geplaatst, (1)

<sup>6</sup> die is als een bruidegom die uitgaat uit zijn bruidsvertrek, (2)

jubelend als een held om het pad te rennen. (3)

<sup>7</sup> Van het einde van de hemelen is zijn uitgang (4)

en zijn rondgang over de einden daarvan. (5)

Niets is verborgen voor zijn warmte. (6)

6 regels

# twee parallelle helften van Psalm 19 (II)

<sup>8</sup> Het **TORAH** van JAHWEH is onberispelijk,  
het doet terugkeren de ziel. (1)

Het getuigenis van JAHWEH is betrouwbaar,  
wijsheid gevend aan de eenvoudige. (2)

<sup>9</sup> De voorschriften van JAHWEH zijn recht, verheugend het hart. (3)

De instructie van JAHWEH is zuiver, verlichtend de ogen. (4)

<sup>10</sup> De vrees van JAHWEH is rein, bestendig voor de toekomst. (5)

De verordeningen van JAHWEH zijn waarheid, tezamen zijn zij  
rechtvaardig. (6)

<sup>11</sup> Zij zijn begeerlijker dan goud,  
ja meer dan veel glitterend goud (7)

en zoeter dan honing, ja dan honingsiroop uit de raat. (8)

<sup>12</sup> Ook wordt **UW KNECHT** gewaarschuwd **IN HEN**,  
in het bewaren van hen ligt veel resultaat. (1)

<sup>13</sup> Fouten, wie bemerkt ze?

Doe mij van de verborgen vrij uitgaan. (2)

<sup>14</sup> Verduister ook uw knecht voor overmoedigen  
en laten zij mij niet beheersen,

dan ben ik onberispelijk en vrij van veel overtreding. (3)

<sup>15</sup> Laat welgevallig zijn de uitspraken van mijn mond (4)

en het prevelen van mijn hart voor uw aangezicht, (5)

JAHWEH, mijn Rots en mijn Verlosser. (6)

Een Davidische psalm.

8 regels

6 regels



# de structuur van Psalm 19 (I)

- <sup>1</sup> Voor de koorleider. Een Davidische psalm.
- <sup>2</sup> **DE HEMELN VERTELLEN** Gods heerlijkheid  
het uitspansel **VERKONDIGT** het werk van zijn handen
- <sup>3</sup> Van dag tot dag doet zij **SPRAKE TOESTROMEN**  
en van nacht tot nacht **ONTHULT** ze **KENNIS**.
- <sup>4</sup> Het is geen spraak en het zijn geen woorden  
en hun stem wordt niet gehoord.
- <sup>5</sup> Hun richtsnoer gaat uit over heel de aarde  
en hun **UITSPRAKEN** aan het einde van de wereld.

Voor **DE ZON** heeft Hij **IN HEN** een tent geplaatst,  
<sup>6</sup> die is als een bruidegom die uitgaat uit zijn bruidsvertrek,  
jubelend als een held om het pad te rennen.  
<sup>7</sup> Van het einde van de hemelen is zijn uitgang  
en zijn rondgang over de einden daarvan.  
Niets is verborgen voor zijn warmte.

> literaire/ verbale  
termen/werkwoorden  
i.v.m. het uitspansel

# de structuur van Psalm 19 (II)

<sup>8</sup> Het **TORAH** van JAHWEH is onberispelijk,  
het **DOET TERUGKEREN** de ziel.

Het **GETUIGENIS** van JAHWEH is betrouwbaar,  
wijsheid gevend aan de eenvoudige.

<sup>9</sup> De voorschriften van JAHWEH zijn recht, verheugend het hart.  
De instructie van JAHWEH is zuiver, **VERLICHTEND** de ogen.

<sup>10</sup> De vrees van JAHWEH is rein, **BESTENDIG** voor de toekomst. De  
verordeningen van JAHWEH zijn waarheid, tezamen zijn zij rechtvaardig.

<sup>11</sup> Zij zijn begeerlijker dan goud, ja meer dan veel glitterend goud  
en zoeter dan honing, ja dan honingsiroop uit de raat.

<sup>12</sup> Ook wordt **UW KNECHT GEWAARSCHUWD IN HEN**,  
in het **BEWAREN (> observeren)** van hen ligt veel resultaat.

<sup>13</sup> Fouten, wie bemerkt ze?

Doe mij van de verborgen vrij uitgaan.

<sup>14</sup> **VERDUISTER** ook uw knecht voor overmoedigen  
en laten zij mij niet beheersen,  
dan ben ik onberispelijk en vrij van veel overtreding.

<sup>15</sup> Laat welgevallig zijn de uitspraken van mijn mond  
en het prevelen van mijn hart voor uw aangezicht,  
JAHWEH, mijn Rots en mijn Verlosser. Een Davidische psalm.

> astronomische termen/werkwoorden  
i.v.m. de Schriften



het uitspansel = als een Bijbel  
&  
de Bijbel = als een uitspansel





two 'boeken':  
één Auteur!



<sup>1</sup> Voor de koorleider.  
Een Davidische psalm.

*dit eerste vers is eigenlijk  
de afsluiting van de voorgaande psalm*

*zoals het begin van Psalm 20 de  
afsluiting is van Psalm 19  
> zie slot Habakuk 3*

לְדָוִד

tot-David

van-David

מִזְמוֹר

psalm tot<sup>de</sup>-toezichthouder

een-psalm

לְמַנְצֵחַ

voor-de-koorleider

2 De hemelen vertellen  
Gods heerlijkheid,  
het uitspansel verkondigt  
het werk van zijn handen.

parallellisme:

1. de hemelen = het uitspansel
2. vertellen > verkondigen
3. Gods heerlijkheid > het werk van zijn handen

הַשָּׁמַיִם    מְסַפְּרִים    כְּבוֹד    אֱלֹהִים

El heerlijkheid-van verhalenden de-hemelen

Gods                      eer                      vertellen de-hemelen

וּמַעֲשֵׂיהָ    יָדָיו    מְגִיד    הָרְקִיעַ

de-atmosfeer vertellende handen-van-hem en-daad-van

het-uitspansel verkondigt                      zijner-handen en-het-werk

<sup>3</sup> Van dag tot dag  
doet zij sprake toestromen  
en van nacht tot nacht  
onthult ze kennis.

*het hemelruim, de sterren en  
sterrenbeelden getuigen van GODS werk:  
ononderbroken!*

אָמַר	יִבֵּיעַ	לְיוֹם	יוֹם
gezegde	<sup>l</sup> hij-uit	tot-dag	dag
sprake doet-toestromen aan-de-dag de-dag			

דַּעַת	יְסֹוֹה	לְלַיְלָה	וְלַיְלָה
kennis	<sup>l</sup> hij-onthult	tot-nacht	en-nacht
kennis	predikt	aan-de-nacht	en-de-nacht

4 Het is geen spraak  
en het zijn geen woorden  
en hun stem wordt niet gehoord.

*non-verbaal, niet-audueel*

---

קוֹלָם	דְּבָרִים	בְּלִי	נִשְׁמָע	וְאֵין	אָמַר	אֵין
stem-van-hen	hij-wordt-gehoord	geen woorden	en-er-is-geen	gezegde	er-is-geen	
hun-stem	wordt-vernomen	niet woorden	en-het-zijn-geen	sprake	het-is-geen	

---



5 Hun richtsnoer gaat uit  
over heel de aarde  
en hun uitspraken  
aan het einde van de wereld.

---

קִנּוּם	יֵצֵא	הָאָרֶץ	בְּכֹל
principe-van·hen	hij-gaat-uit	de-aarde	in-geheel
hun-prediking	toch-gaat-uit	de-aarde	over-ganse

---

מִלִּיהֶם	תֵּבֵל	וּבְקֵצָה
uitspraken-van·hen	wereld	en-in-einde-van
hun-taal	der-wereld	en-tot-aan-het-einde

---

5 ... Voor de zon heeft Hij in hen  
een tent geplaatst,

---

בְּהֵם	אֶת־	שָׁם	לְשֶׁמֶשׁ
in·hen	tent	hij-plaatst	tot <sup>de</sup> ·zon
daarin een-tent hij-heeft-opgeslagen voor-de-zon			

---

<sup>6</sup> die is als een bruidegom  
die uitgaat uit zijn bruidsvertrek,  
jubelend als een held  
om het pad te rennen.

*dagelijks én jaarlijks  
(> rondgang langs de Zodiac)*

וְהוּא כְּחָתָן      יֵצֵא      מִחֻפְתּוֹ  
als-bruidegom en-hij      uitgaande      uit-zijn-bruidsvertrek  
die-treedt als-een-bruidegom die-is

יְשִׁישׁ      כְּגִבּוֹר      לְרוֹץ      אֶרֶח  
hij-is-opgetogen      als-een-held      om-te-lopen      pad totrennen-van  
het-pad      als-een-held      om-te-lopen      jubelend

7 Van het einde van de hemelen  
 is haar uitgang  
 en haar rondgang over de einden daarvan.  
 Niets is verborgen voor haar warmte.

עַל-קְצוֹתָם	וּתְקוּפָתוֹ	מִוְצְאוֹ	הַשָּׁמַיִם	מִקְצֵהָ
einden-van·hen	op en-rondgang-van·hem	uitgaan-van·hem	de-hemelen	vanaf-einde-van
het-andere-einde	tot	en-haar-omloop	is-haar-opgang	des-hemels van-het-ene-einde

מִחַמָּתוֹ	נִסְתָּר	וְאֵין
vanaf-warmte-van·hem	verborgen-zijnde	en·er-is-geen
voor-haar-gloed	blijft-verborgen	niets

**deel 2:**  
**de Schrift**

- 8 De torah van JAHWEH is onberispelijk,  
het doet terugkeren de ziel.

*lett. onderricht/onderwijs*

---

נֶפֶשׁ	מְשִׁיבַת	תְּמִימָה	יְהוָה	תּוֹרַת
ziel	herstellende-van	onberispelijk	Jahwe	wet-van
de-ziel	zij-verkwikt	is-volmaakt	des-HEREN	de-wet

---

- 8 De torah van JAHWEH is onberispelijk,  
het doet terugkeren de ziel.

*lett. 'af', compleet, gaaf*

---

נֶפֶשׁ	מְשִׁיבַת	תְּמִימָה	יְהוָה	תּוֹרַת
ziel	herstellende-van	onberispelijk	Jahwe	wet-van
de-ziel	zij-verkwikt	is-volmaakt	des-HEREN	de-wet

---

8 De torah van JAHWEH is onberispelijk,  
het doet terugkeren de ziel.

*= de mens is een een ziel*

---

נֶפֶשׁ	מְשִׁיבָת	תְּמִימָה	יְהוָה	תּוֹרַת
ziel	herstellende-van	onberispelijk	Jahwe	wet-van
de-ziel	zij-verkwikt	is-volmaakt	des-HEREN	de-wet

---



8 ... Het getuigenis van JAHWEH is betrouwbaar,  
 wijsheid gevend aan de eenvoudige.

*Hebreeuws woord afgeleid  
 van woord voor 'open'*

נֶפֶשׁ	מְשִׁיבַת	תְּמִימָה	יְהוָה	תּוֹרַת
ziel	herstellende-van	onberispelijk	Jahwe	wet-van
de-ziel	zij-verkwikt	is-volmaakt	des-HEREN	de-wet

פְּתִי	מְחַכֵּמַת	נְאֻמָּה	יְהוָה	עֵדוּת
eenvoudige	wijsheid-gevende-van	betrouwbaar-zijnde	Jahwe	getuigenis-van
aan-de-onverstandige	zij-schenkt-wijsheid	is-betrouwbaar	des-HEREN	de-getuigenis

9 De voorschriften van JAHWEH zijn recht,  
verheugend het hart.

*niet slechts bepalingen zoals de dingen  
behoren te gaan maar zoals ze zullen gaan*



20:01

Zondag 13 september 2020 (CEST)  
Zonsondergang in 2231 ZL Rijnsburg

לב	מְשֻׁחֵי	יְשָׁרִים	יְהוָה	פְּקוּדֵי
hart	doenden-verheugen-van	rechten	Jahwe voorschriften-van	
het-hart	zij-verheugen	zijn-waarachtig	des-HEREN	de-bevelen

9 ... De instructie van JAHWEH is zuiver,  
verlichtend de ogen.

*zoals zon, maan en sterren doen*

---

עֵינַיִם	מְאִירַת	בְּרָה	יְהוָה	מִצְוֹת
ogen	verlichtende-van	zuiver	Jahwe	instructie-van
de-ogen	het-verlicht	is-louter	des-HEREN	het-gebod

10 De vrees van JAHWEH is rein,  
bestendig voor de toekomst.

= vrij van smet of vlek  
> niets op aan te merken

---

לְעַד      טְהוֹרָה עוֹמְדָת      יְהוָה      יִרְאַת  
tot-toekomst   staande   rein   Jahwe vrees-van  
voor-immer bestendig   is-rein des-HEREN   de-vreze

10 De vrees van JAHWEH is rein,  
bestendig voor de toekomst.

= blijft staan,  
temidden van alles wat (ver)valt  
zoals de hemellichamen doordraaien  
als een uurwerk

---

לְעַד      טְהוֹרָה עוֹמְדָת      יְהוָה      יִרְאַת  
tot-toekomst   staande   rein   Jahwe vrees-van  
voor-immer bestendig   is-rein des-HEREN   de-vreze

<sup>10</sup> ... De verordeningen van JAHWEH zijn  
waarheid, tezamen zijn zij rechtvaardig.

*alle waarheid en rechtvaardigheid die  
nodig is, is te vinden in de Schrift!*

---

יְהִי	צְדָקוֹ	אֱמֶת	יְהוָה	מִשְׁפָּטֵי
tezamen	zij-zijn-rechtvaardig	waarheid	Jahwe	verordeningen-van
altegader	rechtvaardig	zijn-waarheid	des-HEREN	de-verordeningen

11 Zij zijn begeerlijker dan goud,  
ja meer dan veel glitterend goud...

edelmetaal - onvergankelijk



רַב

veel en-vanaf-schitterend-goud

veel

וּמִפֶּז

ja-dan-fijn-goud

מִזָּהָב

dan-goud

הַנִּבְּקָמִים

de-begeerd-wordenden

zij-zijn-kostelijker

11 ... en zoeter dan honing,  
ja dan honingsiroop uit de raat.

*geproduceerd door de bij*  
>DABAR = Woord



צופים

ונפת

ומתוקים מדבש

raat en-honingdrup-van vanaf-honing en-zoet<sup>(P)</sup>

uit-de-raat ja-dan-honigzeem dan-honig en-zoeter



12 Ook wordt uw knecht  
gewaarschuwd in hen,  
in het bewaren van hen ligt veel resultaat.

*zoals tekenen aan het  
uitspansel waarschuwen*

בְּהֵם

in·hen

נִזְהָר

hij·wordt·gewaarschuwd

עַבְדְּךָ

dienaar·van·jou

גַּם

bovendien

daardoor laat-zich-ernstig-vermanen

uw-knecht

ook

12 Ook wordt uw knecht  
gewaarschuwd in hen,  
in het bewaren van hen ligt veel resultaat.

> observeren, zoals een sterrenwacht



---

רַב                      עֵקֶב                      בְּשׁוֹמְרָם  
veel                      gevolg    in·bewaren·van·hen  
rijke licht-beloning    in-het-houden-ervan

---

13 Fouten, wie bemerkt ze?

Doe mij van de verborgen (*fouten*) vrij uitgaan.

*de Schriften maken ons opmerkzaam!*

שְׂגִיאוֹת מִי יִבִּין מִנְסֻתוֹת בְּקוֹנִי

houd-onschuldig-mij ! vanaf-verborgen-zijnden |hij-begrijpt wie ? vergissingen

spreek-vrij-mij van-de-verborgene bemerkt-ze wie afdwalingen

14 Behoed ook uw knecht  
voor overmoedigen

en laten zij mij niet beheersen,  
dan ben ik onberispelijk  
en vrij van veel overtreding.

*Lett. 'verduister' > zodat we niet zien  
het Woord "verlicht de ogen"  
maar leert ons de overmoedigen te negeren*

אל	עבְדֶךָ	חֲשֹׁף	מִזְדִּים	גַּם
het-moet-niet-zo-zijn-(dat)	dienaar-van-jou	houd-terug !	vanaf-arroganties	bovendien
niet	uw-knecht	behoed	voor-overmoed	ook

רְבִי	יִמְשְׁלוּ	רַב	מִפְשַׁע	וְנִקִּיתִי	אִתָּם	אֲז
in-mij	!zij-heersen	veel	vanaf-overtreding	en-ik-ben-onschuldig	lik-ben-onberispelijk	dan
over-mij	laat-die-heersen	grove	van-overtreding	en-vrij	ik-ben-onberispelijk	dan

15 Laat welgevallig zijn  
de uitspraken van mijn mond  
en het prevelen van mijn hart  
voor uw aangezicht,  
JAHWEH, mijn Rots en mijn Verlosser.

---

פִּי	אִמְרֵי	לְרֵצוֹן	יְהוָה
mond-van-mij	gezegden-van	tot-welgevallen	!zij-zijn
van-mijn-mond	de-woorden	welgevallig	mogen-zijn

---

לְפָנֶיךָ	לְבִי	וְהִגִּיוֹן
totvóórjou	hart-van-mij	en-alleenspraak-van
U van-mijn-hart en-de-overleggingen		

---

## Psalm 19

15 Laat welgevallig zijn  
de uitspraken van mijn mond  
en het prevelen van mijn hart  
voor uw aangezicht,  
JAHWEH, mijn Rots en mijn Verlosser.

*de Psalm begon met JAHWEH als Schepper  
en eindigt met Hem als Goël - de Losser*

יְהוָה צוּרִי וְגֹאֲלִי

en-schuld-inlossende-verwant-van-mij rots-van-mij Jahwe

en-mijn-verlosser mijn-rots o-HERE

## Psalm 19

<sup>15</sup> Voor de koorleider.  
Een Davidische psalm.

*het gangbare begin van Psalm 20,  
is eigenlijk het slot van Psalm 19*

---

לְדָוִד	מִזְמוֹר	לְמַנְצֵחַ
tot-David	psalm tot <sup>de</sup> -toezichthouder	
van-David een-psalm	voor-de-koorleider	

---





**tekst van  
gezongen songs**

Als ik met U wil praten  
hoef ik U niet te bellen  
of kaartjes te bestellen  
want U bent altijd vrij

Voor U hoef ik geen kapje op  
ik hoef niet in een rij  
want U bent heel dichtbij  
heel dichtbij

Als ik met U wil praten  
hoef ik U niet te mailen  
met anderen te delen  
U bent er steeds voor mij

voor U hoef ik geen kapje op  
ik hoef niet in een rij  
want U bent heel dichtbij  
heel dichtbij

Stap eens uit de drukte, kijk eens goed naar Mij  
Wees niet zo onrustig en kom toch dichterbij  
hoe lang is het al geleden dat je bij me bent geweest  
laat je toch verkwikken, en verfrissen door mijn geest

Ik heb je lief mijn kind,  
kom toch dichterbij  
Ik heb je lief mijn kind  
geef opnieuw je hart aan mij  
geef opnieuw je hart aan mij

Stap eens uit de drukte,  
kijk eens goed naar Mij  
blijf niet zo onrustig kom toch dichterbij  
Ik zie naar je uit,  
wacht iedere dag op jou  
zodat je weer ontdekken zult  
hoeveel Ik van je houd