

zegels & bazuinen

'Openbaring' gaat over de tijd waarin de Here Jezus Christus openbaar zal worden.

Openbaring 1

1. Openbaring van Jezus

Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen *weldra* (= *met haast*) moet geschieden...

Volgens de algemene opinie is 'Openbaring' een *gesloten boek* genoemd... Men kent de wederkomst niet. Traditioneel heeft men alleen 'weet' van "de jongste dag" (> hemel en aarde verdwijnen, grote witte troon).



'Openbaring' is het sluitstuk van de profetie.

Het bevat **vele honderden** verwijzingen naar de Hebreeuwse profeten.



Veel verwijzingen naar de laatste
(halve) jaarweek van Daniël 9.

- 1260 dagen (hfst 11,12)
- 42 maanden (hfst 13)
- tijd, tijden en een halve tijd
(hfst 12)

De 70 weken eindigen in de vestiging
van het Koninkrijk over Israël en
Jeruzalem.



Daniël 9

24. **Zeventig weken** zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de...

overtreding te voleindigen,
de zonde af te sluiten,
de ongerechtigheid te verzoenen,
eeuwige gerechtigheid te brengen,

gezicht en profeet te bezegelen
en iets allerheiligst te zalven.

De laatste jaarweek is toekomstmuziek.

De eerste helft wordt gekenmerkt door (schijn-)vrede. De tweede helft door grote verdrukking...

Daniël 9

27. En hij (= een vorst) zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; **in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden;** en op een vleugel van **gruwelen** zal een **verwoester** komen, en wel **tot aan de voleinding toe...**

De Here Jezus verwees in zijn 'tweede bergrede', nadrukkelijk naar dit gedeelte in Daniël.



Matteüs 24

15. Wanneer gij dan **de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan (wie het leest, geve er acht op)** laten dan wie in Judea zijn,

16. vluchten naar de bergen.

(...)

21. Want er zal dan **een grote verdrukking zijn**, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.

In 'Openbaring' is sprake van resp.

7 zegels (hfst 6-8)

en van

7 bazuinen (hfst 8-11).

De reeks van zegels wordt opgevolgd door de reeks van bazuinen.

De **7 zegels** houden verband met de opening van de boekrol (eigendomsakte).



De **7 zegels** houden verband met de opening van de boekrol.

De verzegelde boekrol is de eigendomsakte, bestemd voor de lossen (de naaste bloedverwant).

De **7 bazuinen** kondigen het Koninkrijk over de wereld aan (> Jericho).



Bij het 7-de zegel is het Koninkrijk over **Israël** gevestigd.

Bij de 7-de bazuin is het Koninkrijk over de **volkeren-wereld** gevestigd.



de zegels in 'Openbaring' 6...

- 1-ste zegel schijnvrede
- 2-de zegel oorlog
- 3-de zegel hongersnood
- 4-de zegel pest
- 5-de zegel vervolging
- 6-de zegel aardbevingen

De opening van de zegels komt overeen met de voorzeggingen in Matteüs 24...

Matteüs 24

7. Want volk zal tegen volk opstaan, en koninkrijk tegen koninkrijk **(2-de zegel)** ; en er zullen zijn hongersnoden **(3-de zegel)** , en pestilentien **(4-de zegel)** , en aardbevingen **(6-de zegel)** in verscheidene plaatsen.
(...)

9. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil **(5-de zegel)**.

Het 6-de zegel in Openbaring 6...

Openbaring 6

12. En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en **de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed.**

13. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt.>>

Openbaring 6

14. En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt.

15. En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; >

Openbaring 6

16. en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam;

17. want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?

De zon veranderd in duisternis en de maan als in bloed, bij de opening van het 6-de zegel.

Het aangezicht van Hem die op de troon zit wordt zichtbaar.

De dag van toorn is begonnen.

Ook Joël spreekt hier van...



Joël 2

31. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, VOORDAT de grote en geduchte dag des Heren komt.

32. En het zal geschieden, dat ieder die de naam des HEREN aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HERE gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de HERE zal roepen.

Joël 3

1. Want zie, **in die dagen** en te dien tijde, wanneer Ik **een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem...**

De tekenen aan zon en maan, luiden "de dag des HEREN" in.

In Jeruzalem zal ontkoming zijn.

Het Joodse volk en Jeruzalem worden hersteld.

Matteüs 24 bevestigt dit...

Matteüs 24

29. Terstond **NA de verdrukking van die dagen** zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.>>>

Matteüs 24

30. En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.>>

Matteüs 24

31. En Hij zal zijn engelen uitzenden met **luid bazuingeschal** en zij zullen **zijn uitverkorenen verzamelen** uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.

32. Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is.>

Matteüs 24

33. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur.

34. Voorwaar, Ik zeg u, **dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.**

voorlopige samenvatting:

- tekenen aan zon en maan;
- NA Israëls verdrukking;
- VOOR het aanbreken van "dag van toorn"
- Zoon des Mensen verschijnt aan Israël;
- Israël wordt verzameld - *Openbaring 7*.

Ook Jesaja spreekt van het aanbreken van "de Dag des HEREN"...

Jesaja 13

9. Zie, **de dag des HEREN komt**, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen.

10. Want de sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet stralen, **de zon is bij haar opgang verduisterd** en **de maan laat haar licht niet schijnen.** >

Jesaja 13

11. Dan zal Ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen.

12. Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir.

Na het zesde zegel een korte pauze
(=zevende zegel).

Daarna klinken achtereenvolgens zeven
bazuinen... oordelen treffen de volken.

Bij de zevende bazuin breekt het
Koninkrijk aan **over de wereld...**



Openbaring 11

15. En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: **Het Koninkrijk over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde**, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden (*=tot in aionen der aionen*).

De zevende bazuin valt samen met de
aanvang van "de duizend jaren".



Openbaring 20

1. En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand;
2. en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en **hij bond hem duizend jaren,**
3. en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, **opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden...**

Vraag:

Is de zevende bazuin in Openbaring 11
dezelfde als "de laatste bazuin" in
1Korinthe 15:52?

Antwoord:

Nee.

1. "De laatste bazuin" refereert aan de twee bazuinstoten die zullen klinken bij "de wegrukking" (1Thes.4:17). De doden in Christus zullen eerst worden opgewekt, "bij het geklank ener bazuin Gods".

Daarna zullen de levenden veranderd worden. Dan klinkt opnieuw de bazuin - de laatste dus (=in deze reeks).

Tesamen met de opgewekten, zullen ze de Here tegemoet gaan in de lucht.

2. De "wegrukking" gaat **vooraf** aan de opening van de zegels en het schuilen (1260 dagen) van de vrouw (=getrouwen van Israël) in de woestijn. Zie Openbaring 12).

De zevende bazuin zal klinken **na** de zegels en aan het *einde* van "de dag van toorn". Dat is geruime tijd **nadat** de Messias met de Zijnen zal zijn verschenen op de Olijfberg.

Tenslotte...

Jesaja 60

1. Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des HEREN gaat over u op.

2. Want zie, **duisternis** zal de aarde bedekken en **donkerheid de natien, maar over u zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.**

3. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang.

Majesteit,
groot is zijn majesteit;
lof zij Jezus
en glorie, hulde en eer.
Majesteit,
God, die de zijnen leidt.
Vanaf zijn troon
vestigt de Zoon,
Zijn heerschappij,



Dus verhoog,
maak eeuwig groot,
de naam van Jezus,
volk van God,
kom en breng lof,
aan Jezus de Koning.
Majesteit,
groot is zijn majesteit;
dwars door de dood,
werd Hij verhoogd,
Jezus regeert!