

“de verborgen dingen...”

- Deuteronomium 29
- Israëls verstrooiing
- ellende op ellende
- hemel van koper
- de HERE verbergt zijn aangezicht
- Deuteronomium 30
- Israël bekeert zich
- de HERE keert weder
- volk bijeengebracht
- harten besneden
- overvloed van het goede

**•“de verborgen dingen
zijn voor de HERE onze
God”**

“wonderlijk in onze ogen”

- Psalm 118: Messiaanse Psalm
- de Steen door de bouwlieden veracht wordt ... tot “hoofd des hoeks” - van wat??
- wonderlijk in onze ogen!

De HERE verbergt zijn aangezicht

Jesaja 8

- :14 - Steen des aanstoots
- :15 - Israël struikelt, valt en gevangen genomen
- :16 - wet verzegeld
- : 17 - de HERE verbergt zijn aangezicht
- : 18 - “zie ik en de kinderen...” - vorming
Gemeente

door belachelijke lippen tot dit volk spreken

- Jesaja 28:9-16
- vaste spijs = de verborgen dingen in het OT
- Israël verstaat het woord niet (wet op wet)
- Het woord wordt gepredikt door heidenen
- God plaatst een steen des aanstoots en grondslag voor een nieuwe tempel...

wonderlijk en wonderbaar...

- Jesaja 29:9-14
- de Tenach toegesloten - een verzegeld boek
- verblind door “wet op wet”
- **daarom** gaat God wonderlijk handelen
- wijsheid en verstand zullen schuilgaan

samenvatting: “verborgen dingen” in het OT

- Algemeen: de tijd tussen 1-ste en 2-de komst van Christus;
- God verbergt Zijn aangezicht;
- Het boek (de Tenach) verzegeld en dus de inhoud verborgen;
- Gods geestelijke bouwwerk in deze dagen buiten Israël om;
- de verborgen dingen zijn voor de HERE onze God...