

**standvastig...  
waarin?**

<sup>1</sup> Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus,  
<sup>2</sup> door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade, waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods.

Romeinen 5

*Rom.4:20* ... maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf Gode eer, <sup>21</sup> in de volle zekerheid, dat Hij bij machte was hetgeen Hij beloofd had ook te volbrengen.

<sup>1</sup> Ik maak u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat,  
<sup>2</sup> waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zo vasthoudt, als ik het u verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn.

1Korinthe 15

**<sup>12</sup> Indien nu van Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen, dat er geen opstanding der doden is?**

**(...)**

**<sup>16</sup> Immers, indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt;**

**<sup>17</sup> en indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in uw zonden.**

**1Korinthe 15**

<sup>56</sup> De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. <sup>57</sup> Maar Gode zij dank, die ons de overwinning GEEFT door onze Here Jezus Christus.

<sup>58</sup> Daarom, mijn geliefde broeders, *wordt standvastig, onwankelbaar*, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.

1 Korinthe 15

**Rom. 5:20 Maar de wet is er bijgekomen,  
OPDAT de overtreding zou toenemen; waar  
evenwel de zonde toenam, is de genade  
meer dan overvloedig geworden...**

<sup>22</sup> ... om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor Zich te stellen, <sup>23</sup> indien gij slechts **wel gegrond en standvastig** blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het Evangelie, dat gij gehoord hebt en dat verkondigd *wordt* in de ganse schepping onder de hemel, en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.

Kolosse 1



*Kol. 1:20* ... en door Hem, *vrede makend* door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.

<sup>6</sup> Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem,  
<sup>7</sup> geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging.

Kolosse 2

**<sup>11</sup> Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels;**

**Efeze 6**