

het levende Woord



een **bij**

Hebreeuws: **dabar**

דָּבָר

vrouwelijk: **deborah**

דְּבוֹרָה



woord voor 'woord' is óók 'dabar'

1 Hierna kwam het **woord** des HEREN tot Abram in een gezicht...

Genesis 15



ons woord '**dar**' komt uit het Hebreeuws

dar = mannelijke bij

=> **darren** (=niet werken)

i.t.t. 'de werkster' één functie:

zaad (=nieuw leven) voortbrengen



=> **dartelen:**

huppelen, *springen*, *opgewekt* zonder
zorgen door het leven gaan

de dar...

- * maagdelijke geboorte (*partheno-genese*)
- * na de *bruidsvlucht* worden de darren bij de ingang van de kast door het bijenvolk afgemaakt (*darrenslacht*)



bij produceert **honing**

> een beeld van “de Schrift”



10 Kostelijker zijn zij dan goud (...) en
zoeter dan honig, ja dan honigzeem uit de
raat.

Psalm 19 



Johannes 1

3 Alle dingen zijn door het Woord
geworden en zonder dit is geen ding
geworden, dat geworden is.

4 In het Woord was leven en het leven was
het licht der mensen...

Johannes 1 

9 Want Hij sprak en het was er, Hij gebod en
het stond er.

Psalm 33 

3 Alle dingen zijn door het Woord geworden
en zonder dit is geen ding geworden, dat
geworden is.

4 In het Woord was leven en het leven was
het licht der mensen (...)

9 Het waarachtige licht, dat ieder mens
verlicht, was komende in de wereld.

Johannes 1





Johannes 6

63 De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven.

Johannes 6 

45 Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; **de laatste Adam een levendmakende geest.**

1Korinthe 15 



1 Johannes 1

1 Hetgeen was van den beginne, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze [eigen] ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben **van het Woord des levens**

(...)

3 hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u (...)

4. En deze dingen schrijven wij, opdat onze blijdschap volkomen zij.

1 Johannes 1





1 Petrus 1

3 Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid **door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop (...)**



1Petrus 1 

23 als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door **het levende en blijvende woord van God.**

24 Want: Alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras; het gras verdort en de bloem valt af,

25 maar het woord des Heren blijft *tot in de eeuw*. Dit nu is het woord, dat u als evangelie verkondigd is.

1 Petrus 1 



2Timotheüs 3

16 Alle Schrift is van God geïnspireerd en nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid...

2Timotheüs 3



Grieks: *theo pneustos* = God geblazen

7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, **en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens;** alzo werd de mens tot een levende ziel.

Genesis 2



de Schriften geschreven:

gedurende *duizenden* jaren

op tal van plaatsen in Egypte, Israël,
Mesopotamië, Italië, Griekenland, enz.

door koningen, boeren, vissers, artsen,
kwekers, priesters, enz.

en toch... een wonder van eenheid!

De ene Schrift legt de andere uit.

20 ... wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging.

2Petrus 1 SV 



alle 'plaatjes' in de Schrift vormen een
levende eenheid!





Hebreëën 4

12 Want **het woord Gods is levend en krachtig** en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest...

Hebreeën 4 



Johannes 7

37 . En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke!

38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, **stromen van levend water** zullen uit zijn binnenste vloeien.

39 Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.

Johannes 7

