

het plan der AIONEN



8 Mij, verreweg de geringste van alle heiligen,
is deze genade te beurt gevallen, aan de
heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van
Christus te verkondigen

9 en in het licht te stellen [wat] de *bedeling van
de verborgenheid* [inhoudt], dat **van aionen
her verborgen** is gebleven in God, de
Schepper van alle dingen,

Efeze 3



10 opdat thans door middel van de gemeente
aan de overheden en de machten in de
hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid
Gods bekend zou worden,

11 naar het plan der aionen, dat Hij in
Christus Jezus, onze Here, *gemaakt heeft...*

Efeze 3

- “de tegenwoordige aioon”
- “de aionen die geweest zijn”
- “de toekomstende aionen”



“vóór de aionen”

1Korinthe 2:7



... wat wij spreken, als een verborgenheid, is de verborgen wijsheid Gods, die God [reeds] **vóór de aionen** voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid.

“vóór aionische tijden”

2Timotheüs 1:9



“vóór aionische tijden”

2Timotheüs 1:9



... die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade, die ons in Christus Jezus gegeven is **vóór aionische tijden...**

“de toenmalige wereld”

2Petrus 3:6



“in den beginne schiep God...”

Genesis 1:1

“de toenmalige wereld”

2Petrus 3:6



**... de toenmalige wereld is vergaan,
verzwolgen door het water.**

“en de aarde werd woest en ledig”
Genesis 1:2



“de wereld van de voortijd”

2Petrus 2:5



“in zes dagen heeft de **HERE** God, de hemelen en de aarde **gemaakt...**”

Exodus 20:11

“de wereld van de voortijd”

2Petrus 2:5



... en de wereld van de voortijd niet
gespaard heeft, maar Noach, de prediker der
gerechtigheid, met zeven anderen bewaard
heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld
der goddelozen bracht...

“de aioon van deze wereld”

Efeze 2:2



“de aioon van deze wereld”

Efeze 2:1



**... de aioon van deze wereld,
overeenkomstig de overste van de macht der
lucht...**

“de tegenwoordige boze aioon”

Galaten 1:4



... die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te trekken uit **de tegenwoordige boze aioon...**

“de voleinding van de aioon”

Matteüs 24:3



“de voleinding van de aioon”

Matteüs 24:3



Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons (...) wat is het teken van uw komst en van **de voleinding van de aioon?**

“de komende aionen”

Efeze 2:7



... om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar [zijn] goedertierenheid over ons in Christus Jezus...

Christus “zal ... heersen tot in de aionen”

Lucas 1:33



... en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen **tot in de aionen**, en zijn Koninkrijk zal geen einde nemen...

“de toekomstende aioon”

Lucas 18:30



... in de toekomstende aioon het aionische
leven (=eeuwse leven)...

het gericht van “de grote witte troon”

Openbaring 20:11



En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden...

“de tweede dood”

Openbaring 20:14,15



Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

“de aioon der aionen”

Efeze 3:21



“een nieuwe hemel en een nieuwe aarde”

Openbaring 21:1



En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan...

“de voleinding der aionen”

Hebreeën 9:26



Paulus in 1Korinthe 15...



Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.



Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als Eersteling, vervolgens die van Christus zijn in zijn komst...



3



... daarna het einde, wanneer Hij het Koninkrijk aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht teniet gedaan zal hebben.



...Want Hij moet als koning heersen...



... totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten
gelegd heeft...



... De laatste vijand, die teniet gedaan wordt,
is de dood...



... Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft...



... opdat God zij **alles** in **allen**!

vijf “aionische tijden” ...



1



2



3



4



5

plus “vóór de aionen”



èn na de aionen



in totaal zeven 'tijden'



... met het kruis en de weggewentelde steen in het stralende middelpunt!

