

samenvatting vorige Bijbel-avond:

- * de mens heeft geen ‘vrije wil’, d.w.z. de mens heeft geen wil die onafhankelijk of onbeïnvloedbaar is.
- * de mens wikt - God beschikt.

Brandende vraag:

- * *Wat* is dan nog de verantwoordelijkheid van de mens?
- * Als de mens niet verantwoordelijk is, kan hij dus gewoon doen wat hij wil??

Maar, indien de waarachtigheid Gods door mijn leugen des te overvloediger is gebleken tot zijn heerlijkheid, waarom word ik dan nog als zondaar geoordeeld?

Het is toch niet, zoals men van ons lastert en sommigen ons laten zeggen:

Laten wij het kwade doen, opdat het goede eruit voortkome?
Het oordeel over dezen is welverdiend.

Romeinen 3:7,8



Wie is is verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze klok?



Wie is verantwoordelijk voor de degelijkheid van deze auto?



Wie is verantwoordelijk voor het functioneren van Windows?



Wie is er voor verantwoordelijk dat ik een zondaar ben?

Adam?

Ikzelf? Of...?

Wie of wat is verantwoordelijk, als ik goed doe?

Ikzelf? De gunstige omstandigheden? Het temperament waar ik mee geboren ben? Of...?

Wie is verantwoordelijk voor als ik verkeerd doe?

Ikzelf? Mijn slechte jeugd? Of...?

Kortom, wat zegt de Bijbel over ‘verantwoordelijkheid’?

Antwoord:

De Bijbel kent de term ‘verantwoordelijkheid’ niet...!

Wel (althans, in onze vertalingen):

- * verantwoording
- * verantwoorden
- * rekenschap

Job 9:19

Ja, wanneer het aankomt op de kracht van de sterkste, dan is Hij het, en wanneer het aankomt op het recht, [dan zegt Hij]: Wie kan Mij ter verantwoording roepen?

Jeremia 49:19

Want wie is Mij gelijk en wie zal Mij tot verantwoording roepen, en wie is zulk een herder, dat hij voor Mij zou bestaan?

Lucas 16:2

En hij liet hem roepen en zeide tot hem: Wat hoor ik daar van u? Doe **verantwoording** van uw beheer, want gij kunt niet langer rentmeester blijven.

Handelingen 26:1, 2

En Agrippa zeide tot Paulus: Het is u vergund voor u zelf te spreken. Toen strekte Paulus zijn hand uit en **verantwoordde** zich: Ik heb mijzelf gelukkig geacht, koning Agrippa, dat ik mij heden voor u zal mogen **verantwoorden** over alle punten, waarop ik door de Joden wordt beschuldigd,

1Petrus 3:15

Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot **verantwoording** aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze...

VERANTWOORDELIJKHEID



ver-antwoor-de-lijk-heid *v -heden* **1.** de verplichting verantwoording af te leggen
2. (...) *zijn verantwoordelijkheid nemen, zijn verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan* - persoonlijk zorg dragen voor de goede afloop van iets (...)

Hebreeën 4:13

... geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.

ΠΡΟΣ ΟΝ ΗΜΙΝ Ο ΛΟΓΟΣ
naar toe wie wij het woord (hebben)

Staten Vertaling:

... met Welken wij te doen hebben.

Concordant Version:

... to Whom we *are* accountable

1-ste vraag

Wie droeg de verantwoordelijkheid voor de verkoop van Jozef naar Egypte?

>> slavenbestaan, onrecht, gevangenis, verstoken van familie, etc.



Juda?

>> deed het voorstel om Jozef te verkopen

Ruben, de oudste zoon?

>> probeerde Jozef te redden

Alle broers?

>> wilden Jozef uit de weg ruimen en waren dus medeplichtig

De broers komen in Egypte en worden beproefd door de onderkoning.

“Zij (...) zeiden tot elkander: Voorwaar, nu boeten wij voor wat wij onze broeder aangedaan hebben: wij zagen zijn zielsbenauwdheid, toen hij ons om erbarming smeekte, maar wij hoorden niet; daarom is deze benauwdheid over ons gekomen.”

(Genesis 42:21)



Jozef maakt zich bekend



“Daarom heeft God mij voor u uit gezonden om u een voortbestaan te verzekeren op aarde, en om voor u een groot aantal geredden in het leven te behouden. Dus zijt gij het niet, die mij hierheen gezonden hebt, maar God; Hij heeft mij gesteld tot Farao's vader en tot heer over geheel zijn huis en tot heerser in het gehele land Egypte.”

Genesis 45:7,8

De **broers** moeten rekenschap geven en dragen voluit de gevolgen van hun daad.

God echter heeft voor 100% de regie én Hij draagt de zorg voor de goede afloop.

2-de vraag:

Wie was verantwoordelijk voor Judas' misdaad?

a. Jezus had hem Zelf uitgekozen.

“Jezus antwoordde hun: Heb Ik niet u twaalven uitgekozen? En een van u is een duivel. Hij bedoelde Judas, de zoon van Simon Iskariot; want die zou Hem verraden, een uit de twaalven.”

Johannes 6:70,71



b. Het idee kwam niet van Judas zelf

“En onder de maaltijd, toen de duivel reeds Judas, Simons zoon Iskariot, in het hart had gegeven Hem te verraden...”

Johannes 13:2

c. Jezus Zelf weerhield Judas niet, integendeel.

“En na dit stuk brood, toen voer de satan in hem. Jezus dan zeide tot hem: Wat gij doen wilt, doe het met spoed.”

Johannes 13:27



De Schrift moest vervuld worden.

“Zolang Ik bij hen was, bewaarde Ik hen (...) en Ik heb over hen gewaakt en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon des verderfs, opdat de Schrift vervuld werd.”

Johannes 17:12

“De Zoon des mensen gaat wel heen gelijk van Hem geschreven staat, doch wee die mens, door wie de Zoon des mensen verraden wordt. Het ware voor die mens goed geweest, als hij niet geboren was. “

Matteüs 26: 24, 25



DE ZOON DES MENSEN GAAT WEL HEEN GELIJK VAN HEM GESCHREVEN IS MAAR WEE DIE MENS DOOR WIE DE ZOON DES MENSEN VERRADEN WORDT HET WARE GOED VOOR HEM ZO DIE MENS NIET GEBOREN WAS

1. Judas zal bij “de grote witte troon” gericht (gecorrigeerd) worden.



2. God voerde over Judas' leven de regie. Judas' misdaad was reeds tevoren beschreven (“opdat de Schrift vervuld zou worden...”). God was de Auteur van Judas' rol. *Hij* draagt ook de zorg voor de goede afloop.

... door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, **HET AL** weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.

Kolosse 1:20

Petrus over de ‘verantwoordelijken’ voor Jezus’ kruisiging:

22 Mannen van Israel, hoort deze woorden: Jezus, de Nazoreeer, een man u van Godswege aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, die God door Hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet, 23 deze, naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt GIJ door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. 24 God evenwel heeft Hem opgewekt....

Handelingen 2:22-24

De mens (Jood en heiden) is **schuldig** aan Jezus’ kruisiging. God ontvangt de **eer** voor het script. Hij is de Auteur van het boek (de wereldgeschiedenis).



Wie is verantwoordelijk voor de ondeugden van Ciske de Rat?

twee goede antwoorden:

1. Ciske is ‘verantwoordelijk’.

Ciske is onhandelbaar.

Ciske pleegt een moord.

Dus Ciske krijgt straffen (internaat, etc.)



2. Piet Bakker is ‘verantwoordelijk’.

Ciske heeft zichzelf niet gemaakt maar hij en alle rolspelers zijn creaties van de auteur. Hij bepaalt tot in de details wat er gebeurt, zonder uiteraard *schuld* te hebben aan de misdaden in het script.

De vraag voor ons in de praktijk is:

Welke rol spelen wij in Gods boek?
Een eervolle rol of een rol van oneer?

Zijn we vaten van eer of van oneer?



... heeft de pottbakker niet de vrije beschikking over het leem om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen ter ere het andere ter onere?

Romeinen 9:21

... Hem, die in het al werkt naar de raad van zijn wil,
opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid...

Efeze 1:11,12

.... aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door
ongeloof, doch hij werd versterkt in zijn **geloof en**
gaf Gode eer...

Romeinen 4:20

.... hoe kan men kwaad van mij spreken over iets, waarvoor ik
dankzeg? Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, **doet het**
alles ter ere Gods.

1Korinthe 11:31



Daarom, mijn geliefden, (...) blijft (...) uw behoudenis
uitwerken met vreze en beven, want GOD is het, die om
zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.
Filippe 2:12,13

