

GEN GOD



“Men zou de eenheid van God het enige
‘dogma’ van Israël kunnen noemen.”

Pinchas Lapide (joods theoloog)



“Om deze enigheid van God te bewaren voor (...) verwatering of vermenging met de riten van de omliggende godsdiensten, koos het volk Israël als credo het bijbelvers dat tot heden niet alleen onderdeel is van de dagelijkse lithurgie in de synagoge maar ook de eerste stelling die wordt bijgebracht aan de vijfjarige kinderen, als begin van hun onderwijs”

Pinchas Lapide



sjema jisrael adonaj elohejnu adonaj echad

שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד

Hoor Israëel, de HERE onze God, de HERE is één.







Marcus 12

28. En een der schriftgeleerden, tot Hem komende, hoorde, dat zij met elkander redetwistten, en overtuigd, dat Hij hun goed geantwoord had, vroeg hij Hem: Welk gebod is het eerste van alle?

29. Jezus antwoordde: 30 **Het eerste is: Hoor, Israel, de Here, onze God, de Here is één**, en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht.

31. En de schriftgeleerde zeide tot Hem: Inderdaad, Meester, naar waarheid hebt Gij gezegd, **dat Hij één is en dat er geen ander is dan Hij**.



Deuteronomium 6

**4 . Hoor, Israel: de HERE is onze God; de
HERE is één!**

5 Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met
geheel uw hart en met geheel uw ziel en met
geheel uw kracht.

6 Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn,
7 gij zult het uw kinderen inprenten en
daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit,
wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij
nederligt en wanneer gij opstaat.



Deuteronomium 6

8. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn,
9. en gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten.





Deuteronomium 4

39. Weet daarom heden en neem het ter harte, dat **de HERE de enige God** (*Hebr. elohiem = meervoud*) is in de hemel daar boven en op de aarde hier beneden, er is geen ander.



Matteüs 22

32. Ik ben de God van Abraham, en de God van Isaak, en de God van Jakob...



Openbaring 4

8. En de vier dieren hadden (...) dag noch nacht rust, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige ...



Openbaring 4

8. En de vier dieren hadden (...) dag noch nacht rust, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, **die was en die is en die komt.**





Deuteronomium 32

39. Ziet nu, dat Ik, Ik het ben, daar is geen God, behalve Mij. Ik dood en doe herleven, Ik verbrijzel en Ik genees, en niemand is er die redt uit mijn macht.



Zoroaster *(uit: Wikipedia)*

Zarathoestra of Zoroaster was een Perzische profeet en de grondlegger van de (staats)godsdienst van het Oude-Perzische Rijk.

De godsdienst die hij stichtte is een vroege vorm van monotheïsme, of eigenlijk dualisme. **Er bestaat een god van het goede (Ahoera Mazda) en een god van het kwade (Angra Mainyu).** De mens is ingeklemd tussen de twee en moet trachten voor het goede te kiezen. Zarathustra was de profeet voor de goede god.



Jesaja 45 SV

5. Ik ben de HEERE, en niemand meer, buiten Mij is er geen God; Ik zal u gorden, hoewel gij Mij niet kent.

6. Opdat men wete, van den opgang der zon en van den ondergang, dat er buiten Mij niets is, Ik ben de HEERE, en niemand meer.

7. Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen.



Jesaja 54

16. Zie, Ik ben het, die de smid geschapen heb, welke het kolenvuur aanblaast en naar zijn kunst het wapen vervaardigt, maar Ik ben het ook, die de verderver geschapen heb om te vernielen.



Jesaja 45

18. Want zo zegt de HERE, die de hemelen geschapen heeft (Hij is God) die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft, Hij heeft haar gegrondvest; niet *tot* een baaierd (*Hebr. tohoe*) heeft Hij haar geschapen, maar ter bewoning heeft Hij haar geformeerd: **Ik ben de HERE en er is geen ander.**





Jesaja 45

22. Wendt u tot Mij en laat u verlossen, alle einden der aarde, **want Ik ben God en niemand meer.**

23. Want Ik heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen: dat voor Mij elke knie zich zal buigen, dat bij Mij elke tong zal zweren.



Filippi 2

10. ... opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,
11. en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!





Johannes 17

3. Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, **de enige waarachtige God**, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.



“Tegenwoordig beschouwt de gemiddelde jood de drie-eenheid in het beste geval als een soort hemels driemanschap, in het ergste geval echter als een drie-godendom dat aandoet als een terugval in het heidendom, maar in ieder geval als teveel neigend naar het veel-godendom om nog de naam monotheïsme te verdienen”.

Pinchas Lapide



1Korinthe 8

5. Want al zijn er zogenaamde goden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde (en werkelijk zijn er goden in menigte en heren in menigte)

6. voor ons nochtans is er maar één God, de Vader, UIT wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en één Here, Jezus Christus, **DOOR** wie alle dingen zijn, en wij door Hem.



1Timotheüs 1

17. De Koning der eeuwen, de onvergankelijke, de onzienlijke, **de enige God** (*Gr. mono theo*), zij eer en heerlijkheid ~~in alle eeuwigheid tot in de eeuwen der eeuwen!~~ Amen.



Kolosse 1

15. Hij is HET BEELD (*Gr. eikoon*) van de onzichtbare God, de eerstgeborene ~~der ganse schepping~~ *van elk scepseel...*



Matteüs 22

18. Doch Jezus doorzag hun valsheid en zeide: Wat verzoekt gij Mij, huichelaars?

19. Toont Mij het geldstuk voor de belasting. Zij brachten Hem een schelling.

20. En Hij zeide tot hen: Wiens **BEELD** (*Gr. eikoon*) en opschrift is dit?

21. Zij zeiden: Van de keizer.



Judas

25. ... de enige God, onze Heiland, zij
DOOR Jezus Christus, onze Here,
heerlijkheid, majesteit, kracht en macht voor
~~alle eeuwigheid~~ *heel de eeuw*, en nu en
~~in alle eeuwicheden~~ *tot in al de eeuwen* !
Amen.



1 Timotheüs 2

3. ... God, onze Heiland,
4. die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkenning der waarheid komen.
5. **Want er is één God** en ook één middelaar van God en mensen, de mens Christus Jezus,
6. die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd.
7. En ik ben daartoe als een verkondiger en een apostel gesteld (ik spreek waarheid en geen leugen) als een leermeester der heidenen in geloof en waarheid.



“... de oneindige God van het heelal is veel te groot voor de aanspraken van zelfgenoegzame heils-chauvinisten op een monopoliepositie”.

Pinchas Lapide



“... omdat de God van onze vaders een God van het *universum* is en omdat de eerste brief aan Timotheüs het zo joods zegt, “God wil dat alle mensen behouden worden”. Een wonderbaarlijke Bijbelse waarheid, die net zo joods als christelijk is. God kan dus niet zeshonderd miljoen Chinezen verdoemen tot de hel, en ook niet God-weet-hoeveel honderden miljoenen hindoes, brahmanen en boeddhisten. Nee, ook de communisten zijn niet heil-loos verloren. *Hoe* Hij dat bewerkstelligt, dat gaat mijn verstand te boven. Maar *dat* Hij het wil en zal bewerkstelligen, dat behoort tot het oergesteente van mijn joodse geloof”.

Pinchas Lapide



1 Timotheüs 2

3. ... God, onze Heiland,
4. die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkenning der waarheid komen.
5. **Want er is één God** en ook één middelaar van God en mensen, de mens Christus Jezus,
6. **die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen;** en daarvan wordt getuigd te juister tijd.
7. **En ik ben daartoe als een verkondiger en een apostel gesteld** (ik spreek waarheid en geen leugen) als een leermeester der heidenen in geloof en waarheid.

