

**de Bijbel
bewijst
zichzelf! (4)**



27 april 2022
Alkmaar

terugblik deel 1... uniek in zijn eenheid

- de Bijbel: een bibliotheek van 70 boeken die als puzzelstukjes één geheel vormen;
- de ene Schrift legt de andere uit.



terugblik deel 2... uniek in zijn voorzeggingen

- profetie (lett. voor-zegging) is een waarmerk van Goddelijkheid - geen mens kent van zichzelf de toekomst;
- de Bijbel biedt een indrukwekkende track record aan vervulde voorzeggingen.



deel 3 - uniek in zijn boodschap

- de inhoud van de Bijbelse boodschap is uniek:
 - afwijkend van (en haaks staand op) alle menselijke filosofie en religie;
1. uniek om wat het Evangelie is: geen filosofie of moraal maar een goed bericht;
 2. uniek in wat ze leert over 'het hiernamaals';
 3. uniek in wat ze leert over de oorsprong van 'het kwaad';
 4. uniek in wat ze leert over zin & doel van de schepping;
 5. uniek in wat ze leert over wie GOD is.

de Bijbel
bewijst
zichzelf!



4. UNIEK in zijn kracht!

#1 de Bijbel
doorstaat robuust
alle kritiek

- de Bijbel is het meest geliefde 'boek' maar ook het meest gehate 'boek'...
- eeuwen lang verboden in de (RK) kerk
- verboden in totalitaire regimes
 - maar desondanks (en des te meer!) verspreid
- bekritiseerd (door de zgn. 'hogere bijbelkritiek')
 - N.B. de Bijbel laat zich niet verstaan voor wie haar niet serieus neemt;
 - alle 'wetenschappelijke' aanvallen heeft ze getrotseerd!
- gesmaad ('achterlijk', 'sprookjesboek', 'discriminerend', 'kettters', etc.)
 - al haar criticasters heeft ze overleefd!

Jesaja 40

⁸ Het gras verdroogt,
bloesem verwelkt
maar Gods woord houdt eeuwig stand.

: לעולם	יקום	אֱלֹהֵינוּ	וּדְבַר	צִיץ	נָבֵל	חָצִיר	יָבֵשׁ
<u>tota</u> eon	¹ hij-houdt-stand	Elohim-van-ons	en-woord-van	bloesem	hij-verwelkt	gras	hij-droogt-op
eeuwig	houdt-stand	van-onze-God	maar-het-woord	de-bloem	valt-af	het-gras	verdort

**#2 de Bijbel
schittert het meest
in de donkerste tijd**

- Terwijl we leven in de tijd die gekenmerkt wordt neergang en verval (zoals voorzien; 2Tim.3), schittert de Schrift als nooit tevoren:
 1. in de actualiteit van haar woorden ("het herstel van alles waarvan de profeten hebben gesproken");

- Terwijl we leven in de tijd die gekenmerkt wordt neergang en verval (zoals voorzien; 2Tim.3), schittert de Schrift als nooit tevoren:
 1. in de actualiteit van haar woorden ("het herstel van alles waarvan de profeten hebben gesproken");
 2. in haar beschikbaarheid voor iedereen ter wereld:
 - meer gedrukte Bijbels dan ooit tevoren;
 - wereldwijde digitale beschikbaarheid;
 - toegankelijkheid van de grondtekst: interlineairs en andere Bijbel-programma's

Jesaja 55 (NBG51)

¹⁰ Want zoals de regen
en de sneeuw van de hemel neerdaalt
en daarheen niet weerkeert,
maar doorvochtigt eerst de aarde
en maakt haar vruchtbaar
en doet haar uitspruiten
en geeft zaad aan de zaaier
en brood aan de eter,

כִּי	כַּאֲשֶׁר	יֵרֵד	הַגֶּשֶׁם	וְהַשֶּׁלֶג	מִן־הַשָּׁמַיִם	וְשָׁמָּה	לֹא	יָשׁוּב	כִּי	אִם	־הִרְוָה
dat	zoals	neerdaalt	de-regen	en-de-sneeuw	van	de-hemelen	niet	en-daarwaarts	hij-keert-terug	veeleer	hij-doordrenkt
want	zoals	neerdaalt	de-regen	en-de-sneeuw	van	de-hemel	niet	en-daarheen	weerkeert	eerst	doorvochtigt

אֶת־הָאָרֶץ	וְהוֹלִינָהּ	וְהִצְמִיחָהּ	וְנָתַן	זֶרַע	לְזֵרַע	וְלֶחֶם	לְאֹכַל
de-aarde	en-hij-doet-baren-haar	en-hij-doet-ontspruiten-haar	en-hij-geeft	zaad	tot-de-zaaier	en-brood	tot-de-eter
-	en-maakt-vruchtbaar-haar	en-doet-uitspruiten-haar	en-geeft	zaad	aan-de-zaaier	en-brood	aan-de-eter

Jesaja 55 (NBG51)

¹¹ also zal MIJN WOORD,
dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn;
het zal niet ledig tot Mij wederkeren,
maar het zal doen wat Mij behaagt
en dat volbrengen,
waartoe Ik het zend.

כִּי	אֲלֵי	רִיקָם	בְּיָמַי	לֹא - יָשׁוּב	מִפִּי	אֲשֶׁר יֵצֵא	דְּבָרִי	יְהִיָּה	כֵּן		
maar	leeg	tot:mij	het-zal-wederkeren	hij-keert-terug	niet	vanafmond-van-mij	hij-gaat-uit	dat	woord-van-mij	hij-is	zo
maar	ledig	tot-Mij	het-zal-wederkeren	niet	uit-mijn-mond	uitgaat	dat	mijn-woord	zal-zijn	alzo-ook	

שְׁלַחְתִּי	אֲשֶׁר	וְהִצְלִיחַ	הַפְּצֹתִי	אֶת - אֲשֶׁר	עָשָׂה	אִם	
ik-zend-hem	welke	en-hij-is-voorspoedig	ik-verlang	wat	»	hij-doet	veeleer
Ik-zend-het	dat-waartoe	en-volbrengen	behaagt-Mij	wat	-	het-zal-doen	-

**#3 de Bijbel is een
krachtbron van beschaving**

Dr. W.J. OUWENEEL

JEUGD
IN EEN STERVENDE EEUW

De bekende bijbeluitlegger A. J. Pollock schreef dat het hem als jonge man zo sterk was opgevallen wat de morele uitwerking van de Bijbelse boodschap was. Ver weg gelegen eilanden in zuidelijke zeeën, die eens het tafereel van afschuwelijke gruwelen waren kannibalisme, stammenoorlogen enz. —, zijn onder de invloed van de Bijbel gekomen en zijn volkomen veilige plaatsen geworden om in te wonen.

Pollock beschrijft hoe hij in de straten van Suva wandelde, de hoofdstad van de Fidzji-eilanden, en dat hij bedacht hoe daar een eeuw tevoren nog de gruwelen van het heidendom geheerst hadden. Hij zag hoe de eilanders die vroeger wrede kannibalen waren, nu zachtmoedig, gelukkig en welvarend waren, en dat door de invloed van de Bijbel in de handen van zichzelf wegcijferende zendelingen. Het voorbeeld van Fidzji zou met honderden, ja duizenden kunnen worden aangevuld. De zending die het Woord van God verkondigde, is altijd een middel tot beschaving geweest.

- Waar het licht van het Woord straalt, verkrijgt de mensheid wijsheid, inzicht, morele kracht, enz.
- Ook de omgeving van de gelovige profiteert van het Woord dat in hem/haar woont.
(vergl. Jozef in Gen.39:5)

#4

**inspiratiebron voor
kunst & wetenschap**

- aan de wieg van de moderne natuurwetenschap (> de tijd van de Reformatie!) stonden overtuigde Bijbel-gelovigen zoals:



Blaise Pascal (+ 1662)



Johannes Kepler (+ 1630)



Isaac Newton (+ 1727)



André-Marie Ampère (+ 1836)



Louis Pasteur (+ 1895)



etc.

- Eén van de belangrijkste uitvindingen in de Westerse geschiedenis is die van de boekdrukkunst (Gutenberg, † 1468). Primair ten dienste van de Bijbelverspreiding (Gutenberg-Bijbel!)



■ Geen 'boek' dat zozeer kunstenaars inspireerde (muziek, schilderkunst, beeldhouwwerken, architectuur, enz.) als de Bijbel, zoals:



Leonardo da Vinci (+ 1519)



Michelangelo (+ 1564)



Rembrandt van Rijn (+ 1669)



Johann Sebastian Bach (+ 1750)



Georg Friedrich Händel (+ 1759)



Wolfgang Amadeus Mozart (+ 1791)



Ludwig van Beethoven (+ 1827)



enz.

#5

**overwinningskracht
in alle omstandigheden**

- De Schrift biedt niet alleen de hoogste morele standaard, maar ze heeft ook een levensveranderende kracht!
- De woorden Gods zijn "geest en leven" (Joh.6:63);
 1. ze hervormen het denken (Rom.12:2);
 2. ze heiligen en reinigen (Ef.5:26);
 3. ze verblijden en verkwikken (Ps.19:8);
 4. ze geven het leven waarde (Ps.19:11)
 5. ze maken ons wijs en verstandig (Rom.1:21)
 6. ze geven hoop (Rom.15:13);
 7. ze maken gelukkig (1Tim.1:11);
 8. ze doen in alle omstandigheden overwinnen (Rom.8:37);
 9. ze geven vrede (Filp.4:7);
 10. ze geven moed en kracht om te sterven (1Kor.15:55);