



de geest
van het nieuwe verbond

11 augustus 2019
Zoetermeer

routekaart van deze studie...

- het nieuwe verbond in Jeremia 31
 - wat houdt dit verbond in?
 - met wie gesloten?
 - wanneer?
 - waarin verschilt het met het oude verbond?
- de bevestiging hiervan in Ezechiël 36
- de geest van het nieuwe verbond in 2Korinthe 3
 - wat is die geest?
 - en hoe werkt die geest vandaag?

Jeremia 31

Jeremia 31

³¹ Zie, de dagen komen, zegt JAHWEH,
dat Ik met het huis van Israël
en met het huis van Juda
een nieuw verbond zal sluiten.

*dan niet langer twee huizen
Ezech.37:22*

Jeremia 31

³² Niet zoals het verbond
dat Ik met hun vaders sloot
ten dage dat Ik hen bij de hand nam
om hen te doen uitgaan uit het land Egypte,
mijn verbond dat zij teniet deden,
hoewel Ik hun bezitter was,
zegt JAHWEH.

*uitgebeeld door de twee stenen tafelen
1Kon.8:9*

Jeremia 31

³³ Want dit is het verbond
dat Ik zal sluiten met het huis van Israël
na deze dagen, zegt JAHWEH.

Ik zal mijn wet in hun binnenste geven
en op hun hart zal Ik die schrijven.

Ik zal hen tot God zijn
en zij zullen Mij tot volk zijn.

= alle twaalf stammen

Jeremia 31

33 Want dit is het verbond
dat Ik zal sluiten met het huis van Israël
na deze dagen, zegt JAHWEH.
Ik zal mijn wet in hun binnenste geven
en op hun hart zal Ik die schrijven.
Ik zal hen tot God zijn
en zij zullen Mij tot volk zijn.

*niet opgelegd ("niet onder de wet")
niet uitwendig maar van binnenuit*

Jeremia 31

33 Want dit is het verbond
dat Ik zal sluiten met het huis van Israël
na deze dagen, zegt JAHWEH.
Ik zal mijn wet in hun binnenste geven
en op hun hart zal Ik die schrijven.
Ik zal hen tot God zijn
en zij zullen Mij tot volk zijn.

*ze zullen de wet liefhebben
omdat het ont-dekt wordt als belofte!*

Jeremia 31

³⁴ En zij zullen niet meer
een ieder zijn naaste onderwijzen
en zeggen tot zijn broeder:

'ken JAHWEH!'

omdat zij Mij allen zullen kennen,
van de kleinste tot de grootste van hen,
zegt JAHWEH.

Want Ik zal hun verdorvenheid vergeven
en hun zonde zal Ik niet meer gedenken.

zeven keer: Ik zal!

1. **Ik zal**... een nieuw verbond sluiten (:31);
2. ... het verbond dat **Ik zal** sluiten (:33);
3. **Ik zal** mijn wet in hun binnenste geven (:33);
4. **Ik zal** op hun hart die schrijven (:33);
5. **Ik zal** hen tot God zijn (:33);
6. **Ik zal** hun verdorvenheid vergeven (:34);
7. **Ik zal** hun zonde niet meer gedenken (:34).

het nieuwe verbond:
éenzijdige verplichtingen
onvoorwaardelijk!!!

Ezechiël 36

Ezechiël 36

24 En Ik zal jullie weghalen
uit de natiën
en jullie bijeenroepen
vanuit alle landen
en Ik zal jullie brengen
naar jullie eigen grond.

Ezechiël 36

25 En Ik zal rein water op jullie sprenkelen
en jullie zullen rein worden
van al jullie onreinheden
en van al jullie drekafgoden
zal Ik jullie reinigen.

"gij zult" - een belofte!

Ezechiël 36

26 En Ik zal jullie een nieuw hart geven
en een nieuwe geest in jullie binnenste
en Ik zal jullie stenen hart
uit jullie vlees wegnemen
en Ik zal jullie een vlezen hart geven.

verwijst ook naar "de stenen tafelen"

Ezechiël 36

27 En mijn geest
zal Ik in jullie binnenste geven
en Ik zal maken
dat jullie gaan wandelen
in mijn inzettingen
en mijn verordeningen
in acht zullen nemen en doen.

*geen vraag, geen eis
maar louter belofte!*

Ezechiël 36

28 Jullie zullen wonen in het land dat Ik jullie vaders heb gegeven en jullie zullen Mij een volk zijn en Ik zal jullie tot een God zijn.

2Korinthe 3

2Korinthe 3

(...)

³ omdat jullie je vertonen
als brief van Christus
door onze bediening geschreven,
niet met inkt
maar met de geest van de levende God,
niet in tafelen van steen
maar in tafelen van vlezen harten.

2Korinthe 3

(...)

³ omdat jullie je manifesteren
als brief van Christus
door onze bediening geschreven,
niet met inkt
maar met de geest van de levende God,
niet in tafelen van steen
maar in tafelen van vlezen harten.

*verwijzend naar
Ezech.36 en Jer.31*

2Korinthe 3

(...)

⁵ Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn,
iets te rekenen als vanuit onszelf,
maar onze bekwaamheid is vanuit God,

2Korinthe 3

⁶ die ons ook bekwaam maakt,
dienaren te zijn van een nieuw verbond,
niet van letter,
maar van Geest,
want de letter doodt,
maar de Geest maakt levend.

*het nieuwe verbond is met Israël
maar de Géést van het nieuwe verbond
is ook voor ons!*

2Korinthe 3

6 die ons ook bekwaam maakt,
dienaren te zijn van een nieuw verbond,
niet van letter,
maar van Geest,
want de letter doodt,
maar de Geest maakt levend.

> de letters "gebeiteld in stenen" (:7)

2Korinthe 3

6 die ons ook bekwaam maakt,
dienaren te zijn van een nieuw verbond,
niet van letter,
maar van Geest,
want de letter doodt,
maar de Geest maakt levend.

"de laatste Adam"
= "levendmakende Geest"
1Kor.15:45

2Korinthe 3

- 7 Indien echter de bediening van de dood,
gebeiteld in stenen,
kwam in heerlijkheid,
zodat de zonen van Israël
niet de blik konden vestigen
in het gezicht van Mozes,
vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht,
die buiten werking gesteld wordt.

*Mozes bedekte zijn gelaat wanneer
zijn lichtglans verdween
2Korinthe 3:13; Exodus 34:33*

2Korinthe 3

⁸ hoe zal niet veeleer
de bediening van de geest
in heerlijkheid zijn?

versus "bediening van de dood" (:7)

2Korinthe 3

⁹ Want indien
de bediening van de veroordeling
heerlijkheid was,
veel meer is
de bediening van de rechtvaardigheid
overvloedig in heerlijkheid.

2Korinthe 3

9 Want indien
de bediening van de veroordeling
heerlijkheid was,
veel meer is
de bediening van de rechtvaardigheid
overvloedig in heerlijkheid.

= *rechtvaardig maakt (Rom.5:18)*

2Korinthe 3

(...)

¹⁸ Wij allen echter,
met een gezicht

waarvan de bedekking is weggenomen,

terwijl we de heerlijkheid

van de Heer weerspiegelen,

worden naar hetzelfde beeld getransformeerd,

van heerlijkheid tot heerlijkheid,

vanwege de Heer die geest is.

= de wet als eis > veroordeling & dood

2Korinthe 3

(...)

18 Wij allen echter,
met een gezicht

waarvan de bedekking is weggenomen,

terwijl we de heerlijkheid

van de Heer weerspiegelen,

worden naar hetzelfde beeld getransformeerd,

van heerlijkheid tot heerlijkheid,

vanwege de Heer die geest is.
