



# veertig dagen verschijnende

30 juni 2019  
Zoetermeer

# Handelingen 1

<sup>1</sup> Het eerste verslag inderdaad,  
maakte ik o Theofilus,  
omtrent alle dingen  
die Jezus begonnen is te doen  
en te onderwijzen,  
<sup>2</sup> tot op de dag dat hij werd opgenomen,  
door heilige geest instructies gevend  
aan de apostelen die hij had uitgekozen,  
<sup>3</sup> aan wie hij zichzelf ook,  
na zijn lijden  
**levend presenteerde,**  
in vele bewijzen  
**veertig dagen lang,**  
**verschijnende aan hen**  
en vertellende omtrent het koninkrijk van God.

onderlinge verschillen... géén tegenstrijdigheden

- Johannes: 1 vrouw genoemd
- Matteüs: 2 vrouwen genoemd
- Marcus: 3 vrouwen genoemd
- Lucas: 4 vrouwen genoemd
  
- Matteus en Marcus: 1 engel genoemd
- Lucas en Johannes: 2 engelen genoemd
  
- Johannes en Petrus zien geen engelen (Joh.20);
- Maria Magdalena even later, ziet er 2
  
- Petrus naar het graf, vóór de verschijning aan Maria (Joh.20)
- Petrus naar het graf, ná de verschijning aan Maria (Luc.24)

en verder...

- Mar.16:9-20 buiten beschouwing;  
passage ontbreekt in de meerderheid van de  
grote handschriften van het NT.

1

Het is dag één van de sabbatten-telling <sup>1</sup>, de dag van "de eersteling-schoof".

<sup>1</sup> Mat.28:1; Mar.16:1; Luc.24:1; Joh.20:1

2

Enkele vrouwen (Maria Magdalena, Johanna, Maria van Jakobus, Salomé en mrs. X <sup>1</sup>) die Jezus waren gevolgd vanuit Galilea <sup>2</sup>, gaan terwijl het nog donker is naar het graf met specerijen.

<sup>1</sup> Mat.28:1; Mar.16:1; Luc.24:10; Joh.20:1

<sup>2</sup> Luc.23:55

3

Terwijl de vrouwen onderweg zijn, vindt een grote aardbeving plaats omdat een boodschapper van de Heer neerdaalde en de steen voor het graf wegwentelde en zich daarop zette <sup>1</sup>. De bewakers vluchten van schrik naar de stad <sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Mat.28:2

<sup>2</sup> Mat.28:3, 11

4

De vrouwen vragen zich onderweg af hoe zij de enorm zware steen voor het graf moeten afwentelen <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Mar.16:3



5

Vooruitgelopen, terwijl het nog donker was, arriveert Maria Magdalena <sup>1</sup> (en vermoedelijk nog een vrouw <sup>2</sup>) bij het graf en ziet de afgewentelde steen.

<sup>1</sup> Joh.20:1

<sup>2</sup> Joh.20:2 ("wij weten niet...")

6

Snel rent ze naar Simon Petrus en Johannes (die daar kennelijk in de buurt hadden overnacht <sup>1</sup>) en meldt gealarmeerd dat Jezus' lichaam is gestolen <sup>2</sup>.

<sup>1</sup> vergl. Luc.22:39

<sup>2</sup> Joh.20:2

7

Petrus en Johannes gaan snel naar het graf en zien de weggewentelde steen <sup>1</sup>. Beiden bezien het graf van binnen en zien de windsels en de hoofddoek. Johannes gelooft <sup>2</sup>. De beide mannen keren terug, d.w.z. naar de elf <sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Joh.20:3,4

<sup>2</sup> Joh.20:8

<sup>3</sup> Joh.20:10; Luc.24:9

8

Maria van Magdala huilt buiten bij het graf en gaat vervolgens de graftombe binnen en treft twee engelen aan het hoofd- en voeten-einde die haar aanspreken <sup>1</sup>. >>

<sup>1</sup> Joh.20:11-13

9

Als ze zich omkeert ziet ze Jezus staan, maar meent dat het de tuinman is. Jezus noemt haar naam en zij herkent hem onmiddellijk. Jezus draagt haar op zijn broeders te berichten <sup>1</sup>. Dit is Jezus eerste verschijning.

<sup>1</sup> Joh.20:14-18

10

Inmiddels is de zon opgegaan en arriveren ook de andere vrouwen bij het graf <sup>1</sup>. Zij zien de weggewentelde steen van het lege graf <sup>2</sup> en twee engelen <sup>3</sup> die hen vertellen van de opstanding en hen wordt opgedragen dit aan de broeders <sup>4</sup> "en aan Petrus" te berichten <sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Mar.16:2

<sup>2</sup> Mar.16:4; Luc.24:2

<sup>3</sup> Luc.24:4: "twee mannen"; Mar.16:5: "een jongeling, rechts zittend"; Mat.28:5: "de boodschapper"

<sup>4</sup> Mat.28:5-7; Mar.16:5-7; Luc.24:4-8

<sup>5</sup> Mar.16:7

11

Dus eerst gingen de wachters naar de stad. Dan Petrus en Johannes. Daarna Maria van Magdala en vervolgens de andere vrouwen.



12

Terwijl de vrouwen onderweg zijn naar de discipelen verschijnt Jezus aan hen en herhaalt dat zij het de discipelen zouden vertellen <sup>1</sup>. Ook dat hij hen zou treffen in Galilea <sup>2</sup>  
Dit is Jezus tweede verschijning.

<sup>1</sup> Mat.28:9-11

<sup>2</sup> Mat.28:10 (vergl. 28:7 en Mar.16:7)



13

Wanneer Maria van Magdala en de andere vrouwen bij de elf en de anderen aankomen, bestempelen deze hun verhalen als onzin <sup>1</sup>. Maar Petrus gaat terug en doet een double-check bij het graf en ziet wederom de windsels <sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Luc.24:9-11

<sup>2</sup> Luc.24:12

14

Later op de dag verschijnt Jezus aan Petrus. Paulus meldt dit in 1Kor.15:5 als de eerste verschijning <sup>1</sup>. De beide verschijningen aan de vrouwen rekt hij niet mee. Bij vertrek uit Jeruzalem wisten de Emmaüsgangers nog niet van deze verschijning <sup>2</sup>. De verschijning aan Petrus was de derde verschijning.

<sup>1</sup> 1Kor.15:5

<sup>2</sup> Luc.24:24

15

Aan het einde van de middag verschijnt Jezus aan de twee Emmaüsgangers. De Emmaüsgangers gaan vroeg in de avond terug naar Jeruzalem om het de elf te berichten <sup>1</sup>. Dit was de vierde verschijning.

<sup>1</sup> Luc.24:13-33

16

Bij "de elf" aangekomen krijgen de Emmaüsgangers te horen: de Heer is wáárlíjk opgewekt (zoals de vrouwen hadden verklaard) "en hij is aan Simon verschenen" <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Luc.24:34,35

**17** Terwijl ze met elkaar spreken staat Jezus in hun midden en eet voor hun ogen een stuk gebakken vis <sup>1</sup>.  
Dit was de vijfde verschijning op deze zondag.

<sup>1</sup> Luc.24:36-43; Joh.20:19-23

18 Een week later verschijnt Jezus als ook Tomas  
daarbij is <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Joh.20:24:29

**nog meer verschijningen...**

# 1Korinthe 15

<sup>4</sup> ... dat hij werd begraven  
en werd opgewekt op de derde dag,  
naar de Schriften.



# 1Korinthe 15

<sup>4</sup> ... dat hij werd begraven  
en werd opgewekt op de derde dag,  
naar de Schriften.

<sup>5</sup> En hij werd gezien door Kefas,  
daarna door de twaalf...

*zie Luc.24:34*

# 1Korinthe 15

- <sup>4</sup> ... dat hij werd begraven  
en werd opgewekt op de derde dag,  
naar de Schriften.
- <sup>5</sup> En hij werd gezien door Kefas,  
daarna door de twaalf...

op zondagavond  
"de twaalf" een 'technische'  
aanduiding van de groep  
(ongeacht eventuele afwezigen)

# 1Korinthe 15

<sup>4</sup> ... dat hij werd begraven  
en werd opgewekt op de derde dag,  
naar de Schriften.

<sup>5</sup> En hij werd gezien door Kefas,  
daarna door de twaalf,

<sup>6</sup> vervolgens werd hij gezien  
door meer dan vijfhonderd broeders tegelijk  
van wie de meerderheid op dit moment nog over is,  
maar sommigen zijn ontslapen.

*de aangekondigde meeting in Galilea (?)*

# 1Korinthe 15

<sup>4</sup> ... dat hij werd begraven  
en werd opgewekt op de derde dag,  
naar de Schriften.

<sup>5</sup> En hij werd gezien door Kefas,  
daarna door de twaalf,

<sup>6</sup> vervolgens werd hij gezien  
door meer dan vijfhonderd broeders tegelijk  
van wie de meerderheid op dit moment nog over is,  
maar sommigen zijn ontslapen.

<sup>7</sup> Vervolgens werd hij gezien door Jakobus,  
daarna door alle apostelen...

*kennelijk "de broeder van de Heer" (Gal.1:18)  
die eerst ongelovig was (Joh.7:5)*

# 1Korinthe 15

<sup>4</sup> ... dat hij werd begraven  
en werd opgewekt op de derde dag,  
naar de Schriften.

<sup>5</sup> En hij werd gezien door Kefas,  
daarna door de twaalf,

<sup>6</sup> vervolgens werd hij gezien  
door meer dan vijfhonderd broeders tegelijk  
van wie de meerderheid op dit moment nog over is,  
maar sommigen zijn ontslapen.

<sup>7</sup> Vervolgens werd hij gezien door Jakobus,  
daarna door alle apostelen...

*= de 72 andere apostelen (Luc.10:1)*

# 1Korinthe 15

<sup>4</sup> ... dat hij werd begraven  
en werd opgewekt op de derde dag,  
naar de Schriften.

<sup>5</sup> En hij werd gezien door Kefas,  
daarna door de twaalf,

<sup>6</sup> vervolgens werd hij gezien  
door meer dan vijfhonderd broeders tegelijk  
van wie de meerderheid op dit moment nog over is,  
maar sommigen zijn ontslapen.

<sup>7</sup> Vervolgens werd hij gezien door Jakobus,  
daarna door alle apostelen,

<sup>8</sup> maar laatst van allen,  
als aan de ontijdig geborene,  
werd hij gezien ook door mij...