

In deze eeuw komt Jezus Christus terug!

*Dit boek informeert
over wat de Bijbel zegt
over de terugkeer
van Jezus Christus
in de 21^e eeuw.
En over wat daaraan
vooraf zal gaan
in de wereld.*

A. Keizer

MERWEBOEK

Inhoudsopgave

<i>Lezer opgelet!</i>	7
Woord vooraf	9
1. De belangwekkende 21 ^e eeuw	11
2. Profetisch Bijbels onderwijs	13
3. De terugkeer van Christus in de 21 ^e eeuw	15
4. Tweeduizend jaar verwarring	21
5. Het grote geheim geopenbaard	26
6. Waar het naar toe gaat in de 21 ^e eeuw	32
7. Loting in Gods plan	34
8. Gods wereldplan nog steeds ontkend	36
9. De C-fase van de Immanuël-belofte	38
10. Het Midden-Oosten	41
11. Nogmaals de C-fase van de Immanuël-belofte	48
12. De voorzegde komst van Elia	53
13. We leven in de 21 ^e eeuw	57
14. Belangrijke data uit de B- en C-fase	62
15. De geestelijke omwenteling van Elia in Israël	66
16. Het Midden-Oosten wacht op Elia	70
17. Wanneer herstelt Elia alle dingen?	74
18. De taak van Iran in de eindtijd	82
19. Het graf van koning David	85
20. De zeven fasen waarin God elk mens leidt	88
Tot besluit	94
Register van Schriftplaatsen	95

Lezer opgelet!

Het is nodig dat deze inleiding, geschreven toen het boek al af was, voorafgaat aan het eerder geschreven ‘woord vooraf’. Want, lezer, u moet beseffen wat het wil zeggen dat u leeft in de 21^e eeuw: in deze eeuw zullen alle godsdiensten op aarde worden verdrongen door de Bijbel. In Gods bestel!

Dat ongelooflijke gebeuren gaat ú meemaken, daarop wijst deze inleiding. In Gods bestel gaan alle oude godsdiensten op aarde ervaren hoe achterlijk, middeleeuws en stilstaand ze zijn, ook de christelijke tradities. En hoe geweldig dynamisch daar tegenover de Heilige Schrift is. Want Israël neemt anno 2030 (tweeduizend jaar na dood en opstanding van Christus) zijn Messias aan, onder leiding van de tweede profeet Elia.

Maleachi 1:11 profeteert over deze onze 21^e eeuw, dat Gods Naam groot zal worden in de gehele wereld. De moderne communicatiemiddelen zijn er voor beschikbaar. Hoe groot zal Gods naam worden?

Dat zal in detail blijken uit het verhaal van dit boek, dat uitloopt op ‘het grote geheim’ dat de apostel Paulus heeft moeten openbaren in het jaar 63. Daarvoor vraagt dit boek de aandacht van de lezer en daarop bereidt deze inleiding hem voor.

Niemand vóór Paulus heeft dat grote geheim ooit geweten, dus ook koning David en Jezus Christus niet. Het was Gods grote geheim dat Paulus bekend moest maken in het jaar 63: God de Vader en Christus hebben vóór het begin der schepping de gehele mensheid, zonder uitzonderingen, bestemd volkomen op te wassen in geloof en kennis om deel te kunnen zijn van Gods eigen huisgezin.

Daarom doet u goed u de inspanning te getroosten om de Immanuël-prophetie in dit boek goed te begrijpen. Deze Immanuël-prophetie, die zich uitwerkt in drie fasen, houdt een godsdienstige wereldrevolutie in, die alle gangbare godsdiensten overvleugelt, ook de christelijke tradities. Wij herhalen dat wij goed doen ons die moeite te getroosten in dit boek.

Talrijk zijn tegenwoordig de vele door de moderne communicatiemiddelen aangevochten godsdiensttradities, waaronder die van de hiërarchische christelijke kerken, die de toekomst van de gehele mensheid als 'in Christus' tot Gods eigen goddelijk huisgezin behorende, niet kennen.

Ook de grote tradities van Confucius en Boeddha, de Hindoes en de Shintoïsten, maar ook de Islam (die de Almachtige kent als Allah) zullen in de 21^e eeuw plaats maken voor God de Vader en Christus Jezus, die de gehele mensheid een plaats in het Goddelijk huisgezin hebben bereid voor het toekomstige beheer van het nieuwe universum.

Dat zal de inhoud zijn van de in zijn oorspronkelijke volgorde herstellende Heilige Schrift, een volgorde die reeds lang geleden door Joden en Christenen is verstoord.

maart 2007

A.K.